

B E R T B O L A N D

H O W

T O : T

H I N K

N E W

Survival Kit

**Hoe word ik een vreugdevolle, sterke Christen
vol liefde en waarheid!**

Een praktische, krachtige gids voor leiders, pastors, evangelisten, zendelingen, Bijbelleraars en studenten. Waarheden die je niet in de kerk hoort maar uiterst belangrijk zijn voor een stabiele groei van een Christen!

Survivalkit voor de vreugdevolle christen

Een handreiking

Bestendige heelwording voor ziel en lichaam



door Bert Boland, Bandung, juni 2020
www.strangersofthestreet.com

Inhoud:

- 01) Geest, Ziel en Lichaam
- 02) Wedergeboorte
- 03) Psychologie en counseling
- 04) 'De strijd in de hemelse gewesten'!

- 05) Ware liefde
- 06) Liefde en haat, boosheid
- 07) Oordelen, veroordelen

- 08) Genezing
- 09) Bevrijding
- 10) Geestelijke strijd, vervolging
- 11) Ware Vrede

- 12) Zondebewustzijn of ware vrijheid
- 13) Onze 'Identiteit in Christus'
- 14) Een volmaakte geest in ons?
- 15) Geest en geest
- 16) Wedergeboorte. En deze volmaakte geestelijke *positie uitwerken*
- 17) Rechtvaardigheid, gerechtigheid
- 18) Vrucht en Geestesgaven, en: toch verloren?

- 19) Wet en ware 'sabbat'
- 20) Ons Nieuwe Verbond mengen met het OT?
- 21) Vrucht en kracht. Ons geweten
- 22) De wet van Mozes en de wet van ons geweten

- 23) De –alleen maar goede– Heilige Geest
- 24) Want wat is 'eeuwig leven'?
- 25) In je geest: een positie. Je ziel: een proces
- 26) Je overheersende denken bepaalt waar je nu bent
- 27) De geestelijke strijd is altijd in je denken

- 28) (On)geestelijk gebed?
- 29) Waarom deze ellende? Want God is toch 'soeverein?'
- 30) Religie en Soevereiniteit
- 31) Gods wil en jouw ware 'overgave'. 'Predestinatie'
- 32) Leugens en de 'Nieuwe Media'

- 33) Geest, ziel en lichaam - en 'bekering'
- 34) Zonden; dus toch nog?
- 35) Leven òf dood
- 36) Altijd dat schuldgevoel?
- 37) In je geest geheel zonden-vrij!
- 38) Onze nieuwe geest

1) Geest, Ziel en Lichaam. Waar geloof.

God is Geest en wij moeten 'Hem aanbidden in geest (niet met onze ziel, met zijn zintuigen!) en in waarheid' en Zijn Woord is de waarheid (Joh4:24, 14:6, 17:17), en ook Jezus is het Woord van waarheid, in eeuwigheid!

De geestelijke dingen zijn veel reëler en blijvend dan de dingen die we zien, daarom 'wandelen we niet in aanschouwen maar in geloof' (2Kor5:7, 4:18) en dit betreft natuurlijk alleen de geest van de echte, en dus wedergeboren gelovigen! We 'wandelen naar onze nieuwe geest en tegelijk naar de (Heilige) Geest'. *Die is volkomen één (Gr. εἷς, 'heis') met onze nieuwe geest! 'Heis' betekent ook: 'blijvend samen', 'vastgelijmd'; (Gr. κολλάω, kolláo).* Heerlijk, zo'n 'bovennatuurlijk natuurlijk' leven, hier en nu!

Het bovennatuurlijke geloof uit je nieuwe geest is ook het enige(!) wat God behaagt, Hebr11:6, en we zondigen zelfs al als we niet geloven, Rom13:23. 'Weest mannelijk en stá daarin!'; geloof is vaak vaak 'moed hebben': 'wees een vent' zouden wij zeggen, 1Kor16:13.

Hoewel, het draait allemaal om Zijn genade! Als we gaan verstaan en gelóven dat alles wat we doen, is door Gods genade, zullen we overvloeien van dankzegging. Veel Christenen hebben geen dankbaarheid, geen gevoel van diepe lof en prijs (Gr: 'doxa', waarde, prijs, eer) in God. Ze zijn feitelijk 'onder de wet'. Als we meer en meer verstaan wat God de Vader reeds voor ons gedaán heeft, gaat alles - 'from the inside out' - ons leven totaal veranderen! 'Want door Gods genade ben ik wat ik ben en zijn genade was niet zonder resultaat', 1Kor15:10. En dat begint allemaal met onze redding: door Genade én door Geloof, Ef2:8. Genade is 100% van God, geloof is mijn deel, mijn respons daarop uit totaal vrije wil! En waar je ook gaat, is zijn Koninkrijk, wees jezelf en laat God in je werken. Let go and let God.

Geloof is evenwel niet: als je iets in geloof uitspreekt en dan wordt het ook (fysieke) werkelijkheid ('Name it: claim it, blab it: grab it'), dus we 'claimen' dingen die er niet zijn, net zolang totdat ze er wel zijn. Dat lijkt misschien 'geestelijk' (want hardop belijden en uitspreken in geloof is zeker allerbelangrijkst (Mark11:22,23), maar op deze manier kan het juist manipulatief, wettisch en magisch worden; helaas voor teveel gelovigen zonder dat ze het zich bewust zijn. We kunnen zo erg serieus zijn, maar 'serieus verkeerd'. *Volwassen geloof IS reeds werkelijkheid vanuit een nieuwe houding (2Kor5:17).*

En we bezitten reeds het geloof van God en van Jezus, zegt het Nieuwe Verbond vele malen (in de juistere vertalingen, bijv. de KJV. en in de context. Veel versies zijn 'perversies', want niet in de afhankelijkheid van de Geest en in een eigen, nieuwe geest vertaald! Voorbeelden van een betere vertaling van 'van' ipv 'in': Galaten2:16 (2x) en vs20.)

Waarachtig Bijbels geloof is: het reeds ontvangen van wat God in genade rééds gegeven heeft! Het is dus reeds een deel van je, en van Jezus!

Naast dit geloof is tegelijkertijd ons ongelooft werkzaam. Als Jezus spreekt van 'klein geloof' (in een minder goede vertaling), dan gaat dat over de uitwerking, de vrijzetting, maar kunnen we beter denken aan 'ongelooft'!

Dan is er nog een 'natuurlijk' geloof, wat iedereen dagelijks toepast; zonder dat je het weet, geloof je in de stevigheid van de stoel waarop je wilt zitten, of in de buschauffeur die hopelijk een rijbewijs heeft en wakker is.

De mens is de enige creatie van God als mediator tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld en kan het onzichtbare, geestelijke transformeren naar het fysieke, het lichamelijke en zichtbare! Dat gebeurt in geloof door zijn nieuw geboren geest van zijn nieuwe natuur, dat

samenwerkt – niet door ‘bedorven zaad maar – door het *onverderfelijke Woord van God*’, 1Petr1:23. Gods Woord is het onbedorven, zuivere ‘*zaad*’, *sperma* (Gr. van ‘*spora*’); bevrucht door de Heilige Geest! En bijvoorbeeld niet door Jozef. Zodra Maria in geloof uitsprak: ‘Het geschiede naar *Uw Woord*’ (Luk1:38, Gal3:16, 6:8) werd het Woord, de hemelse sperma, *ontvangen en vruchtbaar!* Ook door de honderden profetiën die eeuwenlang geproclameerd moesten worden tot de meest nauwkeurige en bovennatuurlijke uitspraken en die nu pas werkelijkheid werden! Het Woord in geloof uitgesproken was immers zaaddragend, vruchtbaar! Let wel: het ‘zaad’(!) van de vrouw, Gen3:15 en van Abraham (‘zaad’, enkelvoud; ‘*dat is Christus*’ (Gal3:16).

De ziel (‘psyche’) betreft ons denken, ons hart, we kunnen dit onze ‘*persoonlijkheid*’ noemen. ‘Sensueel’ heeft helaas slechts een negatieve klank gekregen, maar betekent gewoon ‘vanuit onze zintuigen’, onze ‘senses’. Ze betreffen onze ziel; wat we horen, zien, ruiken, voelen en proeven, en ze zijn een geweldig geschenk van God! Hoewel de ziel kan tegen ons werken – soms zelfs geestelijk en lichamelijk dodelijk! – als onze nieuwe geest geen gezag (meer) heeft over de ziel. Die wordt ook wel ‘vlees’ genoemd: wat niet persé zondig is, het zintuiglijke ‘vlees’ kan zelfs prettig, aardig en fijn zijn. Maar evenzo, wanneer de zintuigen geoeffend worden (Hebr5:14 ‘in het onderscheiden van goed en kwaad’) en geest en ziel samenwerken, dan moet het lichaam luisteren (het is nu ‘twee tegen één’)! Zie Youtube studies en type bijv. in: ‘*Spirit, Soul & Body – Animation part 1,2,3* van *Andrew Wommack*). Heel belangrijk voor onze groei en ons dagelijkse leven met Jezus!

2) Wedergeboorte. Net als toen wij in één moment geboren werden (2Kor5:17), deden wij niets voor onze wedergeboorte! Als wij opnieuw zijn geboren, hebben wij in één *moment* een totaal nieuwe geest (Gr: ‘*pneuma*’) ontvangen, 100% uit genade; je bent ‘rechtvaardig en waarachtig heilig geworden’, Ef4:24, en heb je het recht (Gr. ‘*exousia*’; recht, de legale macht, capaciteit Joh1:12) om een kind van God genoemd te worden! Dat geschenk is ‘Gods deel’, maar dat is wel voor iedereen die gelóóft, en dat met zijn hart uitspreekt (Rom10:9-11). Dat geloof is immers altijd *ons* deel en onze keuze, hoewel ook wel weer ‘uit God’, Ef2:8.

Eigenlijk ‘behoort’ dat geloof – reeds geschonken en het is bovennatuurlijk! – aan ons, maar geloof is ook *van en uit* God (verschil tussen ‘bezit’ en ‘eigendom’) en we hebben dezelfde maat (Rom12:3), dus allemaal evenveel geloof ontvangen (2Kor4:13). Ook bezit je dus hetzelfde geloof als de ‘geloofsheld’ Petrus (2Petr1:1) die op water liep, blinden en verlamden zelfs door zijn schaduw genas en een dode opwekte! Okay, tot hier toe wat we bezitten, in onze nieuwe natuur! Nu over de praktijk in het dagelijkse leven.

We kiezen zelf om dit geloof – wat dus reeds volledig *ons eigendom is en in ons is* – vrij te zetten. En dan hebben we ook nog ons ongeloof - niet apart van ons geloof zoals de meeste christenen denken (dus niet óf/óf) - maar wat gelijktijdig in ons aanwezig is (én/én). Er is niet zozeer een geloofs-probleem dan wel een kennis-probleem (2Petr1:1-4). Ons vernieuwde denken speelt ook hierin weer een zeer belangrijke rol.

Wanneer wij dat denken (willen) vernieuwen (Rom12:2, 2Kor11:3), om ook als ‘geloofsheld’ en leider te functioneren, moet de nieuwe geest (waarin we alles ‘*weten*’, 1Joh2:20) steeds meer regeren over ons leven, ook dus over de ziel (‘het vlees’) en worden we sterke, volwassen en stabiele gelovigen! *De meeste christenen denken dat geloof niet zo gepaard hoeft te gaan met kennis! En met vreugde, liefde, en vrede!* Maar wij zijn door onze God en Vader naar *Zijn evenbeeld* geschapen en we kunnen worden wat *Hij wil* dat we worden, Kol2:9-12! Want ik *ben* wat God zegt dat ik ben, 1Joh2:20,27, en *ik kan* wat God zegt dat ik kan! Dus ook als Hij zegt (in de allerzwaarste momenten voor Jezus’ vrienden; een paar uur voor zijn gevangenneming en sterven): ‘Láát je hart niet ontmoedigd worden’, Joh14:1,16:33 (zie ook Joz1:6-8) dan is dat is dus mogelijk! Anders zou Hij niet rechtvaardig en eerlijk zijn,

en ons dat nooit zeggen in die moeilijkste omstandigheden! Ook al is het heel 'politiek incorrect en onpsychologisch', want 'zoiets zeg je in die situatie toch niet!?'

Jezus, de allerbeste Counseler, wel! 'Als je (geestelijke) oren hebt, luister dan', zegt Jezus in Matt11:15. Want mensen 'horen wel, maar luisteren niet, kijken maar zien niet!' De discipelen hadden trouwens al wel zo'n tien keer gehoord dat Jezus zou sterven (en ook zou opstaan van de doden), maar toen het zover was, deden ze daar niets mee! Niet écht geluisterd met het hart dus; het werd geen dee! van hen en dus hebben ze dat spoedig vergeten. Hebben wij ook wel eens in onze ene hand een afleidende smartphone i.p.v. 'quality time' te geven en echt actief te luisteren naar iemand? Of i.p.v. een echte fysieke Bijbel te bestuderen, op onze 'smartphone-Bijbel' voortdurend afgeleid worden met apps, e-mails en ander rumoer? Jozua moest vijf koningen (demonische geesten) overwinnen (Joz10:3-5) en één daarvan was Hoham (Hebr: 'rumoer', 'herrie'). Vooral jongeren misschien hebben met deze geest te maken! En Salomo vroeg aan God een luisterend hart, in het Hebreeuws וַיִּשְׁמָע; 'shama', een wijs, intelligent, met aandacht actief luisterend, onderscheidend en gehoorzaam hart! Waar zijn degenen tegenwoordig die nog echt luisteren willen?

Echt aanbevolen voor de meeste christenen is hieronder: 'Ons Nieuwe Verbond' mengen met het OT? over de gevaren ná de wedergeboorte (Galatenbrief; zie ook 3:1). 'Laat me niet eten van hun sierlijkheden, van hun fijne dingen', Ps141:4. 'Want houdt vast wat gij hebt' maar blijkbaar zakken we zo enorm gauw af tot het gebied van de zie!

3) Psychologie en counseling. Helaas moeten we hier (te veel) aandacht aan geven vanwege zoveel verkeerd onderwijs, onwetendheid en ongeloof bij christenen. Maar ook door de enorme schade die 'psychologie' dikwijls brengt! Want christelijk leven is geen gedrags-ombuiging ('behaviour modification') en 'je best doen', met behulp van advies, analyses, therapie, hypnose en het toepassen van frames, statistieken, metingen en vergelijkingen (2Kor10:12) – waar je van je leven niet meer af komt: het is heel oneerlijk en gewoon niet waar! Deze 'wetenschap' is totaal vervreemd van de dingen van God, door het 'denken en de lust (sterk verlangen) van deze wereld' (Ef2:2).

Wat een verschil met het ware genade-Evangelie! En je hoeft dan niet een disfunctionele, depressieve schurk te zijn die verkracht en moordt. Of een satanaanbidder – want ook die zijn er blijkbaar steeds meer door een groeiende behoefte vandaag de dag, ja om zelfs de hel te verkiezen nu en in eeuwigheid, en daar komt men voor uit! Of iemand die niet meer kan kiezen tussen de gecreëerde 74 'genders' of andere demonische gektes, aangemoedigd door de 'psychologie'. De wereld wordt echt knettergek, zoals Gods Woord ook voorspelde. Regeringen bewerken angst en chaos om (uiteindelijk totale, globalistische, één-regering) controle te krijgen. Maar ook als je alleen op jezelf focust en voor jezelf leeft en zelfs best elke zondag naar de kerk gaat; je dient óf God óf de duivel. Zegt God zelf. Er is geen grijs gebied hier, geen relativerings-technieken van gutmensen zullen je verontschuldigen: je wordt gecontroleerd door God óf door de duivel. Je hoeft echt niet meteen bezeten te zijn, maar alleen je 'eigen dingen' te doen! Trots, eigengerechtigheid en religie zijn enorme 'stealth'-wapens van de duivel en altijd anti-christelijk.

Door onze Schepper worden we gezien in onze geest; totaal nieuw en perfect in Jezus Christus! Niet zoals Sinatra's: 'I did it my way', maar wérkelijk een vrij leven in afhankelijkheid van God (Jer10:23), zoals Hij ons in oorsprong schiep en bedoelde!

'Als ik zwak ben, dán ben ik sterk', zei Paulus. Als we gedreven worden om te vertrouwen in onszelf ('self-esteem', zelf achting, zelfwaardering, wat psychologie leert), i.p.v. op God (Christ-esteemed), gaan we voorbij aan Jezus' allerbelangrijkste werk!

Niet dat we onszelf moeten haten en ook niet het tegenovergestelde, maar jouw 'ik' is niet het centrum van het universum, Fil3:7-9. Eigenlijk zegt Paulus in zijn 'straat-Grieks' ('koine'): 'Alles wat ik bereikte, ik acht het alles voor drek'. Wanneer wij veranderen naar 'Christ-esteem' is de *liefde* ons motief geworden, we hebben geen onstabiele, ik-gerichte jo-jo-gevoelens meer (1Joh2:15,16), wat een totaal verschil!

Deze vroeger vooringenomen '*arrogantie van het leven*' is verleden tijd. Niet meer 'Vergeet anderen, want alles wat telt is jijzelf, kost wat kost!' Dat is nooit van God, maar is wat psychologie promoot. Luk17:33, Matt10:39 etc; 'Wie zijn leven probeert te redden, verliest het', zei Jezus. 'Zoek eerst het Koninkrijk van God, en de rest zal u gegeven worden!' En dat werkt, *from the inside out* door geheel eigen keus, in ware vrijheid en liefde tot Jezus als motief! Want *dán weet en ervaar* ik wat God over mij zegt: ik heb *altijd 24/7*, de opstandingskracht van Jezus in mijn nieuwe geest, Hij Die in mij woont is *altijd* machtiger dan hij die buiten is, en in mij is *altijd* teveel goeds om op te noemen (Gal5:22, Fm6, etc).

Helaas is de psychologie een moderne, slechts ruim een eeuw jonge 'wetenschap' - t.w. betreffende de *ziel, psyche* - in vrijwel elke kerk te veel geïnfilterd en heeft het dikwijls reeds zijn blijvende, schadelijke werking gedaan, vaak in hele *families, gemeenschappen* en voor het *leven*. Er is immers geen *ontzag/respect* voor God, niet de Schepper 'als Eerste stellen' in de zin van Gods Woord – die het '*vrees* (respect) voor God' noemt en 'het begin van *wijsheid*', aldus Salomo in Spr8:13, 9:10.

Het zou triest zijn (hoewel eigenlijk onmogelijk!) als daar één mentaal onstabiele, depressieve 'patiënt' bij zou zijn, die tegelijk een intieme, gezonde, dagelijkse, bijbelse *relatie* met de Heer Jezus heeft! Die dus Gods *Woord* kent met volwassen gerustheid! Immers deze eerlijke *mindset* van volwassen christenen geeft een bewezen, absoluut goede *vrucht*, zoals Jezus Zelf dat ook toezegt; liefde, vrede, vreugde, stabiliteit, productiviteit, volwassenheid, focus op de ander, geduld, *trouw!* Een gevende, zorgende houding en dus niet ik-gericht, want '*ruzies* en haat komen alléén door trots', Spr13:10; 17:14, en het brengt '*verwarring* en alle soorten van slechtheid, disharmonie, rusteloosheid, tegenstand en rebellie', Jak3:16 lees de Ampl. 'Hoogmoed', de bron van ellende!

Zeker in gezinnen is dit het laatste wat je je kinderen gunt: immers 1) *veiligheid* en 2) *positieve eigenwaarde* zijn volgens Gods Woord (NT) *onmisbare* ingrediënten voor gevende, productieve, sterke en liefhebbende volwassenen straks – zonder automatisch o.a. armetierige zelfhaat, navelstaren en *slachtofferdenken* te ontwikkelen!

Vandaar verdiepen we ons hier wat meer - zij het summier maar zeer *praktisch* - in deze belangrijke stof van echte, innerlijke en geestelijke verandering, die praktische vrucht geeft en wat voor de christen normaal en niet schaars – zoals we om ons heen zien – moet zijn! Niet vanuit een falende 'psychologische' visie, maar vanuit een geestgeleide, Bijbelse *visie*: 'Want als zij *zichzelf met zichzelf* meten en zichzelf met zichzelf vergelijken, zijn ze zonder verstand en niet wijs', 2Kor10:12.

Dikwijls onder de noemer '*counseling*', '*therapie*', e.d. moeten we 'issues', na vaak lange tijd van tobben '*een plekje geven*' en komt men er geheel niet meer uit op lange termijn. Maar in plaats daarvan mogen we beter eindelijk Jezus Zijn rechtmatige '*plek geven*'!

Verwijten doet Jezus nooit; verwijt en schuld brengt *nederlaag* en neergang, erkenning van de Waarheid (Joh14:6) brengt *redding* (Gr; 'sozo': *vergeving, genezing, bevrijding, bescherming, welzijn*) en de vrucht is volle vrede, liefde en vreugde! Je te *bekeren* ('om te keren in je denken') in diepe *erkenning* van zonde en totaal eigen falen is daarvoor de eerste noodzakelijke stap. *Dood* aan jezelf! Om plaats te maken voor totaal nieuw denken uit een nieuwe geest!

En *omgang* met de opgestane Heer, Col3:1! En aanmoediging om als leidraad Gods Woord en Geest en nu je *eigen nieuwe geest* (na bekering én wedergeboorte, 2Kor5:17) te volgen. Praktisch, want onderwerping en nederigheid is een houding, gehoorzaamheid – from the inside out – is *actie*. Zo is de volwassen christen sterk 'bewapend' (Ef 6) in zijn geest en dat is ontelbare malen gebleken in de geschiedenis en in het heden, van miljoenen wedergeboren en moedige gelovigen; zelfs in de grootste beproevingen en vervolgingen! Als voorbeeld hebben we het genoemde zwaard als wapen; *Heb4:12 'Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard (Gr: δίστομος, dístomos; ook te vertalen met: 'twee tongen'; dus dat is dubbel krachtig vanuit Gods 'Logos' en de 'Rhema' (geïnspireerd door de Geest en door onze nieuwe geest uitgesproken) van zijn zonen en dochters die het in geloof en liefde uitspreken en praktiseren)... 'en het dringt door, zo diep, dat het vanéén scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten'*. Gods Woord (is Jezus, Joh1:1-5, 9-11) kan dus blijkbaar alléén het *onmogelijke mogelijk* maken: het (onder)scheiden van de zintuigelijke dingen van de ziel en het geestelijke deel van de 'innerlijke mens'! Zonder deze wezenlijke Bijbelse kennis komen we anders steeds vélder weg van een goed, blijvend resultaat, want de ziele-'kennis' – en dus de praktijken van de 'psychologie' – reiken bij lange na niet voldoende, integendeel!

Bovendien gaat het veel verder voor een praktiserend gelovige: focussen van de wedergeboren gelovigen op negatief en werelds *denken*, door de wereldse filosofische en psychologische modellen en de negatieve krachten daarvan (1Kor15:33), 'bederven ons karakter, moreel leven en relaties, onze zeden: ethiek (ἦθος, 'ethos'). 'Slechte omgang (Eng: 'communications'), *bederft goede zeden!*' Zelfs onze gedachten willen niet eens meer die richting uit!

Men ontkent natuurlijk graag ontelbare wantoestanden in de 'counseling' industrie want als je zonder God leeft en denkt en kun je *wegkijken, met vooringenomenheid en projectie en zijn ook arrogantie* een deel van je persoonlijkheid (lees verderop: je *ziel en geweten*) geworden. *Want nooit fouten erkennen*; nooit meer 'slachtoffer'; alleen als het je uitkomt.

Bovendien zijn vroegere beweringen en emoties nooit (meer) te bewijzen; dus (fake)dossier moet beter maar 'gesloten'. En als er nieuwe vragen of feiten ontstaan later, neemt de opvolgende psycholoog of 'counselor' of zelfs de geïnstrueerde rechter het dossier en de zgn. 'feiten' van 'dierbare collegae' over, bevestigt dat en gaat over tot de orde van de dag (heel eng: want geen onpartijdig, eerlijk en open research meer). Misbruik komt helaas te veel voor, door cliënten en ook door de arrogantie van de 'psychologie'! Dit is slechts een voorbeeld wat helaas, veel meer dan beseft, voorkomt, ook door roddel en valse getuigenis (het 9e gebod van Mozes), sociale media, internet en gegoogelde' info. Maar wantoestanden moeten we blijven onderscheppen en we moeten elkaar ervoor verantwoorden en wakker houden, zeker nu! Want mensen die God niet kennen, daar moet je soms maar beter niet mee omgaan; ze gebruiken hun hersens verkeerd ('utilizing' in 'inutility' zegt Gods Woord, Ef4:17, Kol2:8) en 'Zoals een man denkt in zijn hart, zo is hij', Spr21:7 KJV.

En er zijn genoeg denksystemen, paradigma's en filosofieën in de godloze 'wetenschappelijke' wereld van zgn. 'experts'. 'Gnosticisme'; Kol2:4,8, bekrompen wetticisme; Kol2:11-17, mysticisme; Kol2:18,19, ascetisme; Kol2:20-23 en veel meer '-ismes'. De 'Epicurische' of 'Stoïcijnse' mindsets (Hand17:18) en alles wat daartussen ligt. Kol2:8 zegt 'kijk uit!' voor al die rommel. Gelukkig is Jezus het einde van alle religie en – *ismes* geworden en kunnen we nu 90% van de boeken wereldwijd beschouwen als rommel, nutteloos en schadelijk.

Maar 'in Christus' is onze innerlijke *houding* en *hartsgesteldheid*! 'Your Attitude determines your Altitude' of: 'Het is niet de Toestand, maar het Standpunt!' Het gaat niet meer om de omstandigheden! 'Zoekt eerst Zijn Koninkrijk' en de rest komt goed en zal je gegeven worden. Ik – d.w.z. in mijn nieuw geboren geest – ben nu geheel 'compleet in Hem', Kol2:10

dus ik heb geen filosofieën meer nodig! Ik heb niet 'meer vrede' nodig, niet 'meer liefde', niet 'meer van God'. God gaf reeds alle benodigde attributen, de duivel gaf behoeften en tekorten (needs)! Ik heb alles reeds ontvangen, in mijn nieuw geboren geest, hallelujah! Het is reeds in mij: aan mij de keus om het vrij te zetten!

Maar als we 2Tim3:1-5 lezen over het doen en laten van 'christenen' in de 'laatste dagen' waarin we leven, waar de psychologie eveneens totaal geen inzicht in heeft, dan heeft de echte, volwassen gelovige door Gods Woord en Geest ook nu de (blijvende) oplossing!

Een echte christen moet altijd deel van de oplossing, en niet van het probleem zijn. 'God is niet de veroorzaker van verwarring'

(ἀκαταστασία; *akatastasia*, instabiliteit, wanorde, 1Kor14:33. Hebr: 'tohoewabohoe', totaal geen vorm of orde of samenhang, chaos, Gen1:2). Zelfs al komt imitatie en valsheid met 'een vorm van goddelijkheid' (1Kor14:5) blijkbaar 'van binnen uit' de gelovige gemeenschap. En is er dan vaak 'geen vrucht en profijt vanwege hun traditie', zegt Jezus in Mark7:13. Maar voor de volwassen (dus niet hypocriete maar eerlijke, geestelijke) gelovige ligt dat anders en zien we duidelijk resultaat!

Ook is daar voor de gelovigen onder elkaar kerkdiscipline, wat helaas in weinig kerken en gemeenschappen (nog) werkt, o.a. doordat de gemeente Gods zo verdeeld is (zo anders dan bij het frisse ontstaan). Zie Matt18:7, Joh20:23, 1Kor5:12-13 betreffende:

- a) 'orde' en bemoeizucht: 2Thes3:6-15 (nodig dat ook 'bemoeizucht' genoemd wordt!)
- b) 'doctrinal', leerstellig: 1Tim1:19-20, 2Tim2:17,18, Op2:18-29, Tit3:10 en
- c) zonden op moreel gebied, 1Kor1:5.

In de bovengenoemde humanistische 'wetenschap' met de mentaal zeer twijfelachtige Sigmund Freud als voorman ('dieptepsychologie' met o.a. risicovolle, onverantwoordelijke hypnose en andere manipulatieve technieken!) heeft men natuurlijk geen waarheid en 'openbaring' (bijbels, geestelijk inzicht).

Bepaalde hokjes en frames die men (blijvend, voor het leven?) 'vastlegt' is uit den boze (2Kor5:17) en weinig hoopvol voor enige blijvende en zelfs totale verandering! Immers Gods oplossing is altijd in de juiste, opbouwende en zachtmoedige beoordeling - geen veroordeling - van je naaste (geen: 'cliënt') in genade en waarheid. Vanuit en tot de geestelijke nieuwe natuur van de mens. Hoewel de zielswetenschappen naast de ziel ook iets als 'het onbewuste', het 'geweten' ('über-ich'), e.d. pogen te plaatsen en te benoemen. Een vergeefs iets, want met bijvoorbeeld de 'hypnose' begeven we ons al spoedig in het demonische ruimte. Blijven we daar ver weg van! Tenzij we volwassen en Bijbels kunnen onderscheiden ('diakrisis', 1Kor12:10) en daarin handelen!

4) 'De strijd in de hemelse gewesten'! Satan (שָׂטָן 'tegenstander', 'aanklager') is op dat gebied de baas in de wereld. Tenzij kinderen Gods hem natuurlijk geen toegang en medewerking verlenen in hun denken, (2Kor10:4,5, 11:3, Rom12:1,2, Ef6), en in hun spreken en dan blijkt de duivel absoluut machteloos, zeker na dagelijkse oefening! Want ook als je negatieve dingen uitspreekt, zet je negatieve krachten vrij! *Veel christenen spreken meer dood dan leven* (Spr18:20,21 elk negatief woord is een zaadje en wil opkomen!), ook na hun gebed, en dan vernietigen ze met hun vrome ogen dicht meteen wat ze net aan goeds hebben uitgesproken! Je zet zo onmiddellijk een negatieve kracht vrij!

Maar als je iemand antwoordt met: 'Ja ik geloof in een wonder, maar er is een probleem' spreek je 'dood', Spr18:20,21. In plaats dat je zegt: 'De situatie is niet makkelijk nu, maar ik

geloof in een wonder!' Het is maar waar je je maar plaatst: "It's just where you put your but(t)". We zijn zo 'goed' in maren, 'jamaar, uh': willen we dat eindelijk ook eens veranderen, want dat werkt beter dan lange gebeden. Gebruik je 'maar' beter: 'Ja ik voel me ziek en heb pijn, maar door Zijn striemen ben ik genezen!' Door je woorden zul je gerechtvaardigd maar ook veroordeeld worden, Matt12:37 (lees ook vanaf vers 32). We realiseren ons niet dat we in oorlog zijn en dat satan voordeel neemt van je woorden en zo je leven wil verwoesten! Hand26:18 zegt dat je mensen laat omkeren van de macht van satan (Ef2:1, 2Kor4:4) naar God door je woorden! Teevee, films (en internet) zijn machtige wapens van satan om alle rottigheid (lust, haat, liegen en bedriegen, huwelijksontrouw, agressie, arrogantie, feminisme, angst) in je denken te gieten, Joh10:10, Kol2:15. 'Nee dat gebeurt mij niet, in ben in control als ik een tv-misdaadfilm kijk' – is een bewijs dat je reeds misleid bent, 1Kor14:33, en15:33 zegt: 'Laat je niet misleiden: slecht gezelschap (Eng: 'communications') corrumpert goed gedrag'. Er is een duistere, demonische macht, die echt nog steeds werkzaam is in je binnenste, ook al ben je wedergeboren, zegt de Bijbel heel duidelijk! De keus blijft steeds weer in je denken! Tot onze laatste ademhaling! Iemand stierf met de laatste woorden: 'Ik zal mijn God loven, zolang ik adem! Ik zal mijn God loven, zolang ik adem! Ik zal mijn... God... loven...!'

De psychologie heeft geen antwoord op de 'geestelijke strijd in de hemelse gewesten' die in ons denken is (en niet in omstandigheden, gevoelens, e.d.).

Demonen worden alleen herkend door de (volwassen) christen en als het goed is, die gooit hen eruit (Gr: 'ex-ballo', ook: 'exorcisme') als simpele opdracht van Jezus (Joh14:12, Mark16:17). Soms gebeurt dat door alleen Gods Woord (in geloof) uit te spreken. Soms door rechtstreeks de persoon en de duivel in gezag aan te spreken (we hoeven niet te schreeuwen wat je soms meemaakt, want de duivel is niet doof), Jak4:7. Soms zie je manifestaties daarvan in een lichaam, soms niet. Ook depressie (obsessie, oppressie, possessie: gr 'gedemoniseerd') is vaak gewoon demonisch van oorsprong - het is in elk geval nooit van God!

Depressie is het mediteren (focussen) op het verkeerde: verkeerde emoties, dingen, mensen en door verkeerd onderwijs. Daar zijn we meestal zelf bij.

Het is eigen keuze. ('U bedoelt dat het mijn eigen schuld is?'... 'Ja dat is precies wat ik bedoel!' antwoordde een wijze en eerlijke vriend). Leggen we niet te snel de schuld bij de ander, of bij God, of bij satan, de maatschappij, je opleiding, beroep, je ouders, de kleur van je huid, geslachtslijnen, bankrekening, sociale status? 'Veroorzakers' van schuld die o.a. de psychologie uit ons wil krijgen, zodat we zelf niet verantwoordelijk hoeven te zijn, maar ze blijken een tijdelijke en oneerlijke oplossing!

Een christen houdt stand, zelf in (soms bovennatuurlijke) liefde en vrede, zelfs bij zeer heftige aanklachten – meestal van familie en 'vrienden' in het bijzonder, omdat ze denken jou te 'kennen' en ze veroordelen eenvoudig en vooringenomen op je verleden, mislukkingen, maar ook op je totaal 'anders' zijn en denken als een christen die Jezus wil volgen in alles, enz. Maar we achten het niet vreemd (Gr. xenos; raar, entertainend) alsof je iets vreemds overkomt in de beproeving (Gr: 'brandende'), 1Petr4:12. Voor Jezus uitkomen betekent gewoon: beproeving en uitdagingen; 'persecution': omdat je getuigt (niet: overtuigt), Gr: 'martur'!

En net als de psychologie geeft zelfs de gezaghebbende 'Strong's Concordance' ook geen duidelijkheid over de Bijbelse betekenis van de (verhouding, werking en interactie tussen) geest, ziel en lichaam. De schrijvers hadden helaas geen inzicht ('openbaring') daarin, en dat is nogal een bewering voor zo'n standaard theologisch levenswerk! De Bijbel is er weliswaar duidelijk over, en maakt het zo eenvoudig: de mens bezit een geest, een ziel en een lichaam, 1Thes5:23, 3Joh2 en jouw vernieuwde denken kan een groot en zeer belangrijk deel worden van je nieuwe geest (en dus minder van je ziel, je geweten en je 'vlees'; je

zintuigen). Ons leven verandert totaal voor onszelf en voor onze 'naaste', en dat is een *keus in mijn denken*, zoals Gods Woord - in het bijzonder het NT - ons voortdurend hierin aanmoedigt!

5) Ware liefde te oefenen. Ook dit is zo uiterst belangrijk (voor Vader, voor jezelf, voor vrucht in Zijn Koninkrijk!), het kan niet genoeg en niet te vaak benadrukt worden! Laten we in álles (Kol3:23,17) 'wat we ook maar doen' of denken, de liefde nooit vergeten! Gods soort van liefde. Of nog beter: de *Persoon* van Liefde, Jezus. 'God is liefde', 1Joh4; het is zijn Wezen, de Bron van waarachtige liefde!

Een advies voor meditatie: denk eens aan een vers waarin het woord 'God' of 'Vader' in voorkomt. Maak dan eens van dat woord: 'de *Bron*', laat dat zinken... en herhaal dat met andere verzen). Liefde is *verbonden met geloof* en geloof met *liefde*, en *dankbaarheid*, Kol2:7 en God schiep ons zo. Aan mij is het dit vrij te zetten.

Over de enorme belangrijkheid van *dankbaarheid*, vreugde en prijzen, daar kunnen we een apart boek aan wijden! Vele christenen denken dat het meegenomen is als we dankbaar zijn. Maar het is geen optie, maar een gebod van God en een absolute noodzakelijkheid!

Deut28:45-47 – hoewel het betreft de *vloek* van de wet (Gal3:10,11), en dat gaat een christen niet direct aan – spreekt over Gods duidelijke houding tegenover (voortdurende) ondankbaarheid! Wij denken niet zo gauw aan oordeel van God over gebrek aan *blijdschap* en *dankbaarheid* voor de overvloed die God hen gegeven had, maar het staat er! Er zijn ruim 65 Hebreeuwse woorden van (ik noem er drie:) *loven, prijzen, aanbidden!* God is een *vreugdevolle* God en wij zijn naar Zijn Beeld geschapen; Jezus was 'gezalfd met de olie van *vreugde* boven zijn vrienden', Hebr1:9. God schiep ons niet om als depressieve mopperaars te leven. God was 'ontdaan omdat zijn volk morde en klaagde' en God strafte het volk... 'omdat zij Hem niet dienden met de *vreugde* in hun harten!' Lees Kol3:17,23 en 1Thes5:18 – als je je afvraagt wat Gods wil voor jou is: het is echt Zijn *wil!* Nogmaals, ware *liefde* is altijd gelinkt met dankbaarheid, vreugde, vrede, geloof, discipline (de *vrucht* van je nieuwe geest, Gal5:22).

Liefde brengt perfectie (Kol3:14) en maakt dat alles werkt. Zonder liefde is er geen enkel nut of profijt en heeft alles geen zin; hoe we ook ons best doen (1Kor13:1,2,3,13). Als wedergeborene weet je dat je die vrucht van Liefde *altijd* in je hebt, en je kiest zelf wanneer en hoe het vrij te zetten.

Wij kunnen iemand die niet aardig is en ons zelfs haat, die niet lekker ruikt, er niet aantrekkelijk uit ziet, waarachtig liefhebben: geen probleem. De Heer Jezus woont immers altijd in ons, Kol2:6,10, met al Zijn *volheid!* En Hij zegt ons: het is makkelijk om van iemand te houden die ook van ons houdt: 'zo *doet óók de wereld*' (de godlozen, de ongelovigen die Jezus niet kennen), maar: 'Heb uw *vijanden* lief' (Matt5) is werkelijkheid geworden, want Jezus zegt het en echte liefde tonen is een *keuze!* *Het is reeds in ons, geeft vrucht en produceert voortdurend en wij kunnen dat vrijzetten! Zonder inspanning!* Liefde is zeker niet alleen maar 'gevoel' maar een keuze en dat is de basis van elke relatie met Vader en onze naaste (en bijv. in vele huwelijken zou dit nog onderwezen en gepraktiseerd moeten worden).

'Ik wijs u een nog meer superieure weg, de *liefde*', 1Kor12:31, daarin wordt niet bedoeld - wat de meeste christenen denken: dat liefde *vergeléken* wordt met de (bovennatuurlijke) *gaven* die *besproken* zijn in hoofdstuk 12 en verder gaan in 14. En zelfs al die *gaven* te vergeten (13:8-10), weg te kijken of weg te theologiseren zodat die *verantwoordelijkheid* (Joh14:12) niet meer voor jou geldt en je dan

alléén te focussen op liefde. Dat is absoluut niet wat hier bedoeld wordt! Hoofdstuk 13 - zo prachtig gepland tussen deze twee 'bovennatuurlijke' hoofdstukken - maakt ons duidelijk dat al deze gaven *zonder liefde* nutteloos zijn – zoals reeds genoemd hierboven – en niet dat de gaven (met zijn manifestaties en vruchten) nu nutteloos en niet meer *belangrijk* zouden zijn door de liefde die 'meer' is. Nee! Want 'zoekt de gaven', en de meest belangrijke is 'profetie' (1Kor14:1), maar 'vergeet de liefde niet!' Alles, dus ook de gaven, moeten verbonden zijn en hun oorzaak hebben in *liefde*: dan gaat de rest vanzelf en in vreugde, geloof en vrede van onze volmaakte nieuwe geest (Gal5:22) en brengt *vrucht* voort van *waarde* (Gr. 'doxa'; glorie, waarde, prijs, eer).

Dit maakt ons *geloof* zo totaal verschillend met elke *religie*; Jezus is het einde van religie! Het is *relatie*, gemeenschap met Jezus. En als we dan liefde en compassie uit ons voelen stromen voor een ander: dat is van God! Handel daarnaar: dat speciaal gegeven momentum in het centrum van Gods wil, die *specifieke tijd* ('kairos'; niet 'chronos') komt nooit meer terug! God wil jou *nu* gebruiken: met jouw aller-uniekste achtergrond, jouw kennis, jouw liefde, jouw gaven en in jouw situatie nu. En niet jouw gebreken, want God heeft niemand anders; Hij heeft nog nooit iemand gebruikt zonder *gebreken* (Mozes, David en Paulus waren zelfs moordenaars). Want alléén jij op de hele wereld, in de hele geschiedenis kunt nu antwoorden op Zijn *kairos*! *Evangelisten* (2Tim4:5, zijn we allen!) die dit inzicht hebben, uitwerken en hiernaar *handelen* 'from the inside out', staan in Gods wil en zien vaak veel vrucht.

Niet 'Heer, Heer...' maar het *doen* van Gods wil is de rots ('petra', Matt7:20-26 – lees in context) waarop wij bouwen en dan noemt Jezus ons *wijs*. De 'rots' mag ook best 'Christus' zijn voor de meeste lezers, maar in de context hier is het jouw *dóen*, nu! 'Geloof zonder het te doen is dood', Jak2:26, Mark11:24.

Dus laten we niet gedomineerd worden door *gevoelens*: focus op Zijn reële, persoonlijke liefde voor jou en je naaste; ik ben wat Hij zegt dat ik ben! Mijn gevoelens komen meteen in lijn met, en worden gestuurd door, die *liefde*. We kunnen er ook bij dansen en (in tongen) zingen: Vader ziet je en Hij geniet (Hebr11:6 Op4:11)! Zo eenvoudig: door Zijn *vreugde* (Neh8:11, Zef3:17, 1Thes5:18, Ef5:20), met liefde, *zijn* we in het centrum van Zijn *wil* voor ons! God verwerpt je nooit gebaseerd op je doen en laten! Jij *behaagt* God! Kijk niet naar wat je doet of deed! Ik *ben* wat God zegt dat ik *ben*. Gods manier van liefde verandert alles en iedereen, en we mogen dan *altijd*, vroeg of laat en zelfs 'onzichtbaar' vrucht verwachten!

Wanneer je stille, intieme omgang met God de Vader hebt, heb je een Boodschap *van* Hem, niet over Hem!

6) Liefde en haat, boosheid. We mogen en móeten soms *kwaad* worden (Gal3:1). En dat zouden we zelfs moeten blijven – tot ná zonsondergang – hoewel niet te zondigen in die '*heilige toorn*' (Ef4:26)!

Belangrijk! Weet waar je heilige toorn ligt; dan weet je ook je doel en passie en 'anointing' voor jouw leven! Zoek dat allereerst: het Koninkrijk van God!

Een leider heeft het belangrijkste doel voor ogen: 1) 'Doelstellingen'; ze zijn a) te bereiken, b) om te onderwijzen c) te mobiliseren! 2) Doelen - ze veranderen 3) Prioriteiten / Planning - wie, waar wat, hoeveel (budget) 4) richtlijnen (waar, hoe).

Dus niet - wat de meeste christenen ook als 'waar' zien – '*Het is niet okay voor God om een driftbui of een kort lontje te hebben zolang de zon nog schijnt!*' Want: 'Ach, God weet dat je maar een klein *vleselijk* mensje bent ('een *worm*' – Oude Verbond! – en alleen maar zondigt.

Nee, het NT zegt het tegenovergestelde) en het is 'helaas' mogelijk opeens *ongecontroleerd* kwaad te worden! Dus je mag zondigen 'tot zonsondergang', als je dan maar niet gaat slapen als er nog *boosheid* is? En belijdt het dan want je 'zondigde'? Je was niet 'geestelijk' genoeg; wordt dan gedacht, 'maar volgende keer beter?' Onzin!

Want dit is precies het *tegenovergestelde van wat Paulus hier bedoelde*: 'Wakker jezelf aan hierin, wees *kwaad* (maar zondig niet in het vlees). Laat de zon niet ondergaan, blijf kwaad! Soms moet dat – en met (heilige) toorn over bijv. *onrechtvaardigheid* is niks mis. Een volwassen christen wordt niet meer zomaar, ongecontroleerd kwaad maar kent een kwaadheid en verolgenheid 'uit God'. Dat mag duidelijk ook – vroeg of laat – vruchtbaar en opbouwend zijn!

Dit is een voorbeeld, maar zo zijn er miljoenen christenen 'op de kweek' gegaan door verkeerd *onderwijs*, en je ziet te veel karakterloze mensen in veel kerken, die 'kwaad worden' zien als zwakheid en zonde! Ja, als het om je eigen 'ik' gaat, of je bent niet wedergeboren, en als je *geïrriteerd* raakt, dan wel. Maar niet als het uit God is, want God gaf ons dit *temperament* om *kwaad* te worden! Om zo liefde tot je naaste te oefenen! Want je hebt geen ware *liefde*, zonder het tegenovergestelde – geen *mensen*, maar wel hun gedrag of hun godloze, zinloze woorden – te *haten*, wat de satan wil vernietigen, stelen en roven (Joh10:10)! Ook dit is weer een schok voor velen, maar *haat* hoort bij liefde en ook daar is niks mis mee; God haat (Spr6:16) Jezus haat (Op2:6,15), een *volwassen* christen haat ook, Spr8:13, Luk16:13. De natuurlijke mens (de ziel) verstaat dit niet, net als het volgende: In de *praktijk* (niet alleen maar woorden!) heeft een waar christen zijn *vijanden* altijd *welgemeend*(!) lief en zegent hen, Mat5:43,44. Want het motief, onze innerlijke houding is belangrijk! Maar als je haat niet uit God is (Rom1:30, Joh15:18,19,23) word je zelfs een moordenaar genoemd, 1Joh3:15.

Hoe zouden wij ook maar een *schepsel* van God haten – hoe vijandig ook – want wij zijn geschapen naar Gods *evenbeeld* en God heeft alleen maar lief. In het bijzonder hen die nieuwe leven ontvangen hebben (Rom5:8,9).

Veracht het kwade (Rom12:9), wees kwaad en dan pas zal de duivel wegrepen, Jak4:7. Niet als je alleen *verlangt* dat de duivel verdwijnt - *verlangen* is geen *geloof* - en als je zelfs erom schreeuwt, of bidt, of om andere redenen: dat zegt God niet tegen ons!

Zolang je nog dingen tolereert die God niet tolereert en zelfs haat, heb je God niet lief. Dan ken je God niet. Maar God houdt van je!

En de duivel moet naar een ware zoon of dochter van God luisteren! Geen tussenweg, geen concessies, niet uit je gevoelens en je ziel, niet *lief doen*, maar *liefde en 'het licht van de wereld' zijn*, Matt5:14,16! Liefde en echtheid is een keuze vanuit je nieuwe geest en daardoor moeten we ook wel eens *confronteren*, Lev19:17,18; lees het bewijs dat je meer van *God en van je naaste* houdt dan van jezelf!

God is hier heel duidelijk, *als je niet confronteert, heb je de ander niet echt lief!*

Jeremia was hier een goed, dapper en getrouw voorbeeld van; hij moest niet leuke en onvriendelijke waarschuwingen van God doorgeven, protesteerde regelmatig... maar gehoorzaamde wel steeds! Soms weten wij dat God van ons vraagt om iemand – natuurlijk in liefde – iets corrigerends (niet veroordelend) te zeggen. Als je toch tegenzin *voelt* (voelen is geen *geloven*) *dank* Vader onmiddellijk dat Hij je zijn kracht, liefde en wijsheid reeds heeft gegeven... en je zult het zelfs meteen ervaren, 'from the inside out!' *Dank* Hem dat Jezus in je woont! Dat je alles *reeds hebt ontvangen* in Hem! Onmiddellijk. Het ligt nooit aan God. Ervaar dan onmiddellijk zijn *liefde* en *vrede*; het werkt! Nu! Simpel.

7) Oordelen, veroordelen. De meeste christenen schrikken ook als iemand zegt: 'Je mag (en moet zelfs) oordelen!' Begrijpelijk (dat er dan een nieuwe kronkel in hun brein ontstaat :) want de niet-Bijbelse, religieuze mindset bij velen is ongemerkt zo enorm veranderd, ook bij zoveel christenen – zeker als de Bijbel dicht blijft! "Maar Jezus zegt toch: 'Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt' (Matt7:1)?" En dat vers kennen we - en zelfs de wereld kent het - allemaal. Maar het moet niet zo zijn dat we alleen maar 'hollywood'-glimlachen en akkoord gaan met alles, en ook in godloze dingen totaal gaan zwijgen... Laten we het lezen in de context. We vergeten vaak dat Hij zelf constant mensen oordeelde (Joh7:24)! Ook (juist!) zijn vrienden en discipelen.

Een Zweeds onderzoek concludeerde dat in gemiddeld stadsverkeer wij wel 80 keer oordelen in één minuut. Oordelen (judging) moet! We veroordeelen geen mensen ('condemn'; Amerikaans/Engels voor onbewoond huis dat is waardeloos, geen eer aan te behalen en afgeschreven). Maar wel (be)oordelen we - natuurlijk altijd in liefde anders heeft het geen enkel profijt, geen enkele waarde of vrucht (1Kor13:2,3).

Zoals in vele talen onderscheidt (beoordeelt) het Grieks ook de verschillen: '(kata)krino', condemnation: veroordelen: rechterlijk. Hebr: 'shafat': straffen, 'execute', maar toch ook: 'rechtvaardigen, rehabiliteren! Ook: 'judge': beoordelen: onderscheiden, bepalen, besluiten, denken, achten, waarderen! Kortom, waarom het kwaad, satan en ziekte niet duidelijk veroordelen (evt. vervloeken) en de mensen, in het bijzonder christenen, beoordelen?

Zelfs wordt 'oordelen' (wanneer 'diakrino' in 1Kor11:31a) ook dan soms vertaald met het nog mildere 'twijfelend, aarzelend, onderscheidend' - terwijl (:31b) anderen daar directer in zijn (zie 'krino'). 'Krima' in 1Kor11:29a betr. 'broodbreking' betekent veroordeling van het destijds gedrag van de fellowship te Korinthe en niet - wat meestal onderwezen wordt - gefocust op onze zonde(n). Hier betreft het de plaatselijke fellowship (ecclesia) van Korinthiërs die onwaardig het brood en de wijn nuttigden (misschien te veel schrokkerig eten, want ze waren vaak hongerig als ze van huis gingen en ze lustten ook wel meerdere slokken wijn!) als ze het Lichaam (niet: bloed!) van de Heer niet beoordeelden, onderscheidden ('daikrino' 1Kor11:29b). Waarschijnlijk hebben de eerste gemeenten matsé (מצה -mv matsot) genuttigd: plat brood wat niet is gerezen, met strepen en gaten! Visueel werden ze zo herinnerd aan Zijn Lichaam (Jes53:3-5, 52:14); Jezus was 'niet herkenbaar' meer door de wonden en verwoestende Romeinse foltering en zweepslagen! Het goede nieuws aller tijden is nu: ontvang deze waarheid van God en wéét je reeds genezen door wat Hij deed: 'door Zijn striemen zijn wij genezen'. Dood, ziekte en vloek is nu geoordeeld! Hij was veroordeeld – in drie uren van duisternis aan het kruis – en werd(!) zonde, en ik kon voor eeuwig vrij gaan; als ik Zijn vervangende lijden, dood en opstanding persoonlijk, voor mijzelf, aanneem en geloof! Hallelujah!

Inderdaad moeten we satan, ziekte en zonde veroordelen en ook haten, net als Jezus deed. Hij gebod ons; 'Genees de zieken', dus laten we eens ophouden met 'bidden voor een zieke', 'Oh God, u kunt genezen', 'Indien het Uw wil is' (nee, het is altijd Zijn wil!). Ziekte is een vloek (Deut28) en nooit een zegen of Gods wil.

Jezus bad in Gethsemane niet een twijfelgebed, alsof Hij niet wist of het 'Gods wil' was. Nee: 'God, dit is niet wat Ik wil, het lijden van mijn lichaam', of - zoals Hij zijn gebed ook eindigde - 'niettemin Mijn Wil, maar Uw wil geschiede'. Dat werd het kruis. Jezus sprak geen vraag uit, maar onderwerping als mens, aan Gods wil en Gods Woord is Gods Wil (1Joh5:14,15). Alles wat wij moeten doen is naar Gods Woord gaan, ook betreffende ziekte, wat dus niet Zijn wil is (3Joh2). Wandelen in ('goddelijke') gezondheid is ook beter dan zo nu en dan bidden voor genezing, te wachten totdat we 'genezing nodig hebben' (totdat een crisis zich aandient, dus we een wonder nodig hebben). 'Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest en de

Genezer woont in ons (1Petr1:23, 2:24) en er is geen ruimte voor ziekte, in Jezus naam! Mijn denken, wil en emoties moeten het eens zijn met Gods Wil (en dus Zijn Woord; en niet wat mijn lichaam zegt), ook al 'voel' ik daar 'nu' niets van! Ik ontken het rapport van de dokter niet, ik ontken alleen de werkelijke autoriteit daarvan, als uiteindelijke, beslissende waarheid van Gods Woord boven de 'feiten'. Want God heeft altijd het laatste woord, niet alleen omdat miljoenen dat ervaren (hebben), maar omdat God Zelf het zegt. Ik kan niet zonder Christus. Maar! Ik ben niet zonder Christus! Ik onderscheid wat niet of wel onder gezag van God is, Hand10:38, en ontvang en doe wat God zegt! . 'En – dat moet echt gezegd – laat die vrede van God regeren in je hart', Kol3:15 want die vrede is dikwijls het duidelijkste teken dat het uit Zijn Geest is!

8) Genezing. Belangrijk is ook dat als we in het NT lezen; Jezus 'genas', dan kunnen we ook lezen Jezus 'bevrijdde' of Jezus 'redde': het is één en hetzelfde Griekse woord, 'sozo', (of 'soteria')! Het komt voor in kerken (veel in 'derdewereldlanden') waar dagelijks(!) bovennatuurlijke wonderen gebeuren zoals ook het opwekken uit de doden – zoals ook in de eerste kerken normaal was – zodat de leden zich zelfs afvragen of je wel gered bent als je nog lichamelijke kwalen en ziekten hebt! Iets om over na te denken!

Schrijver heeft echt alle (mentale en fysieke) ziekten voor zijn ogen zien genezen die je bedenken kunt; door anderen of doordat hijzelf de handen oplegde. De Naam van Jezus is boven alle namen, ook de namen van alle ziekten, van doctoren, psychiaters, medicijnen, diagnoses en behandeling en God heeft het laatste Woord hierin! De Naam van Jezus, 'Jeshua' betekent ook 'Redder', 'Bevrijder', 'Genezer', 'Weldoener'. Kortom confronteer ziekte en demonen agressief en stop daar niet mee, wees kwaad betreffende de leugenaar: satan moet luisteren! Zeg niet: 'Oh duivel, alsjeblieft, niet doen, ga weg' maar beveel met gezag en vervloek hem: 'Weg wezen satan, jij perverse en onreine leugengeest, in Jezus' Naam!' 'Geest van depressie: uit!, nul!' 'Leugengeest van oordeel, schuld, angst en minderwaardigheidsgevoelens, uit! Kanker, verdwij!' En spreek vervolgens uit (positief, ontvangend, positioneel): 'Ik ben reeds genezen, dank U wel Heer Jezus!' (1Petr2:24, Mat8:17,13,15, Jes53:5)! Het is totaal niet belangrijk wat de leugenaar je influistert en blijft herhalen, zodat hij ingang krijgt in je denken, maar zet het gevangen (2Kor10:4,5) en 'de waarheid zet je vrij', Joh8:32,36. 'Satan je zal luisteren; geest van bitterheid, ongelof, angst, onreinheid: laat los in het denken van deze persoon waar je illegaal controle op nam! In Jezus machtige Naam, uit!' 'Weersta de duivel en hij zál vluchten', Jak4:7. Spreek je woord in gezag!

Waarachtig geloof is: het ontvangen van wat God reeds in genade gegeven hééft! Gods beloften die jouw toestanden betreffen zijn van geen waarde totdat je ernaar handelt! Geloof is handelen naar Zijn Woord! In Gods ogen ben je al genezen! Watchman Nee zei ooit: 'De grootste uitdaging voor een christen is er uit te krijgen wat binnen in hem is', Flm6.

Er zijn zo duizenden, miljoenen getuigenissen van genezen gelovigen die de duivel niet (meer) toelieten in hun denken. En zo de vrucht zagen van geloof dat Gods Woord belooft, Mark11:22-24. Want als we zeggen wat we zien, bezitten we alleen wat we zien omdat dit is wat we uitspreken! Ga eens naar Youtube en type bijv. in: 'Todd White, Healings Jerusalem', https://youtu.be/V_1EPmA9bLw. Deze gehoorzame, trouwe zoon van God genas duizenden op straat, in KFC's en supermarkten in de hele wereld. Doe het zelfde, zoals duizenden andere gelovigen en zoals de schrijver hiervan: genees in Jezus' Naam, het kan. Ook al zie je geen (direct) resultaat: Todd heeft de eerste honderden keren niets fysieks gezien, maar bleef vasthouden aan Gods Woord en de vele bovennatuurlijke genezingen verschenen daarna voor zijn ogen! Vaak parallel met het uitwerken van andere gaven, zoals 'woord van kennis', 'woord van wijsheid' en 'onderscheiding van geesten' (1Kor12): waardoor hij van totaal onbekenden hun naam weet, en ook exact de ziekte omschrijft en wanneer en waar de

oorzaak lag. Net als duizenden andere gelovigen (zoals de schrijver van dit stuk), gewoon *doen* en praktiseren (zegt Jezus, Joh14:12)! Immers is het zo eenvoudig met *doctrine* te discussiëren, maar niet met je *getuigenissen* en ervaringen. Niemand kan zeggen dat je *liegt*, en anders maakt het ook niets uit! Woorden zijn *vaten* van geloof, of van angst, en zij produceren zoals hun karakter is.

Spreek altijd woorden vol van *geloof en liefde*: de vrucht volgt vroeg of laat. Zeker weten!

God zoekt geen *helden*, God *maakt* helden! Maar als we ons schamen en de veilige weg kiezen, zullen we dit nooit ervaren. Het maakt niet uit wat mensen van mij denken; God zoekt mensen die anders *durven* te zijn, zoals Jezus was! Het kan je erg eenzaam maken, maar allen lieten ook Jezus totaal *alleen*, net als bij Paulus. Religieuze mensen zullen je verlaten, je familie en vaak ook je 'beste' vrienden!

Hoewel in het Nieuwe Testament God nooit van mij verwacht dingen te doen (wel ziet Hij mijn *verantwoordelijkheid*). Want met *verwachting* is ook *teleurstelling* en Hij is nooit teleurgesteld. Je kunt een paard naar het water leiden, maar je kunt hem nooit dwingen te drinken. Wat een groot geschenk, onze *vrijheid* van keus!

En waar is de 'heilige toorn' nog van veel gelovigen? Weten we onze verantwoordelijkheid van een zoon of dochter van God niet meer, of zijn we ook voor 't gemak maar halfzachte, politiek correcte, karakterloze lafaards en 'mensenbehagers' geworden zoals de wereld die graag ziet en ontwikkelt? Nee! Haat de ziekte en het kwaad; dat is 'het begin van *wijsheid*', zegt God.

En ook: 'Wat is wijsheid?' Antwoord is meteen na deze vraag in Ps 107:34: 'Het *bedenken* van de goede dingen die God deed in je leven na al je dwalen en eigen gerechtigheid (lees de verzen daarvoor!)'. 'Zijn *goedheid* brengt mensen ook tot *bekering*' (Rom2:4); dus absoluut niet als we (alleen) '*hel en verdoemenis*' *preken*! Alles is altijd weer een keus (in *geloof*, Mark11:22, want zonder *geloof* is het *zonde*. Rom13:23 en zonder geloof is het onmogelijk om Hem te behagen, Hebr11:6).

9) Bevrijding. Dan zijn er nog de *vervloeking*en, en velen besteden nogal wat tijd om te graven in hun *afkomst* en *voorouders* of er ooit *vloeken* zijn uitgesproken, zoals die vanuit de vrijmetselarij of satansaanbedding van bijv. overgrootpa. Het goede nieuws ('evangélion', εὐαγγέλιον) is ook hier weer voor de christen, dat Jezus reeds tweeduizend jaar geleden een *vloek* is geworden (Gal3:10,13, 2Kor5:21) en de satan heeft geen enkel recht meer op ons.

Hoewel we moeten oppassen niet een verkeerd, *vermengd* met het OT, of ander *evangelie* ('...dat is géén evangelie, Gal1:6,7) te brengen en proberen te praktiseren, want vloek is dan zeker ons deel geworden (Gal1:8,9, 3:10). En dan kiezen we (opnieuw) om de leugen te gelóven, terwijl ons oog niet meer *simpel* is (Matt6:22, 2Kor11:3), maar vaak te 'intellectueel', en zijn we '*dubbelbeziel*d' (Jak1:8).

En gaan we weer tijd geven aan invulformulieren, overleggingen, ongeloof en aarzelingen koesteren, psychologisch moeilijk doen, en '*sessies*' (deed Jezus of Paulus dat?) om te zien of we geen vloek 'vergeten' hebben en zo de duivel opnieuw ingang in ons *denken* verlenen?

Immers dit is de enige mogelijkheid dat satan (weer) *zeggenschap* krijgt! Het resultaat is benauwd ongeloof dat je opnieuw slaaf maakt, en nadat voor de verontruste, bedrukte, benauwde of zelfs 'bezeten' gelovige alles voorbij leek, kan er altijd iets zijn 'vergeten' en satan herinnert ons daar natuurlijk graag aan d.m.v. de geest van *schuld*, *veroordeling*, *minderwaardigheidsgevoelens* en/of *angst*. Maar ook omdat de leugenaar gewoon de

aandacht blijft opeisen... in ons dénken en nergens anders. Zodat meerdere van deze onbijbelse sessies bij herhaling moeten plaatsvinden. En men krijgt soms 'levenslang' (de tragische verhalen horen we natuurlijk niet) verkeerd onderwijs, door focussen op je verleden (Geest en Woord adviseren het tegendeel) en nieuwe 'ontdekkingen' (uit de hel) van mogelijk overgeërfd kwaad. Religie en (onjuiste, 'verstandelijke') theologie maakt het meestal moeilijker dan het is. En het evangelie is zo simpel: 'Je hebt iemand nodig om je te helpen het niet te begrijpen'(Andrew Wommack).

We kunnen ons steeds de vraag stellen; 'Leerden en praktiseerden Jezus en Paulus hetzelfde?' Ook als de duivel opnieuw aanklopt om je lichaam pijn of ziekte te geven of geestelijk/mentaal aan te vallen, bijv. met depressies? Ga niet mee met deze – de laatste decennia zo populair geworden – 'inner healings': hele processen die als het 'schillen van een ui' tot de kern moeten komen.

Ook in de kerk vind je die 'lagen' volop, in leugens uit new age en psychologisch denken! Nog vaak 'op afspraak' ook, na twee weken ben jij aan de beurt. Wat een onzin. Het lijkt goed en men zal het 'intellectueel' graag blijven verdedigen, maar er worden geen 'lagen' genoemd door God. Godsmannen gaan meteen naar de kern en gebieden met gezag vanuit hun goddelijke geest! Er is geen focus op je verleden, maar op de Waarheid, Gods Woord, Jezus. Geen focus op je ouders hier, maar op je nieuwe Vader!

'*Alles is (reeds) nieuw geworden*', 2Kor5:17. Focus op Hem: '*Het Is Volbracht!*' Niet wat jij *doet*, maar wat Jezus *gedaan heeft*. Niet of jij wel liefde genoeg gaf, maar of je echt Zijn liefde *ontvangt*. Hij Zelf is de (blijvende) oplossing! Ook hier geldt: '*Kies in je denken, kies voor Góds geloof, dat reeds in je woont Gal5:16,20 enz*'. Focus op Hem, op Gods Woord: Ik ben wat Góds zegt dat ik ben, dat *bracht* (reeds 2000 jaar geleden, 1Petr2:24) echte blijvende genezing en bevrijding! Miljoenen gelovigen hebben dit ervaren in *eenvoud des harten*, sinds tweeduizend jaar tot aan vandaag de dag, hallelujah!

En terwijl bestrijding van vloeken en uitdrijvingen van demonen helemaal geen proces is volgens Gods Woord, is onze vernieuwing van het denken wel degelijk een proces: laten we dit niet vermengen met elkaar. We moeten onderscheiden of het niet soms gewoon door verkeerd onderwijs is, dat wat men (onjuist) gelooft, in plaats van te gauw aan te nemen dat demonie in het spel is! Of moet de persoon misschien gewoon eerst ter plekke wedergeboren worden? Zodat vernieuwd denken en genezing kan aanvangen in de geteisterde ziel? '*What Would Jesus Do*' (WWJD) is geschreven op de armbandjes van duizenden jongeren: een prima en voortdurende herinnering!

Hoe meer we als gelovige ons denken vernieuwen in onze ziel door onze nieuwe geest, hoe meer krijgen depressie, burn-out en andere mentale problemen geen enkele kans, op geen enkel moment! Het natuurlijke bovennatuurlijke leven voor een waar christen is een volle vrede, vreugde en liefde die hij 24/7 kan ervaren! Hoewel mogelijke ingang - bij eigen keus en toestemming - voor akelige (ook demonische) mentale problemen zal blijven tot onze laatste adem.

Hatelijke, destructieve woorden van een familielid, vriend of collega die (onbewust) vrijwilliger speelt van duivel – die heeft er meer dan genoeg! – hoeft niet bij je binnen te komen. Zodat die bagger zich kan nestelen. Dat is heel belangrijk! Het is een keus, niet in je gevoelens maar in je (vernieuwde!) denken. En dáár ligt precies de overwinning! Je ontdekt dat je méér dan overwinnaar bent (Rom8:37, 1Joh4:4). Heel praktisch!

10) Geestelijke strijd, vervolging. God 'vrezen' (= *eren, respecteren, rekening mee houden!*) is 'het kwade haten', Spr8:13. En veel christenen moeten (weer) leren (de duivel,

ziekte, armoede en falen) te haten en leren boos te zijn! Natuurlijk haten we Gods schepsels nooit; integendeel Mat5:43,44, we hebben ze lief en zegenen ze...

...wát haters van God ons ook aan kunnen doen in hun gedrag en woorden van leugens en haat. Zoals Jezus en Paulus en vele echte godsmannen moeten we hun houding, gedrag en het kwade haten en bestraften; de zonde, de duivel, de arrogantie, het ongeloof (Spr8:13, 6:16, Rom12:9), alles wat en wie het (bedoelde goede) leven van mensen vernietigt, Joh10:10. Demonen houden van fysiek leven, ook al moeten ze in een hond of varken wonen. Het liefst natuurlijk een mens; vanwege meer gezag en mogelijkheden! Zelfs bij christenen kan het zijn, dat een of meer demonen hen als spreekbuis gebruiken, en zonder dat ze het weten leeft een demon in hen, of is de baas in een deel van hun denken en leven!

Zelfs voor leiders; als ze hun emotionele problemen toegang geven tot hun geest: zelfmedelijden, eenzaamheid, angst voor afwijzing, angst voor vergelijking met andere leiders en pastors, etc.

'Keer de andere wang toe tot die persoon', dat kennen we (niet alleen theoretisch, Matt5), ja als ons Woord van liefde over Jezus tot de ander als haat ontvangen wordt bijvoorbeeld: keer je andere wang toe! Heel anders als ze je portemonnee en pasjes willen stelen op straat: geef deze criminelen er rustig van langs! En 'Zalig zijn de zachtmoedigen' ('meek') is trouwens vaak ook totaal verkeerd begrepen. Het Griekse woord hier voor 'zachtmoedigheid', 'meek' ('praios') werd gebruikt voor het trainen van een paard voor de komende strijd. Als het paard volkomen gehoorzaam en toegewijd tot zijn meester bleek, en gereed voor de strijd, sprak men van deze karaktereigenschap! Jezus bedoelde echt niet dat wij halfzachte, totaal passieve personen zouden worden – zoals teveel 'christenen' geloven, ook door deze tekst! 'Gezegend zijn de vrede makers' betekent ook zeker soms, bijv. in oorlog je land verdedigen! Er zijn 'christen'politieagenten die deze tekst misverstaan en dus misbruiken en hun werk dus niet doen: orde en gezag handhaven! Dat slaat nergens op!

Hoewel dus tegelijk: weiger en weerstand (Gr: ἀντίστημι, anthístemi, 'vecht actief tegen', Jak4:7), en de duivel zal rennen!

En dat is niet alleen tegen hun woorden of als je op straat bestolen wordt, of je geliefde naast je wordt bedreigd of aangerand: gebruik allereerst je woord in geloof(skracht) met autoriteit 'in Jezus Naam: stop!' Of anders kunnen ook bijv. je vuisten dienst doen ter verdediging, toch? De geestelijke of fysieke weg: God houdt net zoveel van je, amen? Dat is een temperament van God gegeven, weliswaar in een gevallen wereld! Het is een keuze in onze vernieuwde denken (óf ook in ons 'vlees': 'lose your temper' – 'is fout' – of 'keep your temper' – 'is beter')! Maar nee: 'Laat de zon niet ondergaan, blijf kwaad: want dat is het begin der wijsheid!' En om over slechte dingen, zoals homosexualiteit, abortie, misbruik of onrechtvaardigheid kwaad te zijn, te veroordelen en deze dingen te haten (nooit de persoon) is uit God, is 'God te eren' (Spr8:13) en de angst of terughoudendheid daarvoor is 'naar de mens' en brengt een valstrik (Spr29:25). 'Weest mannelijk!', 1Kor16:13 SV. Jezus (Mark11:16) en Paulus (Hand26:26) verborgen zich niet verlegen 'in een hoekje', integendeel, en vervingen hun goddelijke, mannelijke confrontatie niet in een laf, zacht en onstabiel soort van 'lief doen', wat misschien voor steeds meer gelovigen 'geestelijk' lijkt in deze dagen? Maar dat is het niet en zal het nooit worden.

Het is vaak een jammerlijk, stiekem en onstabiel soort van 'liefde' (lief doen in zgn. 'zachtmoedigheid', zie hierboven), is humanistisch en niet volwassen. En absoluut niet zoals – vaak ongelovigen maar ook religieuze gelovigen – denken dat ze 'zoals Jezus' handelen!

Want Jezus kennen ze vaak van zoetige plaatjes, met zijn handen gevouwen en braaf ten hemel starend. Niet als iemand die zweette en stonk, de boel wakker schrok en omkeerde, moest terugschreeuwen tegen de scheldende farizeeën op het veld, zijn haren niet altijd had

laten wassen in een salon na drie dagen prediken, en zijn behoefte moest doen in een bosje. 'Is dit Góð', vroegen de discipelen zich soms natuurlijk af: zouden wij ook doen! Gelukkig kennen we Hem niet meer 'naar het vlees'.

Dus wees dapper en een 'strijder' want het is oorlog in de *hemelse gewesten*: dat is gewoonlijk altijd in het NT: in je *denken!* Toleereer niet alles zomaar, verhuur geen ruimte in je brein aan de vijand; wees geen deurmaat, *compromissen* zijn meestal niet uit God! Kies zelf in je denken; in de Geest en uit Zijn woord! Satan *haat een onafhankelijk*, vrij, eenvoudig, dankbaar, kinderlijk (niet: kinderachtig) *denken* dat God '*vrees!*', d.w.z. Hem de eerste plaats in alles geeft, hem *eert* (Gr: 'doxa': *waarde* toekent, prijst, respecteert).

Tevens, ja, *vervolging* zal ook blijven; die '*doorn in het vlees*', 2Kor12:7,9. Maar dat is niet wat de meeste christenen denken; dit is géén 'ziekte' en is nooit 'van God', 'doorn' is een Hebreeuwse uitdrukking; Num33:15, Joz23:13, Richt2:3 en er is veel meer over te zeggen, het gaat om (groepen van) mensen, 2Kron20:15,17, Jer1:19 'die zullen vechten tegen u'... Maar 'Zijn genade is genoeg'. Wel is *vervolging* (omwille van het Evangelie) een *bewijs* van godvruchtig leven, 2Tim3:12)...

...indien natuurlijk geen vrucht van onze eigen zonden. Misschien kunnen we ook zeggen: 'U hebt geen vervolging dus geen godsvruchtig leven?' Dat is niet sarcastisch bedoeld, maar er zit veel waarheid in die stelling. In elk geval kan God vervolging en tegenstand ten goede keren en kunnen we sterker en sneller groeien tot volwassenheid, en is het 'goed voor ons karakter' (om minder te 'vrezen voor mensen', Spr29:25 zodat we niet gauw in een volgende '*valstrik*' lopen!). Want als het goed is, leren we – niet berusting, ondankbaarheid en luie lafheid maar – Vader *daarin* vooral te *prijzen* in alles: want dat is pas échte overgave en écht geloof! Dat is goed 1) *voor onszelf, ónze groei in de vernieuwing van ons denken* maar ook 2) goed en aangenaam *voor God*: Hij zoekt dezulken (en: 1Thes5:18 het is Zijn wil 3) het is *goed voor anderen* Ef5:19,20 (en als levend voorbeeld en bemoediging dat haat, kwaad en omstandigheden je er niet onder krijgen!) en 4) het is ook goed *voor satan* (je pijnigt en foltert hem hiermee, want hij wil altijd *aanbidding* en aandacht).

En hoewel Góð de ellende en tegenstand niet werkt -'God is in alles en werkt alles' is dat misschien wel de ergste, kwalijkste, meest destructieve en depressie gevende, meest oneerlijke maar meest geaccepteerde leer! Vreselijk; we kunnen de alléén maar goede God niet de schuld van alles geven!

Dat is niet conform het Nieuwe Verbond! Alle tegenstand en geloofsbeproevingen zijn 'kostbaarder dan goud en ze werken lofprijs en eer en waarde wanneer Jezus verschijnt', 1Petr1:7. En Hij werkt alles '*mee ten goede*' voor hen die Hem liefhebben, Rom8:28. Maar let op: het is niet de test of beproeving dat je *sterk* maakt. Het is het *geloof* temidden van alles, wat je sterk maakt! Dus ook als je tot de 'Microwave Generation' (?) behoort: ga niet de *makkelijkste* weg (zoals water door gravitatie altijd vanzelf het laagste punt zoekt!), of doe je gebruikelijke '*shortcuts*' want zo kun je nooit Jezus' discipel zijn. 'Als je niet *waard* bent om verzocht te worden, ben je niet veel waard'. Als je je laat leiden door omstandigheden en gevoelens, zul je nooit Gods plan en bestemming voor jou persoonlijk verstaan en bereiken!

Kortom de manier waarop de christen het conflict tegemoet treedt, openbaart of hij een sterke, emotioneel gezonde en 'God-gefocuste' persoonlijkheid is...

...óf iemand die *neurotische* symptomen ontwikkelt zoals nervositeit, boosheid, stress, bezorgdheid, Jak1:3, 1Kor10:13. Een zoon of dochter van God weet dat Hij – in het midden van beproevingen – een ontsnappingsweg bereidt (heeft) om altijd vreugdevol in Hem te overwinnen, Fil4:4-8, Kol3:17,23. Begin Hem alvast te danken en te prijzen: Jezus kan lopen op de top van dat probleem wat jou wil vernietigen en *verdrinken*. Hij is totaal in controle over

die *golven* die jou teveel en te sterk willen worden maar dat niet kunnen; *kies* daar wel voor in je *denken*!

En wanneer we *verdriet* ervaren, of *angst*, of *twijfel*, of *schuld*; weet dat Jezus daar *is*! Zie Joh20:14, juist na de opstanding, wanneer Maria diep *verdriet* voelde; '...en ze zag Jezus daar staan'! In 20:19 sloten de discipelen de deuren vanwege *angst*, maar '...Jezus stond daar'. Toen Thomas *twijfelde* (:26) '...stond Jezus daar'! In 21:4, toen Petrus zich enorm *schuldig* voelde, '...stond Jezus daar'! Wat een Heer hebben wij, altijd klaarstaand voor de gebrokenen van hart, de eenzamen en verachten, Jes61:1-4, of als we Zijn genezende hand niet kunnen zien, maar Hij toch voor je staat, Mark10:49.

Lees eens Hebr13:5b in de *Amplified Bible*: de Griekse taal probeert hierin met vele herhalingen duidelijk te maken: 'Nee. Hij zal u nooit begeven, nee, noch verlaten, nee nee, Hij zal u absoluut nooit begeven of verlaten, zeker weten niet!' Wow. Dus bid nooit meer: 'Oh God, wees bij mij'. Of als pastor, liefst met gedragen stem: 'Als wij hier vandaan gaan, oh God, ga met ons mee!' Wat een ongelooft, wat een onwetendheid betreffende het Nieuwe Verbond en wat een onzin!

11) Ware Vrede. Vrede is niet dat de omstandigheden allemaal goed zijn. Zo denkt de *wereld* erover! Maar een volwassen gelovige heeft voortdurend, 24/7 vrede – met innerlijke vreugde – in zijn hart, *ongeacht* alle omstandigheden! Deze heerlijke, zo praktische *vrucht* van allereerst de *Geest* in éénheid met onze *geest* (Gal5:22) en van ons *vernieuwde denken*, nemen we hier even als *vóórbeeld*.

De meeste mensen en zelfs christenen zijn jarenlang of hun hele leven op zoek naar ware, innerlijke *vrede*, maar deze hartsgesteldheid is niet (en helemaal niet *blijvend*) te verkrijgen door psychologie of andere wereldse 'kennis'. Zelfs niet door *gebed*, *vasten*, kerkgang of kloostergang (of wandelingen door 'heilige' plekken) en veel gelovigen zoeken zodoende die ware vrede vaak jarenlang tevergeefs! Deze blijvende *Bijbelse vrede* (Hebr: שלום שָׁלוֹם, *shalom*) en Gr: εἰρήνη, '*eirene*') betekent enorm véél! Zeker niet zoals de armoedige, anti-theïstische politieke betekenis '*mir*' van het Russisch Socialistische soort 'vrede' (d.w.z. de uiteindelijke '*synthese*', het 'nieuwe leven': '*Communisme*', d.m.v. de (klassen)*strijd* in 'socialistische' politieke systemen van voortdurende dialectische processen van '*these*' en '*antithese*'). De basis is dus niet het Bijbelse model van harmonie, maar van strijd, partijen en verdeeldheid. We zien dat overal gebeuren! Daarentegen, '*Shalom*, of 'Eirene' is 'perfekt welzijn, rust, veiligheid, geluk, al het nodige goeds, alle geestelijke en materiële voorspoed, vrijheid van angsten en morele conflicten. En dit alles betreft het huwelijk, gezin, de lokale gemeenschap en het land'!

Alleen door persoonlijk *gekend te worden door God* (Ps139, en Hem te *kennen*, Joh17:3 – kennen is hier een intiem, praktisch weten, Gr. '*epignosis*') - wordt die vrede niet alleen vermeerderd of opgeteld, maar '*vermenigvuldigd*' 2Petr1:2,3, 'from the inside out'! Opnieuw is ook deze *vrede* direct gerelateerd aan ons (nieuwgeboren) *denken* en eenvoudige *kennis* van Gods Woord: we *h é b b e n* als kind van God reeds de 'vrede *mét* Hem' (Rom5:1, positioneel) en kunnen 'vrede *van* God, die alle verstand te boven gaat' (Phil4:7) ontwikkelen (vermenigvuldigen 2Petr1:2) en ook *volmaken* in *perfecte vrede door ons nieuwe denken*, Jes26:3! Het is dus een keus; als je *denken* op God blijft, dan zal Hij je bewaren in *perfecte vrede*! Dus m.a.w. als je geen perfecte vrede kent, rust ons *denken* niet op God. 'En láát die *vrede van God* regeren in je hart', Kol3:15 – opnieuw weer door mijn eigen keuze, dat dingen verandert en vrijzet!

Wij zijn reeds totaal *gerechtvaardigd* (2Kor5:21, 1Kor1:30) en daardoor is er ware *vrede* en daardoor ook ware *vreugde*! Zo *bezit* onze nieuwe, wedergeboren geest alles reeds in Jezus

(Ef1:3, Gal5:22,23, 1Kor1:30), ook die gezochte 'vrede' - de reeds ontvangen vrucht - maar alleen als we daarvoor kiezen, kunnen we dat tevens praktiseren en vrijzetten en meer 'eigen maken' om ook zo Zijn Koninkrijk te bouwen.

Niet (alleen) door handoplegging, gebed, vasten, naar de kerk gaan of veel Bijbellezen, maar door vernieuwing van dat denken; een proces van keuzes maken, Rom12:2, Kol3:10, Jes26:3, 2Kor5:17-21, 10:4,5, 11:3, en door Hem Zelf praktisch te kennen ('epignosis', hartsrelatie; Joh17:3 '...dit is eeuwig leven!', 2Pet1:2, Ef3:18-20). Ware, blijvende vrede is onlosmakelijk verbonden met onze goddelijke rechtvaardigheid: het 'recht staan voor God' en komt uit je denken, een keus (1Kor14:33)!

Die (mogelijke, innerlijke) vrede is gekomen toen Jezus op aarde kwam, niet voor de 'wereldvrede' of 'vrede' tussen mensen onderling, zoals de meeste christenen denken in kersttijd ('...in mensen van Zijn welbehagen'). Dit was de vrede tussen God en de mens, voor hen die geloven in Jezus' reddingswerk, voor altijd, voor het eerst in de geschiedenis! De mens kiest nu zelf voor die vrede met God (Rom5:1) en we kunnen God dus niet de schuld geven: 'Waar is God, in al die oorlogen...?' en: 'Waarom grijpt God niet in?' God dééd reeds alles voor de mens, 2000 jaar geleden. Nu ons initiatief daarop. Een keuze van (eeuwig) leven of dood.

Er is natuurlijk wel meer 'horizontale' vrede gekomen op aarde dankzij praktische, hardwerkende ware christenen; niet alleen door de hoogste kunst, cultuur en wetenschap (uitvindingen) maar ook door het bouwen en onderhouden van duizenden ziekenhuizen, daklozen-, ouderen-, weduwen- en wezen opvangcentra, bevrijding van duizenden kinder(seks)slaven, verschaffen van werkgelegenheid en scholing voor de miljoenen, onvoorstelbaar veel vrijwilligerswerk en zonder dit alles zouden regeringen vaak flink achterop geraken en deze vrede en dit welzijn is een logisch en zichtbaar gevolg van een juist geloof in God. Een vrucht van de Heilige Geest en onze nieuwe geest, Gal5:22. Indien niet, is de bron vals, is er imitatie, is er religie! En verder, ook kwam Jezus 'met het zwaard' (van de tong) en om 'verdeeldheid en meningsverschil te brengen en geen vrede', zei Hij en dat was ook tussen familie en vrienden. Want ('politiek correcte') schijnvrede - van buiten naar binnen en niet vanuit het hart, Kol3:17,23 - lost niets op en is nooit eerlijk, blijvend en stabiel. 'En laat die vrede van God regeren in je hart', Kol3:15 want die vrede is dikwijls het duidelijkste teken dat het uit Zijn Geest is en door Hem geleid wordt!

12) Zondebewustzijn of ware vrijheid. Bijbels gezien mogen we reeds bovengenoemd 'geweten' (= 'con-science'; 'met wetenschap') zien als deel van ziel én geest - ontvangen na de verleiding van Eva (2Kor11:3) - en kunnen we deze in een proces van vernieuwd denken reinigen en zo zelfs het einde van ons zondebewustzijn ervaren – echt waar! – hier en nu, Hebr9:14, 10:2,20, 1Joh3:9,19, 4:17. Zodat het (hart) zich simpel 'verhardt' voor de zonde en de duivel, en 'zacht' wordt voor Jezus en Zijn denken!

Jezus spreekt ook over 'verharding van het hart' in negatieve zin, van o.a. zijn discipelen, Mark16:14. Want je innerlijk leven en vervolgens ook je handelen (Jak1:14,15) gaan altijd naar de richting van je overheersende denken; 'De mens is wat hij dént in zijn hart', Spr23:7 KJV (en is niet wat hij eet: 'Der Mensch ist wass er isst'). Alles draait inderdaad steeds om – niet het fysieke eten van de godloze – maar wat we denken, Gen6:5, Jes26:3, 2Kor10:4,5, 11:3, 1Joh2:20, etc.

Je kiest zelf voor verleiding en misleiding, je kunt God of satan of anderen niet zomaar de schuld geven. Heel belangrijk: Je kunt niet verleid worden door hetgeen je niet d e n k t! Waar je nu bent, ben je eerst met je gedachten al geweest. Gelukkig maar, het is dus te overzien; ik kies zelf!

Het allerbeste is steeds opnieuw, dit denken te vernieuwen (Rom12:2) door Gods Woord, en we zullen absoluut blijvend veranderen, als we niet zaaien 'in corruptie' maar in de Geest, Gal6:8. Een voorbeeld. In de King James Vertaling lezen we dat we zijn 'bevrijd van zonde', Rom6:7 (Gr: 'dikaioo'; vrijheid, 'gerechtvaardigd' - wat ook de SV zegt, een zuiver wettelijk iets: iedere wedergeboren christen is inderdaad 'vrij van de zonde', Hebr10:10,12,14, 1Joh3:5). Helaas denken de meeste gelovigen daar heel anders over, door geen of verkeerd onderwijs, dat ook voornamelijk gefocust is op de zonde. Of o.a. het niet kennen en onderscheiden van geest, ziel en lichaam! Hoe dan ook, wat zij ook denken of geloven of voelen of napraten, het blijft een eeuwig en Bijbels feit voor deze misleide gelovigen, ze weten (nog) niet wat ze reeds bezitten!

'Vrij van zonde' (niet vrij om te zondigen!), een paar verzen verder in Rom6:22, betekent nog meer dan 'bevrijd': het genieten en ervaren van je vrijheid, je hebt die innerlijke diepe en blijvende vreugde ('free', Gr: 'eleutheros'; vrijheid, 'ervan genieten', dagelijks en praktisch, niet meer als slaaf).

Het verschil kunnen we uitleggen aan de hand van de officiële 'Declaratie van vrijheid van slavernij' in 1863 door de belangrijkste USA-president Lincoln, een christen en Republikein (niet een Democraat, wat linkse mensen de meesten van ons ook hierin graag lieten geloven; de Democraten zijn het minst 'democratisch' en het meest 'raishjist' en hebben slavernij willen vasthouden, zoals ook de KKK is opgericht en bestaat uit meest 'Democraten' (o.a. door Hillery Clintons mentor). De uitvoering van deze wet werd vaak belemmerd door gebrekkige communicatie destijds in de politiek, het reizen te paard of gewoon door onwil van de slavenbezitters op de plantages. Slaven waren nu reeds officieel vrij, maar velen genoten daar (nog) niet van! Ze waren 'bevrijd', wettig en officieel, maar nog niet allen ervoeren dat ('vrij').

Zo ook zouden christenen de ware, officiële vrijheid, Rom6:7 'bevrijd' – 1) kunnen aannemen want God zegt het, en zouden moeten begrijpen door kennis van Zijn Woord, dat het om hun (absoluut nieuwe) geest gaat! 2) Zij - en hun omgeving! - zouden er tevens dagelijks van kunnen genieten en zich verblijden daarin want ze zijn inderdaad 'vrij van zonde' (:22). Waar zijn de gelovigen die dit echt kennen, waarderen en tonen, zodat we anderen tot jaloersheid kunnen wekken?

Want jarenlang dachten we – zoals misschien wel 99% van alle christenen – als we het woord 'zonde' lezen in de Romeinenbrief, dat dit mijn individuele zonden betreft. Neen! Het gaat over de zonde van Adam en ik heb daar totaal geen schuld aan!

Opnieuw moeten we ons herinneren, dat verkeerd lezen en begrijpen van deze 'positie' ('in Adam', of 'in Christus') geen 'doen' is, en niet gericht is op ik-mij-en-mijzelf! Het betreft ruim 50 maal een zelfstandig naamwoord (en geen werkwoord: slechts twee maal zou het over individuele zonde kunnen gaan). Te veel christenen zijn en denken niet echt vrij in deze zin en dat is best heel triest; voor henzelf, voor hun omgeving en voor hun Vader! Weer één van de vele zekerheden die God reeds gegeven heeft (positie) maar wij (1Joh3:20) denken daar anders over! En toch zijn we 'bevrijd' en ook (praktiserend) 'vrij' en - het is een keuze in ons denken - we kunnen ervan genieten! Sta dan op, loop uit die religieuze, wettische, ik-gerichte en sombere gevangenis, want (de kennis van) Gods Woord maakt echt vrij, Joh8:32,36.

Het betreft niet 'je oude natuur' zoals vaak onderwezen en gepreekt wordt, want die bestaat niet meer! Of ook niet dat satan 'de boodschapper van God' is, en dat God het 'toelaat'. Onzin! Maar alleen als we de duivel toegang tot ons denken geven in die 'strijd in de hemelse gewesten' - een eigen keus - hebben wij zijn destructieve leugen weer vrucht gegeven! Weet dat 'de oorlog in je denken is', vele keren wijst het NT ons daarop.

13) Onze 'identiteit in Christus' in de geest (positie), in tegenstelling met 'wat voor ogen is', in het gebied van ziel en lichaam, 1Sam16:7, Luk21:34, Ef1:18. Want voordat we dingen in het 'natuurlijke' zien, kunnen we het in het bovennatuurlijke zien.

Het (innerlijke, oorzakelijke) onveranderlijke versus het fysieke en veranderlijke. Met als (h)erkenning: Gods Woord (Jak1:25) als 'spiegel' voor de realiteit in de geest. We kunnen zien door onze geestelijke ogen door Woord en Geest óf, heel verschillend, in de spiegel van onze 'natuurlijke mens': ziel en lichaam (vs23).

Als we hierin 'dubbel bezield' zijn (Jak1:8) dan komen we er niet uit. Dan hebben we nog een onstabiel, onvolwassen 'jo-jo' geloof gebaseerd op onze zintuigen van de ziel.

Meestal 'erkennen' we dan wel, uit Gods Woord, maar wat aarzelend: 'Wij zijn als Jezus...' ja okay, en '...dat 'geloven' wij wel. Straks'. 'Misschien'. Of: 'Als we meer gaan vasten'. Of: 'Als we heiliger leven'. Of: 'Als we straks bij Hem zijn'. 'Ja wij zijn als Jezus... (meestal stopt men hier, maar we moeten de zin echt afmaken:) 'we zijn als Jezus... in deze wereld!', 1Joh4:17. Dat zegt God en niemand anders, en weet dan dat het onze nieuwe, verzegelde en eeuwige geest betreft!

Maar neen, in plaats van te weten dat het onze positie, onze nieuwe geest betreft, gaan we verder redeneren (dus niet vanuit onze nieuwe geest, ons vernieuwde denken (2Kor10:4,5, Jak4:8). 'Als we dit dóen of dat laten'. 'Ik moet meer geloven'. Of: 'Ik moet dit, ik moet dat!' Nee! Stop! We moeten helemaal niets (Watchman Nee, 'Het Normale christelijke Leven'). Niet meer: 'als dit of dat, jamaar, jamaar!'

Deze 'spiegel' van de natuurlijke mens, de ziel, het 'vlees', bedriegt ons en het is meestal gevoed door mensen om ons heen. Maar ik laat geen enkele ruimte huren in mijn bovenkamer: ikzelf ben daar nog wel de baas! Het is allemaal gericht op onszelf met onze zintuigen, en dan komen we meteen weer op het gebied van de wet, inclusief de geest van veroordeling, van schuld, minderwaardigheids-gevoelens, ja zelfs angst, naast de belangrijkste wapens van de duivel: misleiding en ontmoediging! Uiteindelijk komt dit niet uit God maar uit de hel. Hoewel het vaak (extreem) religieuze vormen aanneemt, en wordt dus extra demonisch.

De religieuze geest is wel de gevaarlijkste demon van alle, omdat het zich geraffineerd verschuilt – met vriendelijkheid, hypocrisie en een glimlach, vaak met veel 'intellectualiteit' en arrogantie – en het ware, zuivere en onschuldige imiteert, en toevoegt of afdoet (Gen3:1-5, Op22:18,19).

Maar jouw heiligheid beweegt en werkt God niet in je leven, terwijl een gebrek aan heiligheid satan ingang in je leven geeft! Heiligheid is een bijproduct en een vrucht, niet de wortel.

En op deze manier worden we steeds meer gevoelig voor de influisteringen van de duivel omdat we het gebied van de genade en waarheid hebben verlaten! Dan werkt het niet! Onderscheiden we deze bekende, oude valstrik van het 'nooit genoeg' (proberen te) 'doen' of te verkrijgen? Het beter willen presteren, door 'op prestatie gebaseerd' heiliger te leven, en door vergeefse 'gedrags-ombuiging'? Dat is het gebied van religie: van buiten naar binnen veranderen, zeker met dwang, zal nooit lukken en frustreert alleen (zie onder 'de wet')! We verliezen de genade (en het leven 'from the Inside Out') op deze manier, en Paulus werd dan ook vreselijk kwaad op de Galaten (3:1) toen hij dit bemerkte. Zijn geestelijke kinderen die zo goed begonnen waren (Gal2:18, 3:3), maar al spoedig waren ze afgezakt naar een gevaarlijk mengsel van genade en wet! Een absoluut onmogelijk mengsel!

Helaas zien we dit overal, in elke kerk en het wordt meestal nog gepreekt, geleerd en voorgedaan ook! Niet voor niets zien we zoveel hypocrisie en zwakheid.

Maar we hebben niet zo'n lange tijd als Mozes nodig om geestelijke wetten te leren uit het *Nieuwe Verbond*: 1) het nam van Mozes 40 jaar in beslag om menselijke wijsheid te leren, en 2) 40 jaar om zijn hulpeloosheid in te zien, en 3) 40 jaar om te leven in (geloofs)kracht – niet van hemzelf, maar van God!

Onze (ware, geestelijke) identiteit is een eeuwige positie en 'in Christus'! De meeste christenen denken dat zij bijvoorbeeld meer geloof in God nodig hebben! Maar ik bezit reeds het geloof *ván* God, *ván* Christus (KJV, SV, we moeten dat ook zo vertalen in de context Gal2:16,20, 5:22, etc). Geloof is ook niet het grote probleem, het is ons ongeloof wat tegenwerkt, tegelijktijd! Daarover later. Misschien is 'geloof' wel het zesde zintuig, verloren in Eden, en hebben we toen een 'geweten' ontvangen?

We mogen geloven en ook daarbij elke keer hardop uitspreken (goed om jezelf te horen, maar satan moet het horen en moet luisteren), en belijden (gr. 'homologeo'; met je hart, mee eens zijn, proclameren, erkennen, 'als verbond'), Rom10:9,10. Het volgende bijvoorbeeld, eeuwige waarheden: *Ik ben en blijf wat GóD zegt dat ik ben* (d.i. is mijn nieuwe geest); een Rechtvaardige - dus ik 'sta recht voor God' - Rom5:1, 1Kor1:30, 2Kor5:21), ik ben een Heilige: Rom1:7, 1Petr1:16, ik ben een Overwinnaar: 1Joh4:4, Op21:7, ik ben het Licht van de wereld en het Zout der aarde, Matt5:13,14, ik ben Volmaakt: Kol2:10, Hebr10:14, Ik ben een Geliefde van God, Kol3:12, et cetera, et cetera! Onze geest - dus één derde deel - is reeds perfekt; en straks (1Joh3:2) ook onze ziel en ons lichaam!

Zeker interessant is de recente uitkomst van een zeer uitgebreid wetenschappelijk 30-jarig onderzoek onder 1600 kinderen. Om aan te tonen dat er 'veel meer is dan wij beseffen', werd de oorspronkelijke, creatieve 'superintelligentie' van baby's op 98%(!) bepaald, maar dat werd tot zo'n 30% op tienjarige leeftijd gedecimeerd en zelfs tot slechts 2% tussen 20 en 30 jarigen! Mogelijk heeft Einstein een groter deel van zijn oorspronkelijke hersenpotentie weten te gebruiken dan de meesten van ons? Genen-studies staan pas in de kinderschoenen. De Bijbel noemt in elk geval dat wij - in onze nieuwe geest (door een 'heilige zalving')- 'alles weten' (1Joh2:20) en in Christus is dit dus een feit! Mogelijk dat we dit voor een deel verwezenlijken en vrijzetten in ons dagelijkse leven door de vernieuwing van ons denken? Godsmannen en - vrouwen - en mogelijk u die dit leest - hebben dit voortdurend bewezen in de geschiedenis! Als voorbeeld, Smith Wigglesworth was geheel ongeletterd als loodgieter maar op latere leeftijd, toen hij bij nieuwe geboorte de nieuwe geest ontving, kon hij onmiddellijk perfekt zijn nieuwe Bijbel lezen. Alleen deze heeft hij ook gelezen zijn verdere leven! Een krant kwam zijn huis niet binnen; 'Je mag binnenkomen zonder die krant onder je arm, die laat je buiten!' zei hij eens tegen een vriend die aanbelde. 'Laat uw oog één(voudig) zijn', begreep hij als geen ander en duizenden zagen zijn uitzonderlijk vruchtbare, bovennatuurlijk-natuurlijk leven als een 'healing evangelist' ook in andere landen! Ook via tongen of talen (twee verschillende uitingen van de gave van 'tongen'); vooral op zendingsvelden gebeurt het dat de gelovige heel verstaanbaar en vloeiend de taal spreekt van de totaal onbekende maar verbijsterde luisteraar!

14) Een volmaakte geest in ons? Ja! Voor God wel... dus zeker weten voor ons ook! Want ik heb wat God zegt dat ik heb! Alleen die nieuwe, perfecte eeuwige geest, dus 'één derde deel' van geest, ziel en lichaam is wedergeboren en deze nieuwe goddelijke, bovennatuurlijke natuur zondigt ook niet (1Joh5:18, Ef4:21) en wil dat niet en kán dat ook niet eens (1Joh3:9) en is perfekt (Hebr12:23, 10:14) voor eeuwig verzegeld, 2Kor1:22, Ef1:13 en gezalfd (Gr. 'chrisma'), 1Joh2:20 en de Heilige Geest is volkomen één, εἷς, 'heis' met onze geest! Het is de nieuwe, eeuwige positie 'in Christus', en niet meer 'in Adam' (Rom5:17,18), éénmalig en voor altijd! (zie o.a. Hebr 10:10,12,14,17, 8:12,13, 9:12,14,15, 26,27,28, 10:17-2,22, 12:23, Kol2:13).

Zelfs al zondigen wij, daar verandert niets aan! God houdt niet minder of niet meer van ons. Zelfs al belijden we die zonde niet voor God (hoewel Hij alles al weet, we hoeven Hem dat niet uit te leggen!). Slechts één maal in het NT is dit belijden t.o. God trouwens in het populaire ('Navigators!') vers 1Joh1:9 genoemd - hoewel vooral tegen gnostici en lees dit in de context. Het is niet echt 'geldig' of 'juridische' 'waarheid' geworden zonder dat er meer verzen als 'getuigen' dienen en een waarheid hard maakt; Deut17:6, Matt18:18,19. Het kan echter geen kwaad, maar nut heeft het ook niet, hoewel door verkeerd verstaan, religieuze invulling en zelfs totale dwaalleer geloven miljoenen christenen dat ze de laatste seconden nog naar de hel kunnen gaan indien ze even geen (kans op) belijdenis aan God hebben gedaan. Opnieuw wordt gefocust op wat WIJ doen ('drek', zegt Paulus), i.p.v. wat Jezus gedáán heeft! Het is helemaal niet meer belangrijk wat wij gedaan hebben, wat een valstrik weer! Schrijver had veel vrienden bij de 'Navigators' maar zag dat wetticisme helaas ook daar. Goed begonnen maar weer het 'zelf doen' (Gal3:1-3) zonder dat de meesten dat zelf zagen! En belijden tegenover mensen is wel uiterst belangrijk, Jak5:16 en ook de Heer Jezus dringt daarop aan, Mat18:15-18. Natuurlijk: ik ben vrij van zonden, maar niet vrij om te zondigen.

Erken dat tegenover die ander, belijdt dat simpel en zuiver! "Moeilijk!" wordt er gekreund. "Ja!" Als je het van je eigen, oude 'ik' en halfdode leven verwacht! "Nee" dus: in Christus is ook dit heel eenvoudig te denken en te doen! Het is ten hemel schreiend hoe weinig dit nog waarachtig gepraktiseerd wordt door 'christenen'! Nou, weinig 'christelijks' en het lijkt nergens naar! Het is veel te belangrijk om dit niet uitdrukkelijk te noemen!

Terug naar 1Joh1:9. Terwijl er daarentegen tientallen NT-verzen het tegenovergestelde getuigen om steeds je zonden te belijden voor God (want o.a. 'ééns en voor altijd', zie hierboven de vele verzen o.a. in Hebreeën). Gelukkig maar, want er zijn helaas miljoenen christenen en leiders – die dit eenvoudige onderwijs van o.a. 'Geest, Ziel en Lichaam' nooit in hun kerk gehoord hebben, dus nooit kunnen onderscheiden, dus babies blijven – die geloven dat, wanneer je zondigt en het niet beleden hebt, je regelrecht zonder pardon naar de hel gaat ('...u ontvangt geen 200 gulden, u gaat niet langs AF'). In o.a. veel 'pinksterkerken', waar vaak wetticisme hoogtij viert, geldt dat; ook al ben je je hele leven wedergeboren! Een vreselijke dwaalleer. Ook door de 'Navigators' (Dawson Trotman, 1933) is 1Johannes 1:9 praktisch tot een 'boegbeeld'-tekst gegroeid en heeft, onbedoeld miljoenen gelovigen een wettische houding meegegeven tegenover een veronderstelde God-met-voorwaardelijke-(Oudtestamentische)-eisen. Maar als je 105 km. per uur rijdt i.p.v. de toegestane 100 km., en dan tegen een boom aan knalt zodat je - in de laatste seconden van je leven - met deze onbeleden zonde van te hard rijden het tijdelijke wisselt met het eeuwige, zal dit nooit de redding van een nieuw geboren christen doen verliezen! Jezus is reeds voor al je zonden gestorven, lang voor je geboorte, en je hebt daar in geloof 'Ja!' op gezegd; 2000 jaar later! Jezus vergeeft dus je zonden in je verleden, in je heden en in je toekomst! Schei nou uit een keer op jezelf te zien! Het hangt opnieuw niet van mij af! Hallelujah! Want ééns en voor alle eeuwigheid zijn onze zonden verdwenen - als in de 'diepten der zee', Mich7:19 - door Jezus' dood en opstanding! (Vervolgens zoals Corrie ten Boom hieraan toevoegde: "En God plaatst dan een bordje 'Verboden Te Vissen!'")

15) Geest en geest. Sinds je wedergeboren (1Petr1:4, Joh3:3, 2Kor5:17, Joh17:3) bent, is je geest (niet je ziel en lichaam!) altijd als Jezus! Het heeft het denken van Jezus (1Kor2:16), Zijn zalving en je weet alle dingen (1Joh2:20) en je bent overwinnaar (1Joh4:4, 5:4,5) en zondigt niet meer (1Joh5:18).

Er is nooit een moment geweest sinds je nieuwe geboorte, dat je niet (in je geest!) Zijn volheid van liefde, vreugde, vrede en geloof reeds bezat (Gal5:22). Of je dat nu herkent of voelt, maakt niet zo uit, want hier is niet je ziel (zintuigen) de baas maar je geest die het

Woord van God gelooft! GóD zegt het en dat is voldoende. Geestelijk denken en zien zoals God je ziet, is 'Woord denken'! Ikzelf mag dit zo verder uitwerken en vrijzetten hier op aarde!

De doop in de Heilige Geest is hierbij geen optie, maar essentieel. Helaas denken veel gelovigen dat dit gebeurde toen ze wedergeboren werden. Nee dus: a) Joh14:16,17 zegt dat Jezus tot de Vader bad dat Hij je een 'andere Trooster' zou geven! Sinds de Vader alleen Vader is voor (wedergeboren) gelovigen en niet voor ongelovigen, (h)erkent Jezus hierbij dat wedergeborenen de doop in de Heilige Geest nodig hebben. b) In Hand19:2,6 wordt de vraag gesteld aan wedergeboren gelovigen: 'Heb je de Geest ontvangen sinds je geloofde?' c) Zie Hand5:12,14,15,17. Er zijn ook verschillende dopen of 'onderdompelingen' (Gr: 'baptizo'); waterdoop, Jezus' doop, de doop in de Geest.

Hoewel in onze ziel, in ons vernieuwde denken daarvan, we 'zonder inspanning' verder vernieuwing zien – door niet te focussen op de zonden (via ons oude denken, vanuit onze herinneringen en invloeden van familie, vrienden en wat onze pastor of kerk ons leerde), maar op Jezus en wat God(s Woord) zegt over mijn positie in Hem (Fil4:8, 1Joh4:17, Ef4:24). Alleen op deze manier, op Góds manier zullen we ware heiliging ervaren in ons denken en in ons dagelijkse leven!

Want als je opnieuw geboren bent, betekent dat nog niet dat je God kent! Hoe snel en blijvend je vernieuwt; dat is jouw keuze! Maar als het minder snel en minder radicaal gaat: God houdt net zoveel van je - hoewel jij mogelijk niet (meer) zoveel van God houdt, omdat je Hem niet meer zo begrijpt - door verkeerde invloeden, verkeerde vrienden, etc. Maar God ziet je geest (God is Geest) in Christus! Onze nieuwe geest is reeds volmaakt en krachtig samengevoegd (κολλάω κόλλα; 'gelijmd, gekleefd, vastgeklit, omgang'); en geheel één ('heis', εἰς 'met-uitsluiting-van-al-het-andere', 1Kor6:17, 'heis' ook in 1Tim2:5, 1Joh5:7KJV) met de Heilige Geest! We wandelen in een 'spirit of excellence' (excellentie, 'als koningen en priesters') en deze geest (Geest) brengt alléén maar 24/7 goede vrucht voort (Gal5:22) en wij kiezen ervoor het (te willen) vrij te zetten. Het Grieks kent geen (begin)kapitaal of onderkast, dus het gebruik van een beginkapitaal voor 'Geest' (of geest) in dit vers is niet zo vanzelfsprekend als meestal aangenomen. **Hier kan evenwel de Heilige Geest bedoeld worden en/of ook onze volmaakte nieuwe geest!**

16) Wedergeboorte. En het uitwerken (praktisch 'vrijzetten') in je ziel en in je lichaam is als het begin van een huwelijk.

We moeten duidelijk onze positie onderscheiden van het proces! Je kent je 'positie', je status als de basis door je wedergeboorte maar dán pas begint het echt! Lang niet alle christenen zijn in hun ware positie nooit onderwezen, laat staan dat ooit 'het echte leven begint!' Niet door theologie of religie, maar 24/7 door Zijn Geest en Woord, door relatie met Jezus en oefening in de praktijk. Wanneer onze nieuw geboren geest (2Kor5:17, Rom10:9,10, Joh1:12, 3:3, Ef4:21) in één moment ontvangen als onze nieuwe volmaakte natuur en verzegeld voor altijd (Ef1:13, 4:30, 2Kor1:21,22), meer en meer gezag uitoefent over ziel en lichaam, (1Joh5:4) door ons proces van dénken (deze is deels uit de ziel, deels via de nieuwe geest) te vernieuwen.

Je geest is nu reeds totaal volmaakt, vernieuwd en een positie. het tweede (ons denken) van daaruit is een proces en onze vrije keuze! En dat gaat zeker niet in één moment!

Niet zoals de plotse wedergeboorte is dit een proces ('metanoia', verandering, Rom12:2 zoals van een rups naar een vlinder). Je motief, in liefde, is een keuze in je denken! De meeste christenen zien dit onderscheid niet helder, en zo wordt ook de wedergeboorte als een 'metanoia'-proces gezien en onderwezen en zo probeert men de oude natuur te

'heiligen' en verbeteren: wat juist totaal *onmogelijk* is. Men moet zich dan afvragen of de ware *bekering*, *innerlijk besef van totale zondesschuld* en *wedergeboorte* (vaak tegelijk, maar ook vaak apart, daarna!) wel echt heeft plaats gevonden – en ik spreek dit ook tegen leiders en pastors! Maar het proces ná de wedergeboorte begint (naar vrije keuze en van *harte*, Kol3:17,23) met *toewijding* (Rom12:1), vervolgens de *vernieuwing van ons denken* (:2) en eindigt met vrucht: het *bewijzen* ('*manifesteren*', onderscheiden, δοκιμάζω, dokimázo) van 'Gods perfecte wil' (:2b). We gaan merken dat 'God méér is dan ons eigen *hart*' (hetgeen wij zèlf graag *veroordelen* maar God weet het beter en doet dat niet, 1Joh3:20).

God noemt dat hier omdat *de meeste christenen denken* dat God minder van je *houdt* nadat je gezondigd hebt! Dat Hij de *gemeenschap* met ons verbreekt, of een nieuwe '*voorwaarde*' stelt. Dat is niet het Nieuwe Verbond, niet van God, niet van de Heilige Geest!

Ook absoluut niet die sombere 'vrome', 'nederige', zelfs kruiperige *gedachten* en *schuldgevoelens* zoals te veel christenen dan gaan beoefenen; die zijn tevens absoluut niet van de Heilige Geest! Al of niet aangemoedigd door hun verkeerde, religieuze, wettische vrienden en zondagse diensten. Maar wij moeten de *duivel* (want dat is niet de Geest!) niet toelaten in ons *denken*: we *verhuren geen enkele ruimte in ons hoofd aan leugens* (Fil4:8)!

Zeer belangrijk is ook: 'Het éنية wat *ruzie en verdeling* veroorzaakt is *hoogmoed*', Spr13:10, 17:4. Het is de éنية reden! Een schok voor de meeste christenen, die bijna allemaal geloven – net als de wereld en psychologie doet – dat ruzie komt door *uiterlijke omstandigheden*. En ze kunnen precies opnoemen wat dan wel! "Ja maar ik ben boos door die persoon, door wat hij deed!" "Als ik die persoon kan mijden": Nee niet als ik verhuis uit mijn omgeving zal alles veranderen, want dit vers doet dat allemaal teniet! Trots, arrogantie van binnen uit is altijd de oorzaak; er is *geen andere oorzaak*! Wow, nuttig om te weten! En ruzie geeft onzekerheid, verwarring en allerlei rottigheid, Jak3:16. Het ergste is dat ouders steeds ruziën, waar de opgroeiende kinderen alléén maar a) *veiligheid* en b) *zelfbevestiging* (aanmoediging) nodig hebben om gezond en zeker en stevig op te groeien!

We *horen* misschien wel kwade, cynische, perverse en godloze uitspraken en leugens van o.a. de verkeerde, ruziezoekende 'vrienden' of familieleden (zie boven, 1Kor15:33), maar we laten het niet echt *binnenkomen*, geven geen toegang ('no access'), geen akkoord daaraan. We staan dat niet meer toe omdat we het nu herkennen, en - min of meer - *weerstand* (Jak4:7,8) we dit gewoon (Jak1:18). Dat is net als 'access' geven op ons toetsenbord, een keuze!

Ik werk mee met het kwaad ('*dood*', Ef2) of '*kies en spreek leven*' (Deut30:19, Spr18:20,21) en dat begint reeds in mijn *denken* (in Grieks en Hebreeuws is denken: *conceptueel* en *beeldvormend*). Je kunt heel veel ellende *voorkomen* met deze wetenschap. Neem als voorbeeld *abortus*: dan is het te laat voor 'correctie'! En je was er zelf bij, geen excuus... je hebt immers zèlf het *verkeerde* in je *denken* toegelaten en dan volgt de 'vrucht'! Het is niet om iemand te *veroordelen*, maar om te helpen en te voorkomen!

We kunnen onze *zondige natuur* niet veranderen door goed te doen. We moeten dit aspect van de waarheid aannemen; maar het is verdrietig te constateren dat te veel christenen die nu een *nieuw geboren natuur* hebben, ook denken dat zij die nieuwe, heilige natuur kunnen veranderen of verontreinigen *door de zonden* die ze doen, Rom6:20-23, 2Kor5:17-21.

Maar je kúnt je nieuwe natuur niet verontreinigen of besmetten door je zondige handelen, net zoals je ook niet je zondige natuur kunt veranderen door je rechtvaardige handelen! Als je rechtvaardig-doen je zondige natuur niet kan veranderen, dan kan je zondige handelen je rechtvaardige natuur ook niet veranderen! Zie ook onder: 'Geest, ziel en lichaam'.

Verandering vanuit ons zieleleven en onze zintuigen ('senses') is voorwaardelijk, tijdelijk en 'Oudtestamentisch'/wettisch of vanuit de 'wet van ons geweten', naar eigen gerechtigheid en volgens ons oude, vruchteloze, religieuze denken! Dat verandering van (uiterlijk) gedrag aanmoedigt in plaats van 'from the inside out': 'gij, geheel anders', Ef4:20 vanuit onze positie in de nieuwe geest; als overwinnaar, als 'hoofd en niet de staart' (Deut28:13) is er pas echte verandering. Vanuit (Zijn) liefde gaat alles automatisch, speels, vol vreugde en vrucht van de nieuwe natuur. Als we iemand liefhebben en ons motief is zuiver (oorzakelijk, innerlijk) is er geen 'wet' of 'voorschrift' nodig want we zullen nooit gedrag (resultaat, uiterlijk) willen vertonen van stelen, minachting of misdragingen tegen deze geliefde (of: Geliefde!). Ook zijn of haar naam niet als stopwoord of zelfs vloek ('Oh mijn god' of 'Tjee' of 'Gossie', enz. hoort daar ook bij) gaan gebruiken! Je gebruikt je moeders naam toch ook niet als stopwoord? Zo eenvoudig is dat. Je wordt niet gedwongen om ook maar iets te doen (liefhebben, gebed, geven, dienen): God brengt je op het punt dat je het wilt doen, Kol3:17,23 'Wát je ook maar doet'!

Vanuit onze positie in de nieuw geboren geest: 'we weten alles', 1Joh2:20. "Wij zijn als Jezus'... (meestal stopt men hier, maar we moeten de zin echt afmaken)... in deze wereld!!", 1Joh4:17. Dat is nogal een uitspraak, en als het waar is - en het is waar in onze nieuwe geest - moet het ook zijn uitwerking hebben, Kol3:10, voor God en onze naaste. Hier, en nu!

17) Rechtvaardigheid en Gerechtigheid. Zoals de reeds behandelde twee soorten 'innerlijke mens': 1) je ziel met zijn zintuigen en 2) Je nieuwe geest, willen we de twee soorten 'rechtvaardigheid' noemen. Vanuit deze twee bronnen, zien we (door zintuiglijk zien en geestelijk zien) twee soorten resultaat!

1) Die van de zintuiglijke wereld: men zal hierdoor nooit - door eigen gerechtigheid - eeuwige redding verkrijgen. We kunnen nooit God hierdoor behagen! De Standaard (is Jezus!) van een puur heilige hemel in de eeuwigheid straks, zal veel te hoog blijken! Hoewel alle religies, en helaas ook in de christenheid hier anders en onbijbels (d.w.z. niet: 'Nieuwtestamentisch') over denken en vaak hun hele leven misleid zijn. Vreselijk; immers dit enorme verschil is zelfs allereerst en van wezenlijk belang met alle andere religies (sorry 'wereldreligie'-paus)! Het verschil tussen hemel en hel! Met de ellende van dien, niet alleen wat betreft eeuwige verlorenheid en dus niet de genade van de 'verwachte' hemel, maar ook voor hun omgeving hier en nu. Het is tevergeefs om eeuwige redding door eigen gerechtigheid te zoeken. Heiligheid is een vrucht, en niet een wortel. Alle minnaars zijn gevers, maar niet alle gevers zijn minnaars.

Je kunt een heilig leven leiden, en God niet liefhebben.
Maar je kunt God niet liefhebben én niet heilig leven!
Begrijpen en toepassen van dit principe is zo belangrijk en praktisch!

Aan de andere kant – hoewel het dus niet geldt voor Gods redding – 'rechtvaardigheid naar de mens' is natuurlijk zonder meer een goed iets, 'horizontaal' en praktisch gezien en heel vanzelfsprekend! Niet-christenen zijn hierin vaak helaas beter dan (wedergeboren) christenen; dat zou heel anders moeten zijn! Maar vooral bij oudere christen-generaties zijn gelukkig nog de 'ouderwetse' disciplines - in vanzelfsprekende liefde voor de naaste - van Gods Woord bijgebracht.

Zodat automatisch en 'van harte' (Kol3:17,23) – en dat is veel beter en houdbaarder dan van regeringswege opgelegd! – bijvoorbeeld gehándeld wordt naar gerechtigheid:

de zorg voor je naaste, voor weduwen en wezen (Matt23:14, Jak1:27), en de armen (Spr14:20, 17:5, 18:23), zieken (Fil2:27) en gevangenen (Jes61:1, Mat25:36), voor de

schepping, de dieren en natuur (Gen2:15, 41:36), etc. Deze duizenden jaar oude Bijbelse richtlijnen zijn trouwens door de 'wereld' afgekeken en (meestal slecht) geïmiteerd!

We noemen slechts één van de vele praktische voorbeelden: Toen de Amerikaanse Presbyterianen zagen dat vastzetten van 'criminelen' – die bijv. vaak werden opgehangen als ze alleen maar brood stalen – veel beter was, zeiden ze: "Als we ze leren (Bijbel)lezen, hygiëne en discipline, dan kunnen we hen straks veel beter weer afleveren in de maatschappij!" Dat werkte! Terwijl gevangenen vandaag de dag, door wereldse richtlijnen en (D66-) 'rechtsspraak' er slechter uitkomen dan erin. Satan imiteert altijd, kijk maar naar de 'veelbelovende' maar grootste, antichristelijke demonische systemen zoals (nationaal) socialisme wat de wereld voor 2/3 deel, vanaf 1917, knechtte met deportaties, 'verdwijningen' als totaal niet meer bestaand voor familie en maatschappij (nog steeds in China en N-Korea), gevangennemingen (ook als 'psychiatrische patiënten') en als resultaat tevens ruim honderd miljoen moorden, Joh10:10.

Tevens te handelen naar Jezus' woorden: 'Laat uw ja, ja zijn en uw neen, neen: iets anders is uit den boze', Mat5:37. Hoe enorm belangrijk is dit voor de dagelijkse omgang (gerechtigheid) met je medemens! Kan die er op aan wat je zegt!? Op de toegezegde tijd?

Want nemen wij Gods Woord nog als waar, betrouwbaar en geloofwaardig, maar ook ons eigen woord tegenover de ander? Honderd procent?! We zien in niet-christelijke culturen dat vaak woorden er niet echt toe doen en men vaak gewoon 'liegt' - althans in ónze ogen - maar men is gewend om de ander niet hard te vallen of 'aanstoot te geven'. Dus 'aanpassen van hun 'waarheid'' is dan heel normaal, maar niet iedereen heeft een eigen 'waarheid' dus dat werkt niet. Als u de weg vraagt, vraag het dan gewoon even ook aan anderen: 'doublecheck'. Of sneller, raadpleeg uw gsm die heeft het juist voor 99%! Is trouwens aan te raden vooral in taxi's want sommigen houden ervan, erg 'om te rijden'. En bewust liegen is dan ernstiger dan het onbewuste, vanzelfsprekende en cultuurgebonden 'liegen' hierboven genoemd. Maar als volwassen christen is zijn 'culturele' achtergrond geen enkel excuus om onrechtvaardig en verkeerd te handelen: 'Laat uw Ja, ja zijn', altijd! Immers, anders zal de duivel als je hem gebiedt, zeggen: 'Wie ben jij? Je gelooft niet eens in je eigen woorden! Jij hebt totaal geen gezag over mij!'

2) Goddelijke rechtvaardigheid! De standaard van de hemelse gerechtigheid (= 'recht staan tegenover God') en 'justified' (= 'just-as-if-I'd...-never-sinned' - alsof je nooit had gezondigd) is daarentegen oneindig en onbereikbaar hoog voor elke individu!

Want deze allerhoogste morele standaard is alléén dankzij Jezus en in geloof eenvoudig te ontvangen! Hierdoor is absoluut noodzakelijk, om respectievelijk te ontdekken, te beseffen, te ontvangen en te ervaren:

a) Je besef van absolute verlorenheid, zodat bekering volgt (van ons denken en van onze zonden)

b) ontvangen van eeuwig leven door deze rechtvaardigheid. Van hieruit volgt het nieuwe leven met

c) ons vernieuwde denken; als we tenminste daarvoor kiezen.

Hoewel helaas de meeste christenen nooit zijn onderwezen dat dit (c.) een vereiste is en de eerste stap na hun redding moet zijn, om alles ook 'van harte' te doen, Kol3:17,23. Vervolgens alléén van hieruit praktiseren we de ('horizontale') gerechtigheid voor je naaste en de schepping. En automatisch zou dit zijn oorsprong vinden in wat God behaagt (Hebr11:6,15); meer dan om 'mensenbehagers' te zijn (Ef6:6).

Check: Je *bént* vooral ook die ware persoon, wanneer *niemand je ziet!* Je ware houding en persoonlijkheid komt dan aan de oppervlakte. Misschien alleen voor jezelf (en voor God!

Door je denken te vernieuwen, een heel proces, leren we wel het allerbelangrijkste te zien en praktiseren: onze Identiteit in Christus, samengevat in deze drie belangrijke stappen:

1) Ontvang het (2Kor5:17-21, Joh17:3) in geloof en verlaat deze wetenschap nooit meer

2) Realiseer het door je denken te vernieuwen (Rom12:2, 2Kor10:4,5, 11:3, Fil3:10,13,15)

3) Rust in je Nieuwe Identiteit, dat betreft je nieuwe geest, je nieuwe natuur dat nooit in eeuwigheid verandert (Matt6:25 'Laat je gedachten niet afdwalen', Fil4:8) ga niet op gevoelens van ontmoediging (hét wapen van satan) en verzeker je hart (1Joh3:19)!

De Heilige Geest zal je nooit en nooit meer veroordelen! In Rom8:1 betekent 'geen' een heel sterke ontkenning, 'nooit') ook al oordeelt je eigen hart, wat onbetrouwbaar blijkt, je tegelijkertijd, 1Joh3:21 – 'God is meer!' Gelukkig maar, Vader weet het beter!

Je hart en geweten zijn geen duidelijk kompas meer en je geloof kan wel schipbreuk leiden als je je geweten omzeilt (1Tim1:19), hoewel we op de brokstukken (2Kor11:25) wel een behouden aankomst hebben, Hebr12:1-3, Fil1:6.

En ga Hem *in alles danken*, wat je ook overkomt; nu is het mogelijk en door je kennis van Gods Woord steeds eenvoudiger geworden. Hoe bijv. je geest, ziel en lichaam werkt, Fil4:4,6, Kol2:7, Ef5:20, Neh8:11 en het is de *wil* van God; 1Thes5:18. Het is echt mogelijk in alle omstandigheden overwinnaar te blijven in Christus: het geheim van Zijn vreugde!

Petrus bewees dit als gevangene. Toen de deuren open braken en iedereen weg kon lopen, zag hij dit niet eens als 'wapen' maar hij had een enorme diepe relatie met Jezus. Tegenover vijandschap: Fil1:12-14, wanneer tegenstand: Fil1:15-19; en wanneer je de dood in de ogen ziet: Fil1:20,21. Dat is nog een stapje hoger, maar zou normaal moeten zijn voor iedere zoon van God! 'Verheug je altijd, *nogmaals* zeg ik je dat', Fil4:4-6. In de Hebreeuwse taal zijn wel meer dan 65 woorden van dankzegging (met allerlei verschillende lichamelijke *uitingen*), prijzen, aanbidden, en dat zegt nogal wat!

God wil geen aanbedding, Hij wil aanbidders!

18) Wedergeboren, en: toch verloren? Het *uitwerken en vrijzetten* van wat wij nu *reeds bezitten* in Hem (*liefde, vreugde, vrede, geloof* Gal5:22,23, *rechtvaardigheid, heiligheid* 1Kor1:30, enz.) is altijd een keuze in ons denken (Fil2:5, Rom12:2, Jak4:8, 2Kor10:4,5, 11:3). De oude natuur kon alleen maar *in* het vlees zijn en *naar* het vlees wandelen, en zondigen. Mijn *nieuwe natuur* is altijd *in* de Geest maar wandelt niet altijd *naar* de Geest en er zijn christenen – vreselijk om zelfs te noemen - die niet alleen naar het vlees wandelen, maar zelfs ook *in(!) het vlees leven*.

Kunnen we onze redding dan ooit verliezen? Lees de genoemde vijf *niveaus en stadia* van Hebr6:4-6 eens aandachtig, waarin een christen in ware volwassenheid, dat betekent in grote verantwoordelijkheid jarenlang leefde, en bewust de Genade Gods verwerpt! Het is inderdaad mogelijk, zo die genade zelfs te verliezen en verloren te gaan! Dat je dan ook nooit meer tot bekering (wedergeboren was je al!) kunt en wilt komen. 'Onmogelijk', zegt Gods Woord! Maar als we geen relatie hebben met de Heer en toch roepen: 'Heer, Heer!', dan zegt Jezus: 'Ik ken u niet' (Matt7:15, 20-27)! En Hij legt uit: zoals die valse profeten die we herkennen aan hun vruchten (:16) en ze zeggen dingen maar doen niet (:20-27)? Als we

zijn wil doen ('Geloof zonder *werken* is dood', Jak2:17) zijn we als een rots en een wijs man (:24)! Stormen hebben we dan wel – net als de dwazen! – maar het deert ons niet.

We kunnen onze redding niet 'weg-zondigen'; wel bewust verwerpen en weerstaan!

Zelfs als we eenmaal wedergeboren geweest zijn! Vreselijk, maar deze verzen in Hebr6:4-6 gaan over een heel proces (dus niet 'zomaar', plotsklaps zoals (pas nieuw geboren) kinderen van God dit begrijpen en hun vrede wegneemt!) en we nemen aan dat dit waarschijnlijk echt uitzonderingen zijn! Want wij zouden evenwel duidelijk resultaat en vrucht van een leven in Christus moeten blijven zien, vol van voortdurende liefde, vreugde en vrede (Joh15:11, Gal2:20, 5:22). Simpel. Aan de vrucht kent men de boom.

a) Vrucht is er van wedergeboorte en b) en kracht (dunamis) door (de gaven van) de doop in de Geest (1Kor12, 14:2, Luk11:9-13, Mark11:24, Hand1:8, 2:14,17, Joel2:28, Jak4:2). Deze zijn geheel vrij: Rom5:15-17. Miljoenen gelovigen hebben in elke eeuw tot op de dag van vandaag, de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest ervaren en beoefend. 'Wonderen en tekenen zullen de gelovige volgen'! Niet andersom, want vele ongelovigen worden zo getrokken tot Jezus hun Heiland!

'Streef naar heiligheid, zonder welke niemand God zal zien', Hebr12:14 en dat betekent niet – zoals de meesten dit lezen – dat jijzelf 'God niet ziet' als jij 'niet genoeg' heilig leeft! Als wedergeborene ben je trouwens heilig in je nieuwe geest, 1Kor1:30. Hier gaat het er om hoe anderen God mogen zien, door jou als voorbeeld van heiligheid! 'Zonder dat' blijven anderen ziende blind, want men zoekt graag iets wat er niet aan je deugt. Weet dan één ding, God houdt net zoveel van je!

'The Jesus people want to see the Jesus in you and me'. Geen excuus! Hier en nu!

19) Wet en ware 'sabbat' (zie ook 'Wet van Mozes). Totdat de wet van Mozes kwam, werd je geen zonde aangerekend (Eng: 'imputed', 'accounted') en niet gestraft door de wet. Abraham beging vreselijke zonden (bijv. trouwen met een halfzuster, daarvoor stond later de doodstraf in de wet!), maar God zag zijn rechtvaardigheid... in zijn geloof! Net als nu; als je 'in Christus bent': voor dezulken bestaat er geen wet (Rom3:24), die trouwens alléén voor de Joden gold (en nooit voor christenen!).

Hoewel de meeste 'christenen' geloven dat, wanneer je de wet (gedeeltelijk) volgt, je God behaagt. En zelfs nog scoort voor je redding! Nee, nooit! Ook deze dwaalleer moet geconfronteerd worden, Rom3:19, 5:13). Het is in feite triest genoeg dat de meeste 'christenen' dingen doen of laten vanwege veroordeling, angst en schuldgevoelens.

Voorbeeld: "Als je geen tienden geeft..." (of 'betaalt', wordt vaak dreigend gepredikt, vooral in Pinksterkringen, waardoor de pastor zodoende genoeg geld kan overhouden) "...dan wordt je zegen uit de hemel onthouden... God wil geen relatie met je, je moet andere 'condities' en 'terugbetalingen' doen..." Maar als men het vers in Maleachi 3 consequent verder leest (vs8, wat men zelden doet) zal je anders 'vervloekt worden met de vervloekten, dus dubbel vervloekt! En hier worden NT-gelovigen gegeseld met de wet, met het Oude Testament. "Als je dit (niet) doet, zál God dát doen" is Oude Testament!

De Jood was daarnaast niet alleen schuldig aan deze tienden (wat trouwens van oogst-opbrengsten was!) maar inclusief alle offergaven ('niet stiekem weglaten pastor!; maar consequent de wet voorhouden!'), moesten ze wel ruim dertig procent betalen. Als je dat niet deed volgde de vloek. Men zou dit dan ook moeten vragen in die preken (het gebedel en gedreig kunnen soms een heel kwartier bestrijken voor het einde!); want dát vraagt deze wet

in zijn geheel: áls je het doet, word je gezegend en áls je het niet doet word je vervloekt... dat is de wet (Deut28) en heeft niets te maken met het Nieuwe Verbond dat (veel) méér is, 2Kor3:11, in Romeinen, het 5e hoofdstuk, wel vijf keer genoemd!). Ook heeft alles geen enkel nut en vrucht als we niet van harte geven (1Kor13:1-3): God ziet liefde en ons motief! Er zijn helaas pastors die woest en zwetend durven te schreeuwen, zelfs stampend op de kansel met handen en voeten, dreigend met ziekten, ongelukken en straffen die God gáát geven, als je niet je tienden (dus eigenlijk 30%, maar weet hij veel) betaalt! En: "Je zult niet uit het ziekenhuis komen, totdat je (God) de laatste dokters- en ziekenhuisrekening hebt betaalt!" Want God zal je vinden!

Dit is de angst en schuld en oordee! die satan ons – ook als christen – graag weer (terug) wil geven! Dit komt niet van een dienende pastor maar regelrecht uit de hel! (Net als de angst die de 'Corona'-hysterie moest brengen. Weer zo'n hoax die regelrecht uit de hel komt, via de perverse en corrupte msm-media, de WHO, het Hopkins Instituut, Bill en Linda Gates Foundation, China, Soros, de NWO, etc.) met gebruikmaking van valse cijfers, fake statistieken en censuur van en voor de echte doktoren en wetenschappers! Helaas zie je ook teveel van dit soort bagger in de kerken!

Veel 'pastors' zijn helaas niet eens wedergeboren en hebben ook niet een intieme, praktische 24/7 relatie met de Heer! *En wat je niet hebt, kun je ook niet geven!*

En 'naar de kerk gaan maakt je geen christen, net als in een garage staan geen auto van je maakt', zei Billy Sunday. Als er armoe is (sommige pastors openen niet eens de Bijbel!) geef daar zeker niet méér aan offerandes of collectes, en nog beter misschien: stop er helemaal mee, vertrek naar een andere kerk, waar Christus gepredikt wordt en de ware blijde boodschap ('evangelie')!

Wat een geweldig nieuws voor christenen: God werkte éérst zes dagen en daarna nam hij rust. Niet omdat hij uitgeput was, maar omdat Hij kon zeggen 'Het is volbracht, het is helemaal áf, naar volle tevredenheid! Er is niets meer aan toe te voegen!' Dat kwam ook omdat Hij niet beval: 'Laat er een palmboom zijn!' (een van de ruim 200 soorten). 'Laat er een tijger zijn!' Maar Hij sprak tevens: 'Vermenigvuldig, wees vruchtbaar naar je soort!' Onze goede God had eraan gedacht om zaad (Gen1:11) in hen te creëren! Dat zaaddragende deed zijn werk verder wel! God sprak niet alleen om te scheppen, maar óók tegen de schepping (zoals Jezus tegen de vijgeboom sprak, Mark11:14) met Zijn Woord van gezag! En ook wij kunnen woorden van kracht toepassen als evenbeeld van Vader, als zijn kind! Wat een heerlijke rust voor God en voor ons – naar Zijn evenbeeld geschapen – een voorbeeld: nadat Hij werkte. Zo ook de Jood, eerst zwoegen (een vloek) dan rust (zegen).

Maar Jezus was nog niet gekomen voor die ware innerlijke rust (de sabbat was een voorafschaduwing daarvan, niet de realiteit, niet 'Gods beste')! En de vroege kerk heeft gelukkig een duidelijk statement gemaakt tégen de wet en de sabbat, en vóór het Nieuwe Testament om – zoals men dat noemde – de éérste dag van de week, de zondagse rust te houden (en Zijn brood te breken, Hand20:7, 2:42) omdat wij waarlijk vrij zijn en nu de oude bedeling bewust achter ons laten en ook steeds (éérst) Zijn genade mogen smaken: éérst rust, dan werken! Eerst genieten van 'Jezus in ons midden' (Matt18:20) met 'gemeenschap der heiligen' (Hand2:42) op de eerste dag van de week!

Gemeenschap met Hem is Zijn allerhoogste wil geworden! Als we werkelijk weten hoe 'deze rust in te gaan' (Hebr2:9,10), is dit zo verrijkend! Als het ons duidelijk wordt dat 'het Woord geen zin heeft, als het niet gemengd wordt met geloof!', Hebr4:2. Want alle ware begrip is met je hart! Immers dan is sabbat niet 'een dag' meer, maar een innerlijke houding, een 'verblijven in Hem', Joh15:7, een intieme relatie met onze Vader en met Jezus! 'In Zijn aangezicht is er volheid van vreugde', Ps16:11. Halleluja! Ervaar die vreugde en vrijheid ieder moment van de dag, boven (niet onder) de omstandigheden: het kan!

Er zijn veel christenen die bidden dat God hen een kind wil geven; alsof God wacht op jou gebed om je dan te *zegenen*. Nee, Hij heeft óns de mogelijkheid gegeven om te *kiezen* kinderen te krijgen, en *aktie* te ondernemen. Jouw *lichaam* te gebruiken. Wederom, het is niet louter 'Gods soevereine wil' maar God gaf ons dat *gezag*, en de intelligente lezers hoeven we niet uit te leggen hoe (het is niet door de ooievaar). Net als dat veel christenen blijven bidden tot God om in tongen te bidden. Ze denken dat God dan alles doet. Ze denken alleen te 'ontvangen' van een 'soevereine' God en openen hun mond in de hoop dat God dan de klanken uitstoot. Maar het is zoals de Schrift zegt: '*Zij(!) spraken* in tongen zoals de Geest hen *inspireerde*!' Zij moesten *zelf* hun mondspieren (willen) gebruiken, en in geloof de inspiratie ontvangen in de eenvoud van de Geest! Dit is met alles zo, wees geestelijk, maar wel reëel en Bijbels.

Als zelfs 'christenen' dan bijvoorbeeld ook de *sabbat* (Num28) willen houden, moeten ze niet huichelen maar consequent en reëel zijn, net als met de bovengenoemde incomplete 'tienden', en weten wanneer en hoe de *nieuwe maan* (Kol2:16) te *moeten* beoordelen met jouw sabbat, en vervolgens dan óók te *moeten* gaan *bloed-offeren*. En ook de *doodstraf* *moet* je dan ondergaan, want die gold, als je de sabbat overtrad (Num15:35)! Deze kop in de Telegraaf hebben we nooit gelezen: '*Adventist* gestenigd wegens sabbat overtreding!'

De *éérste zondestraf* die Mozes *moest* uitvoeren – of hij wilde of niet - toen de *wet* ingesteld werd, was dus de a) doodstraf voor een man die op sabbat takjes opraapte voor een vuurtje. We willen ook niet liegen, maar áls we *liegen* ('*vals getuigenis geven*') worden we a) ook volgens deze wet *gestenigd* tot de dood! Of als ons kind na een waarschuwing niet wil luisteren en krijgt het daarom b) de *doodstraf* krijgt! En, kom op wees dan konsekvent en huichel niet: zullen we verder gaan tot en met 'x) y) z) '? Niet? Stop dan vandaag nog met die religieuze onzin, die Jezus en Paulus veroordeelden en totaal niet aanmoedigden!

Zo zijn er 168 straffen in het OT, uitgevoerd door de rechterlijke macht, het Sanhedrin, doe je mee?

- de *gesel* 3x13=39 maal (Deut25:2,3, 22;10, Ex34:25, 12:46)
- *ex-communicatie* (Ex20:7, Joh9:34,35)
- het *zwaard* (hand wordt afgehakt of onthoofding vanwege moord of afgoderij)
- *uitroeiing* (Ex31:14, Num15:32-36, Lev17:4, Gen17:14; 'doodstraf ten dode': een sterke, dubbele uitdrukking: geestelijk, lichamelijk of beide), voor 44 zonden (overspel, afgoderij, werken of 'iets doen' op Yom Kippur. Op deze grootste en heiligste feestdag werd Israel – toen ca 4 miljoen mensen – aangevallen door moslimstaten rondom met 100 miljoen mensen; kan het nog laffer en achterbakser!? De machtige, levende God heeft Israel opnieuw bewaard! • *steniging* (Joh11:8, 8:59,10:31, van Jezus vanaf de berg net buiten Nazareth, Luk4:28-30, Hand7:54-60, 2Kor11:25). Schrijver heeft op die plek gestaan en hoe kan zoiets je hart raken! En 'steniging' werd gedaan door twee getuigen, die het halfnaakte lichaam van de veroordeelde – handen vastgebonden op de rug – naar beneden wierpen, het hoofd omlaag • *wurging* (ook door twee getuigen) vanwege zes zonden, o.a. overspel en vals profeteren • *verbranding* (door twee getuigen met kokend tin in de mond gegoten; indien incest was bewezen, Ex2:25) • dood door de *Hand van God*, Num16, 2Kron26:16-23, Ex3-:20,21).

Dank U Jezus! U *werd onze zonde* (2Kor5:21) en daardoor konden wij voor eeuwig *vrijuit* gaan, Jes53:4,5,6,8,9. Hallelujah! 'Uit genade, door geloof', Ef2:8. Het lijkt zo simpel en goedkoop; maar het kostte God alles; Hij gaf zijn hemel leeg. Zijn veelgeliefde Zoon! Wat een liefde, niet te bevatten! Maar daarvoor hebben we de eeuwigheid! Halleluja!

En als iemand je zegt dat je niet mag *trouwen*: 1Tim4:1-3,7 zegt: dat is '*een leer van de duivel*' (De eerste 'paus', Petrus, was trouwens getrouwd, maar RK-priesters en hun paus werd dat verboden. Naast het feit dat dit *systeem* zoveel ceremonies van de Joden heeft overgenomen, zelfs precies het tegenovergestelde van wat Jezus leerde! En net zoals

iemand zegt: 'Je mag geen vlees eten' (te veel mensen tegenwoordig, zelfs 'christenen' beweren dit): ook dit wordt 'een leer van de duivel' genoemd!

'Wees waakzaam voor allerlei filosofieën!', zegt Paulus, met een strenge militaire kreet, 'Geef acht!' (Be aware; 'be at war!') in Kol2:8, en meteen in vers 9 en 10 herinnert hij ons dat we volmaakt zijn in Hem en in de volheid van de lichamelijke Godheid! Toch vallen te veel geliefden terug in de wet 1Tim4:1, en zelfs 'verlaten het geloof' (en verwerpen duidelijk de genade eens gekoesterd), dus gaan weer verloren in eeuwigheid; Hebr6:4-6. Vreselijk en nauwelijks voor te stellen!

Maar wat een enorm verschil tussen de dode geesten (Ef2:1) van de Joden van de wet en de opnieuw geboren, levende geesten van de Heer Jezus. 'Het Woord dat niet gemengd wordt met geloof, is van geen nut en is krachteloos', Hebr4:2, Mark4:13.

Sabbat is een innerlijke houding van ons hart (Hebr4:11), een relatie en innige gemeenschap met Jezus, en geen 'dag' in het Nieuwe Verbond. Het is een 'uiterlijke' en vergankelijke spiegeling vooraf van de 24/7 werkelijke geestelijke rust in Christus, in een 'veel beter' Testament met veel betere beloften, Hebr8:6,13, Rom5:9,10,15,17,20) en Paulus legt dat meermalen uit (Hebr6:20). En genade en vrede en alles is geheel door de (juiste) kennis van Jezus, 2Petr1;2,3 door de vernieuwing van ons denken!

Dan begrijpen we meer van de situatie van Adam en Eva: alles was reeds geheel geregeld en voorzien, vóórdat God hen schiep op de zesde dag (van vrijdagavond tot zaterdagavond), hun geestelijke en lichamelijke gezondheid, hun eten en drinken, alles! Ze hoefden niets te doen! Net zoals ouders de babykamer en alle ingrediënten alvast met zorg en liefde klaarmaken! Zo zijn wij in Hem reeds gezegend, Ef1:3, dus we hoeven niet ons best te doen en alles wat wij kunnen doen, is het te ontvangen en dit vrij te zetten!

Net als bijvoorbeeld genezing vandaag de dag: het is reeds voorzien wat er al was ('Het is volbracht', 2000 jaar geleden), 1Petr2:24 God geneest mensen niet meer vandaag; Hij rust van Zijn werk en van het werk van Zijn Zoon, de laatste Adam, 1Kor15:22,45. Ontvang die genezing, in Jezus Naam, nu! Ga in die echte rust, nu! Heel weinig christenen zijn binnengaan in deze zekere, blijvende en stabiele rust!

Zij denken dat zij genezing kunnen bewegen: 'Als ik genoeg geloof heb of meer bid, dan geeft God genezing'. Nee, genezing is er reeds, net als de bomen met vruchten in het Paradijs; alles wat ze moesten doen, is zich uitstrekken en eten! Jezus sterft niet meer opnieuw, Hij heeft alles voorzien door eeuwige erfenis, Ef1:3-20! 'Geef ons heden ons dagelijks brood' is niet een vragen en smeken, maar meer verordenen, oproepen, verzoeken en toevertrouwen! Dus 'als vanzelfsprekend', door onze intieme gemeenschap en ons kennen van Zijn Karakter. Dat is de waarachtige rust die God zo graag ziet in ons, hier en nu! Totdat we nog vertrouwen op ons (goed-)doen, onze verdienste in plaats van te rusten in Hem, en ons motief en houding veranderen, en deze positie innemen... zal deze ware rust nooit worden beleefd.

20) Ons Nieuwe Verbond mengen met het OT?

Nooit! Onmogelijk! Er is een gigaverskil tussen deze twee benaderingen. Tussen het ware, werkende christelijk geloof en de valse, onschriftuurlijke vermenging met religie!

Religieuze, menselijke rechtvaardigheid en heiligheid is een richtlijn voor 'goed handelen' voor de wettische persoon ('performance' of verdienste: 'als je dit of dat dóet dan zal God, de kerk, de maatschappij je accepteren'). Maar er zijn twee soorten rechtvaardigheid (de

menselijke religieuze versus de goddelijke eeuwige) en we kunnen niet deze *twee meesters* dienen zoals de geest en het vlees tegelijkertijd dienen (Rom8:6, Gal5:17) en zoals een oude ('mindere') en nieuwe ('veel betere') weg, Rom5:9,10,15,17,20, Hebr10:20. 'Geen oude wijn in nieuwe zakken'.

Wettische en religieuze 'gelovigen' - ook in elke andere religie - hebben geprobeerd het vlees te bedwingen, te bestraffen (en zelfs levend en letterlijk te kruisigen zoals sommige katholieken in Brazilië). Meestal is het evenwel minder heftig - maar des te verraderlijk - in de kerken: 'Leef heilig, doe je best, wees toegewijd; *dan ontwikkel je een geestelijk leven*'. Hopend dat je geest het ledige vult! Of *vervolgens* hopend dat de Heilige Geest zal gaan stromen. Dan zie je vaak dat deze mensen *teleurgesteld* worden (door *misleiding*: de twee belangrijkste wapens van de duivel) en daardoor *bitter* kunnen worden, maar ook zelfs nog *wettischer* ('*voorwaardelijker*') in hun religie en zo kan *haat* de volgende stap in het proces van de hel worden!

Nee; het is niet "je best doen om heilig te leven: want dan zal de Geest wel (ooit) werken": het is precies het *tegenovergestelde*! We moeten altijd beginnen met de Geest (Gal5:16-18, Hebr10:20) want *genade* is reeds voorzien door *geloof* (Ef2:8): kies om je *denken* op Hem te richten en 'je zult perfecte *vrede* ervaren', Jes26:3.

Niet gebaseerd op onze *heiligheid* of *verdienste*; immers *genade* en *rechtvaardigheid* ('recht staan tegenover God') is voor 100% een geschenk, gratis (Rom5:16-20, Hebr9:12,14)! Alléén zo kunnen we de macht van de zonde verbreken (Hebr10:2,22, Rom8:1,6,8,12:2). Geen geloof in mijzelf maar Christus alleen. Niet wat ik doe, maar wat Hij deed. Niet zoals religie mij leerde, van buiten naar binnen maar van binnen naar buiten: door eigen *keuze* en niet omdat iemand je opdringt hoe en wat en wanneer! *Vrijheid* die God ons gaf: wat een geschenk en raak dit niet kwijt door religie: dat je moet veranderen van buiten naar binnen, en dat je de kennis van Gods Karakter kwijtraakt!

We kunnen ook het *hart* niet veranderen door te *doen* (of anderen of omstandigheden de schuld te geven) maar het hart wordt eenvoudig veranderd door eenvoudig Gods genade te *ontvangen* en vanuit die positie ons *denken* te vernieuwen (Spr23:7, Jes26:3, Rom12:2, 2Kor10:4,5, 11:3). Zeg: 'Vader, mijn *emoties* en *omstandigheden* zijn niet de absolute waarheid en hebben niet het laatste woord! Want ik weet dat uw Woord zegt dat mijn nieuwe geest vreugde, liefde en discipline *reeds* bezit, altijd en overal (Gal5:22,23). Ik voel het nu niet, maar dat maakt niet uit; ik *geloof* en weet het, want U zegt het!' En natuurlijk volgt dan het gevoel uit je *zintuigen* vaak onmiddellijk, prijs God!

Dit is onvoorstelbaar *belangrijk* en *praktisch*, want de meest christenen denken, dat als ze het vlees verloochenen en dus focussen op de zonde, de Geest zal komen.

Nee! Integendeel; 'de *Geest* overwint de zonde'. Je kunt proberen het kwade en zondige eruit te scheppen, maar je kunt beter het *licht* aan doen en de duisternis zal simpel wijken in één moment! Het licht, de waarheid zal zijn werk doen. Geloof alleen, Hebr12:2 en Zijn genade gaat het doen. Je kunt jezelf niet zuiveren, alleen de Heilige Geest doet dat! *Focus* niet op de *zonde* (wat je jaren is aangeleerd in de kerk?) maar op Hem!

En heel belangrijk is: je kunt niet *verzocht* worden door de dingen die je niet *bedenkt*! *Religie* focust op je *zonde*, maar overwinnend waar *geloof* op *Jezus*!

Het NT zegt letterlijk dat de wet helemaal niet voor christenen geldt, maar alléén voor de religieuze Jood is! Rom3:19, 7:5,6. En toch hanteren de meeste 'christenen' *voorwaardelijke*, *wettische* richtlijnen voor zichzelf en (vooral?) voor anderen. Ook door de genoemde '*soevereiniteits*' dwaalleer en de luie, hypocriete *passiviteit* die deze leer brengt.

Dan is daar ook de andere, ongezonde kant van religie: de vaak *hyperactieve* gelovige, het meest in 'pinksterkringen' waar te nemen.

De verwachtingen (van bijv. *bovennatuurlijke genezingen*) dáár zijn weliswaar dikwijls veel hoger dan in 'bestaande kerken', maar met verwachtingen komen ook *teleurstellingen* met vaak de trieste gevolgen vandien.

Want we blijven ons - bij verkeerd onderwijs - helaas te veel en te vaak richten op *onzelf* (hoewel we dénken dat het op God is en dat het erg geestelijk is) en op *onze* zonden en *onze* kracht, etc. Vele christenen willen Hem eigenlijk dwingen, manipuleren en '*bewegen*' ('armpje drukken'), liefst met z'n velen en zelfs duizenden samen in 'massagebeden', heel *lang*, en soms met roepen en smeken, want dan 'werkt' het beter en liefst heel luid want zo zal Hij misschien beter horen. '*Blaim it, Claim it, Blab it, Grab it!*' Maar God is niet doof. Ook hoeven we niet, zoals de Hindu's hun *gebedsmolens* eindeloos lang draaien, en dan te denken dat het in de veelheid van woorden (*mantra's*) ligt. God verlangt veel meer dan jijzelf, dat je vol van Hem bent en vrucht draagt !

Of moslims die extra hard en lang roeptoeteren door hun luidsprekers. Ook daar zien we wetticisme en *eigen* gerechtigheid: "Ja, maar ik ben niets, mijn *rechtvaardigheid* is als een onrein kleed!" - zegt ook de oprechte christen, die serieus is maar serieus verkeerd. Klopt... maar dat wás het OT, Jes64:6 betreffende eigen gerechtigheid. Dus het is een belediging voor Jezus, want het is Zijn Gerechtigheid die de ware christen reeds bezit! Je hebt Jezus in en je bént nu - in je nieuw geboren geest - net zo *rechtvaardig* als Jezus, 2Kor5:21, 1Kor1:30, Rom5:17.

Maar, zo denken velen toch: "Met meerderen bidden moet beter zijn, en het moet God bewegen"?. Ook dit leert Paulus nergens. Ook niet om "een *opening* in de hemel te bidden", de *hemel "open te breken"*! "Bij Daniël wel" zegt men dan. Maar dan is opnieuw het antwoord hierop: Daniël, was van het OT, was niet wedergeboren, had de Geest ook niet inwonend, en kende niet de hemelse, demonische strijd zoals wij die behoren te kennen met ons *gezag* daarover in Christus; hoewel... God openbaarde hem veel in leerzame *visioenen*. Of een ander voorbeeld van religieuze verdwazing: '*spiritual mapping*' d.w.z. gebed toe te passen met zijn allen voor een bepaald *gebied*, want "een kwade, *demonische* deken over dat gebied".

Wat een onbijbels gedrag allemaal! Zoiets komt op en het verdwijnt dan weer en je hoort er niets meer van. Of je blijft restjes daarvan nog zien in bepaalde gemeenschappen en kerken.

Jaren geleden probeerden tweeduizend(!) Amerikanen gezamenlijk de ('islam'-)'geest van Diana' te verdrijven door samen te komen in Efeze. Best zonde van alle geld- en de tijdverspilling voor deze waanzin! Die tweeduizend vliegretourtjes zouden nu, jaren later, trouwens geen best *getuigenis* vormen voor de klimathysterie-volgelingen! En hun tiener-'expert': '*How dare you!*'. Paulus zou zoiets ook nooit doen (Hand19:35) want 'Let's móve God!' is het moderne motief. Nee. God heeft reeds 'bewogen', 2000 jaar geleden! Jezus ging ook niet zeven keer (zoals bij Jericho 'willen toepassen en liefst *ervaren*), rondom een plein of kerk of dorp lopen en '*proclameren*'.

En eerst vasten 'om beter *gebruikt* te worden', en lang bidden voor genezing of bevrijding. Dat is allemaal niet te vinden in Gods Woord.

Hij zei ook niet: "Bid voor de zieken", maar: "Geneest de zieken", we moeten altijd lezen wat er staat – hoe radicaal en vreemd dat ook klinkt voor je zintuigen, je oude denken vanuit je ziel! Zo is er nu een evangelische film over Jezus, dat hij reeds genas als kind zijnde. Nee! Als mens moest Hij voor zijn bediening, ook als voorbeeld voor ons, eerst gedoopt worden.

Pas als 30-jarige begon Zijn bediening op een bruiloft, en was zijn eerste bovennatuurlijk (1Kor12:4-11, Joh14:12) handelen.

God geeft ook nooit – zoals teveel christenen geloven– *ziekten als een 'zegening'*, Deut28:15-68, of om ons 'op te voeden' (zie ook de zegeningen uitgesproken op de berg Gerizim en de vloeken op de berg Ebal, hoofdstuk 27, en absoluut voorwaardelijk dus: 'Als je dit doet' of 'Als je dit nalaat').

Hoewel miljoenen christenen geloven dat ziekte uit God is of tenminste 'Hij laat het toe' (dan geeft Hij satan toestemming om zijn werk te doen!) Zoals Joni Erickson en vele andere boekschrijvers onderwezen. Gelukkig is Joni, maar ook vele anderen, wat bijgedraaid door beter onderwijs, omdat ze daarvoor het ware Karakter van God, geopenbaard in het Nieuwe Testament, ook niet echt kenden.

En ze mixen de waarheden van de twee compleet verschillende bedelingen, zodat er ongewild schizofrenie ontstaat in veel denken, en hypocrisie! Want wil de ware God opstaan; de verre, straffende god (die je 'zegt' met ziekte) of de God Die zijn veelgeliefde Jezus reeds veroordeelde, de liefdevolle, eindeloos genadevolle Vader?

Ook 'geestelijke dyslexia' is er bij de meeste christenen. Als voorbeeld: de meeste christenen lezen 1Joh2:3,4 en 5 vanuit jouw 'doen', dus voorwaardelijk; '*Als je dit of dat doet, en dit of dat laat, dán houdt God van je!*' Nee, in plaats van dat Johannes juist exact het tegenovergestelde bedoelt:

als je *motief* (je houding, je hart en je geloof) okay is, en als je je *positie* weet – een rechtvaardig kind van God te zijn – dán volgt daaruit dat je zijn 'geboden' (in het NT, als christen, lees: zijn Woord) houdt (:3). Als je Hem ként, een relatie met Hem hebt, dan volg je vanzelf – in liefde en niet uit schuldgevoelens, angst en oordeel – zijn Woord, en de waarheid is reeds in je (:4)! En als je Hem liefhebt (het is altijd een zaak van het hart en niet van 'de letter') houden we vanzelf zijn Woord (:5), heel makkelijk, zonder inspanning en kramp en wetticisme, want we rusten in Hem! Deze Geestelijke dyslexia zien we toch helaas bij de meeste christenen nog en vindt zijn oorsprong in ons oude denken, uit religie (onmogelijke mix met OT) en onwetendheid.

Immers *de meeste christenen denken* dat door persoonlijke heiliging God tot actie komt in hun leven! Nee dus; je bent al heilig in je geest, in Hem (1Kor1:30, Hebr10:10, 12,14, 12:23). Wat nog ontbreekt is de vernieuwing van je denken, een eigen keus.

En ziekte behoort tot de vloeken, Deut28 v.a. vs15. Ziekte is ook geen 'correctie' meer zoals in het oude verbond (correctie doet God door zijn Woord). Ziekte is straf, maar alleen wel in het Oude Testament! *Jezus heeft voor ons alle straf en ziekte en vloek gedragen, ja zelfs is Hij 'tot zonde geworden', 2Kor5:21. Hier houdt ons denken en redeneren op, wij aanbidden alleen...*

En ook zingen of bidden we de woorden van David na zijn zonde met Bathseba in Psalm 51, en liefst kreunen we erbij, maar David was niet wedergeboren! Wij hebben en kennen 'veel méér' in een veel *beter* Testament! Het verschil is niet slechts een witte bladzijde wat nog te veel gelovigen en leiders denken en leren, het NT is 'véél meer' zie o.a. Rom5:9,10,15,17,20. Het verschil tussen het OT en het NT is dus geheel niet – wat miljoenen christenen geloven – slechts een witte bladzijde!

De wet is niet meer voor christenen (Rom3:19, 7:5), maar alléén voor de religieuze Jood (we kunnen de jood als ras, cultureel met een onderkast beginletter schrijven, en de Jood als religieus bedoeld, met een beginkapitaal; dat kan veel onbegrip wegnemen, ook in de politiek). De Geest kwam bovendien *op* hen in het OT, maar kon de gelovige Hebreëer weer

verlaten... maar Hij is dus blijvend *in* de (NT) gelovige! God was en is Dezelfde, maar hij dóet niet hetzelfde!

Hij ziet ons niet meer als (OT) kleine kinderen die voorwaardelijk straf of zegen verdienen, en niet eens meer als 'schaapjes', maar veel meer als zonen van de Allerhoogste, koningen en priesters, ambassadeurs van Zijn Koninkrijk!

Met Zijn autoriteit en opstandingskracht in ons binnenste! Daardoor kan ik ook dikwijls (bovennatuurlijke) genezing in mijn of iemand anders lichaam zien! Hoewel, ook mijn ziel wordt met mijn lichaam straks, in Hem perfect, Fil3:21, Kol1:18.

21) De wet van Mozes en de wet van ons geweten

'De wet is geen zonde', maar de zonde werd springlevend dóór de wet, Rom7:7, zonder de wet was de zonde dood (:8). De wet is perfect! Maar het probleem is dat wij niet perfect zijn, Fil3:9, en daarom kwam éénmalig de perfecte, zondeloze God in het vlees, God en Mens, Jezus Christus, Die 'de vervulling én het einde van de wet' is!

De wet was goed, 1Tim1:8, hoewel alleen als iemand het wettelijk gebruikt: en daarom dus onmogelijk voor de gevallen, onvolmaakte mens... maar wel voor Jezus! De wet was er om iemand aan te tonen en te *bewijzen* dat hij *God* nodig heeft (Rom7:9). Hoewel niet om redding, relatie of beloning te scoren van God, want *religie* begrijpt dat niet: religie is geen relatie (zonder voorwaarden)! Om proberen de wet te houden – op basis van eigen goedheid of heiligheid – om acceptatie en relatie (gemeenschap) met God te verwachten - dat is ons zelfs tot zonde: immers de wet is niet uit geloof en alles wat niet uit geloof is, *is zonde* (Rom16:23).

De wet was tijdelijk, totdat het (geestelijke) zaad – enkelvoud: *Jezus* – zou komen, Rom 3:21, en is niet gegeven om erdoor gerechtvaardigd te worden, maar om te ontdekken dat Gods hemelse, heilige standaard veel te hoog is en dat alleen geloof (niet in jezelf maar in de perfecte Redder) de enige oplossing is. Het begrijpen met je hart en het handelen hiernaar kan zomaar iemand eeuwig leven geven! In één moment, in geloof (Rom10:9,10, Joh1;12)!

Het is niet een 'doen' iets maar een 'gedaan' iets! 'De meeste christenen denken dat ze God eren als ze de wet houden en deugdelijk leven!

En dus steeds ook aangeklaagd worden dóór die wet die altijd veroordeelt! Een wet is immers 24/7 in werking en verandert nooit. Daarvoor is het een wet; anders noemen we het een *fenomeen*. De wet van de zwaartekracht blijft altijd, hoewel we die tijdelijk op kunnen heffen door een vliegtuig. Maar hij werkt ook dan nog steeds: dus spring maar niet uit een vliegtuig om het te bewijzen! Maar de bedoeling van de wet van Mozes was en is: niet om zonden te overwinnen, maar integendeel, om zonde(n) te versterken en om veroordeeld en ongeschikt te blijken door diezelfde wet! Om daarna te ontdekken en te ervaren dat de zondemacht te overwinnen is door 'geloof alleen': dat iemand Anders het zondeprobleem reeds volbracht, 1Petr2:22,24. En 'als je leeft onder de wet, leef je onder de vloek', en je kunt geen rechtvaardigheid en heiligheid verdienen!

Heiligheid is een vrucht, een bijproduct, en niet een wortel. Deut27, 28:1 zegt dat iedereen die de wet niet geheel volbrengt, vervloekt is.

Iemand die de hele wet 'volbrengt' maar fout gaat op één dingetje, is schuldig aan alles (alles is in het Grieks: 'alles'; dus aan moord, stelen, enz), Jak2:9. Gelukkig hing de Heer Jezus

aan dat vloekhout Jak5:13, Deut 21:23 en *werd* voor ons zonde en vloek, zodat wij net zo(!) rechtvaardig als Hij konden worden door geloof, 2Kor5:21. Ja dat lees je goed! Het beste nieuws (Rom2:4) van de wereld van alle tijden, dit Evangelie: 'het bijna-te-goed-om-waar-te-zijn nieuws!' Het is óf de vloek, óf de zegen (Rom2:12, 11:6, Deut27,28). Wij die geloven zijn nu vergeven (146 keer in het NT) eenmaal en voor eeuwig gezegend en volmaakt (Hebr10:10,12,14, Kol2:9,10) in Christus! In onze nieuwe verzegelde geest kunnen we niet meer in die vloek komen, Gal3:13 van een '*minder OT*': Hebr8:6, Rom5:9,10,13,17,20 – 'Waar de zonde toenam, maar de genade nog veel meer!' Ook de OT-'glorie' *verdween*, en onze NT-glorie (Gr.'doxa', *waarde, eer, respect*) is veel meer, 2Kor3:9-11, want nu niet meer veroordeling maar louter rechtvaardigheid (:9), en het '*voorhang*' is weg (:14). De wet is voor goddelozen en wettelozen, 1Tim1:9 en geeft geen vooruitzicht en rechtvaardigheid, Rom4:13, 8:3,4 en Paulus zegt duidelijk dat de wet alléén voor Joden was, Rom3:19.

Dus wetticisme bij 'christenen' is *uiterst dom en zelfs demonisch (zijn jullie 'betoverd? En helemaal gek geworden?'* als je terug gaat naar dat oude systeem, schreef Paulus heel kwaad, Gal3:1).

Het is óf genade (leven, liefde, vreugde en rust) óf werken (en je best doen: dood, angst en nooit rust), Rom11:6. Christus én *iets* is niets, Christus én *niets* is álles!

(2Kor11:3, en lees 1Kor2:2 Ampl. 4x 'niets'): 'Want ik besloot heel duidelijk om *niets* te weten en om van *niets* ook maar kennis te hebben om *niets* ook maar kennis te tonen en me van *niets* ook maar bewust te zijn onder jullie, behalve Jezus de Messias en Die gekruisigd!' Wow, is er nu nog iemand die moeilijk gaat doen door zijn 'intellectuele', corrupte, vooringenomen en oude religieuze denken? 'Ziet de leliën des velds, kijk eens naar de mussen en bekijk eens een grassprietje', moedigt Jezus ons aan (Luk12). 'Laat uw oog eenvoudig zijn!'

De wet was er om je uit je misleiding te brengen van 'hoeveel' je deugt en 'hoe goed' je bent! Het betreft jouw zelfrechtvaardigheid – 'de' enige, allerergste zonde, want je gelooft niet in Jezus, maar in jezelf? Je kunt wel zonder Jezus offer? Zie Joh16:8-11 – Jezus confronteert je hiermee want de wet is om je te veroordelen, 1Kor15:56. De wet was er 'om de zonde niet af te zwakken' (1Kor15:56 en niet zodanig dat je er *beter* van werd, wat veel - misschien de meeste - christenen geloven) maar om de zonde te vermeerderen (en die niet te verminderen en te overwinnen; wat de meesten denken!).

De wet was er niet om geestelijk sterker en vitaler te worden, maar om te doden (Rom7:9, 2Kor3:6,7!). Denk maar niet – zoals ook de meeste christenen – dat je door de wet te houden en je best te doen heiliger kunt leven, maar 'door de wet neemt de overtreding toe' (Rom4:15) en je zonde wordt openbaar, Rom5:20, 7:7.

Vrede van binnen? Vergeet het maar als je de wet probeert te houden, dan geeft dit echt geen oplossing en geen vrede! De wet is niet bevrijdend, maar zet je klem en laat je schuldig en verantwoordelijk voelen (zet je in gevangenschap en maakt je een slaaf! Rom3:19).

De wet is niet om je te helpen, integendeel om je te pijnigen, geeft je kennis van zonde (en geen kennis van God! Rom3:20), brengt vloek (en geen zegen! Gal3:10,13),

de wet is niet uit geloof (is dus zonde! Gal3:12), brengt geen heiligheid en maakt ons gevangene van zonde en dood, Rom8:2. Laten we ons focussen op wat Jezus gedáán heeft, i.p.v. zelf proberen goed te doen! Want nu kunnen we het uitroepen: 'Okay wet, je had gelijk! Alles IS nu reeds door Jezus vervuld en aan mij geheel vrij, in genade en onverdiend geschonken!' Focus toch niet op de wet en zonde, wat de meeste christenen doen; hoewel dit gelukkig verandert voor miljoenen door goed 'genade en geloof'-onderwijs zoals dit wat je nu leest.

De wet brengt dus absoluut *geen heiligheid*, maar *onheiligheid*, toorn en overtreding, Rom4:15, 6:14, enzovoort. 'En als de wet ons rechtvaardig zou maken, dan is Christus voor niets gestorven', Gal2:21. Dit zegt het Nieuwe Testament over de totaal andere en echt *mindere bedeling* van het Oude Testament (Rom5:9,10,15,17,20)!

De wet was ook niet voor ons, maar voor hen onder de *wet*, de Joden; Rom3:19, Hebr8:6, Gal5:23 (hoewel *wij* de ware Joden zijn, Fil3:3), en toch proberen – absoluut tevergeefs en waardeloos – vele miljoenen 'christenen' de wet (van Mozes of van hun geweten en denken, Rom7:23, 8:6,8) te volgen en te houden! Vaak ongemerkt en automatisch, want door *onwetendheid* en napraten overgeleverd:

de meesten denken dat door persoonlijke *heiliging* God tot actie komt in hun leven!

En *de meeste christenen denken* dat ze dichter bij God komen door de wet (de wet van Mozes of van hun geweten) te houden! Maar onze houding, onze motivatie in ons *denken* – from the inside out – moet radicaal veranderen, nadat we in élk geval *wedergeboren* zijn! *Geen 'oordeel', 'schuld', 'veroordeling' en angst als motief (zoals bij 'een klein kind' en de OT-gelovigen) maar liefde als motief vanuit de Bron van Liefde en Waarheid, Jezus! De meeste christenen denken ook dat de Wet Gods de eeuwige standaard was voor oordeel. Nee! Alleen Jezus is onze Standaard geworden, ontvangen en werkbaar door ons eenvoudig geloof, 2Kor11:3, Rom4:19-22.*

Focus toch niet op de wet en zonde, wat de meeste christenen doen; hoewel dit nu gelukkig verandert voor miljoenen door goed 'genade en geloof'-onderwijs zoals dit wat je nu leest. Begonnen al in 1967 sinds Andrew Wommack veel unieke openbaringen kreeg - rechtstreeks van God - ook door Gods Woord en vol van de Geest, onafhankelijk, intens en eindeloos (vaak 16 uur per dag) te bestuderen! Dus nooit 'tweedehands' en daarom heeft hij nooit iets van zijn onderwijs teruggenomen of moeten corrigeren (terwijl vele Bijbelleraars - zelfs ondanks hun universitaire titels - hun (soms tientallen) boeken moesten herschrijven of uit de handel halen vanwege 'nieuw en voortschrijdend inzicht'. Niet 'Gods best' en niet echt betrouwbaar!). Andrew is dus altijd zeer betrouwbaar en consequent gebleken, 50 jaar lang! Nu bereiken Andrews woorden ruim 3,5 miljard mensen! Ook vele leiders (Joseph Prince, Creflo Dollar, Chris Manusama, Joyce Meyer, Torben Søndergaard, dr. Peter Youngren, Berti Britts, Todd White, etc) zijn echt veranderd door dit zeer praktische en betrouwbare 'Grace & Faith' onderwijs van Andrew, hallelujah! En natuurlijk zijn er leiders die sommige dingen niet helemaal begrepen (we denken al gauw 'het te weten', o.a. door tijdsgebrek, traditie of vooringenomenheid) en prediken dat dan ook. Want het duurt vaak een tijd als deze openbaringen echt van onszelf (een harts-toestand!) wordt. Het gevolg is soms bederf van zuiverheid en zelfs dwaalleer zoals: extreme 'iedereen-is-gered' onzin, 'hypergrace', onjuiste 'prosperity'leer, het valse: 'ja, genade: maar nee, toch ook werken aan je heiligheid', e.d. En soms mist men de kern van alles; want iets diepere studie, één stapje verder en alles zou blijvend duidelijk zijn en dus praktisch toe te passen voor de toehoorders! Maar het blijft dan soms alleen bij theologie, en de letter maakt dood: zonder het hart, en zonder de Geest! Vandaar ook dit boek. Schrijver heeft vele duizenden uren, jarenlang biddend doorgebracht met mp3-studies, video's en uitprints, drie jaar UK Bijbelcollege en vooral ook: dit praktiseren in evangelisatie en zendingswerk! Hij zag al gauw honderden geredde zielen en veel vrucht in genezing, bevrijding en onderwijs tot discipelschap, dankzij dit onderwijs! Dank U Vader voor Andrew Wommack en alle vrucht daarvan, door Uw Geest en Woord!

De wet brengt dus absoluut geen heiligheid, maar onheiligheid, toorn en overtreding.

22) Vrucht en kracht. Ons geweten. Zo brengt onze heilige, volmaakte geest van onze nieuwe natuur 'vanzelf' *vrucht* (Gal5:22) voort van *waarde* (Gr. 'doxa'; *glorie, waarde, focus,*

achting, respect) en doordat deze geest 'alles weet' (1Joh2:20) ervaren we meer en meer en meer een diepe, praktische *relatie* met onze Heer - dé eeuwige focus van onze Vader - door dat nieuwe 'denken van Christus', 1Petr4:1 en in ware vrijheid, liefde, vreugde en kracht.

Na de éénmalige, plotse *wedergeboorte* heeft die eeuwige verandering ('*exchange*', not just '*change*!') plaatsgevonden. Daarna wordt je zieleleven getransformeerd ('*changed*', 'gemetamorf') naar het niveau dat je *denken is vernieuwd* Rom12:2, want 'je bent wat je denkt', Spr21:7 KJV. 'Wek je zèlf op in Zijn liefde', Jud21 - we kunnen God hierom (tevergeefs en eindeloos) bidden en zingen: "Maak mij een beeld van U", en "Láát mij dit en laat mij dat en zus en zo..." Maar we doen dat zèlf - vanuit ons binnenste, vanuit de nieuwe geest - en zo is dat reeds Gods wil geworden! Tevens blijft dit feit: *je kúnt niet verzocht worden door wat je niet denkt*, Hebr11:15,16!

Dit leven kan niet vruchteloos zijn na de wedergeboorte, hoewel naast de *vrucht* van de wedergeboorte is er ook kracht vanuit de *doop in de Geest* die we kunnen vragen (Luk11:9-13). 'Maar ik héb de Heilige Geest toch al?', vragen veel christenen zich af.

Dat is juist, maar de *doop* in de Geest wordt duidelijk apart en daarna genoemd en is geen optie! Nieuw geboorte geeft *vrucht*, maar de *doop* in de Geest geeft *kracht*! De *gaven* van Zijn geest beoefenen en een leven in bovennatuurlijke kracht is geen optie, maar een duidelijk Bijbels gegeven. *Kracht* ('*dunamis*') is noodzaak, evenals het uitoefenen van de *bovennatuurlijke* gaven in 1 Korinthe 12 (er worden negen genoemd, maar er kunnen er meer zijn), in Efeze 4 tbv de gaven in de *gemeente* (bijvoorbeeld; niet iedereen die 'profeteert' is - een gemeentelijke dienaar - 'een *profeet*'). Andere (niet perse bovennatuurlijke) gaven en *talenten* worden ook in Romeinen 12 genoemd. Je hébt reeds veel meer dan je denkt: gelóóf dat maar!

Daarnaast is belangrijk, kennis over ons *geweten*: om vrucht te dragen! Velen van ons dachten dat het altijd de Heilige Geest was die ons regelmatig ellendig, down en miserabel liet voelen. En baden zelfs voor sommige anderen: "O God, maak deze persoon ellendig, miserabel en depressief". "Straf hem, laat ze Uw toorn voélen!". Satan heeft ons opnieuw *misleid* dat God, door Zijn Geest Degene was Die je liet zien hoe ellendig je was, Die je vernederde ('meer nederigheid' was nodig voor jou); Die je somber maakte, en schuldig, veroordeeld, minderwaardig en zelfs angstig!

Maar dat komt allemaal, altijd van de *verkeerde bron*: de duivel vertelt je dat allemaal, zodat je boos en bitter en teleurgesteld wordt: en je zelfs God aanklaagt – net als De Grote Aanklager en Leugenaar! Waardoor de volgende fases volgen: nog meer bitter en *ongelovig* en hard van hart! En je afstand van God neemt, terwijl Hij dat nooit doet bij jou! Laten we nooit bitter maar *beter* worden!

Laat geen *compromis* toe in je geestelijke overtuiging, wees *toegewijd* – zoals God altijd is geweest en jou toegewijd zal zijn. Jij kiest je *focus*, hier en nu! Hoe kun je je *visie* vernietigen? Antwoord: neem een andere visie erbij! Je hebt visie, of je hebt 'een visie'! Focus altijd op genade, leef in en leef uit en leef van genade en *geef*, waar het maar kan! Genade is een vrij *geschenk*; maar het *kostte* God Zijn eigen Zoon!

Okay, je *geweten* en je hart kan je veroordelen, wanneer tegelijkertijd jouw God en Vader je helemaal niet veroordeelt, 1Joh3:19,20. Je *geweten* kan beide kanten uit:

a) je *aanklagen* zodat je met hangend hoofd leeft en op jezelf en je eigen miezerigheid gericht bent (ipv op Jezus!) en geen vrucht ziet – integendeel; je ziet *schipbreuk* in je geloof, 1Tim1:19, 4:1 en 4:2, zodat je er zelf voor kiest je *geweten* dicht te schroeven – of b) Je *geweten* kan je *verontschuldigen*; 'accuse' you (a) or 'excuse' you (b) en in dit tweede geval je juist vrijmoediger (Hebr10:19) maken. Je kunt je *geweten* niet vermijden, maar je kunt

kiezen in je denken om zijn aanklachten niet zoveel kans te geven, want het is niet te vertrouwen, dus laat het je niet overheersen door: 1) op Jezus gericht te zijn en te weten wat God zegt dat je bent (1Joh3:7,9,20) en daardoor 2) een heilig(er) leven te leven, Hebr9;15, 1:13, en door Jezus' liefde te kennen, reinig je jezelf (1Joh3:3), zodat je zelfs vrij van zondebesef bent in je geweten (Hebr10:2,20)! Dat is haast te mooi om waar te zijn, en de meeste christenen lazen dit ooit, maar denken: "Ach, dit is voor later, als ik Gods Woord beter ken, of als ik veel vast, of als ik in de hemel ben!" Nee! Hoewel dit gaat niet automatisch, je moet ervoor kiezen, gesterkt door Zijn Woord en Geest (Die het allerbeste voor je wil en je nooit veroordeelt!). Maar het is absoluut mogelijk in dit leven! Heerlijk te leven vrij van enig zondebesef(!) in ware vrijheid ('boldness'), vol liefde en kracht: dat is absoluut naar de Geest!!

23) De – alleen maar goede – Heilige Geest wil ons overtuigen: lees Joh16:8-11. Maar zie dan ook 15:27 juist daarvoor genoemd: wij overtuigen niet maar getuigen! Hoe belangrijk is dit in herinnering te brengen voor vele evangelisten onder ons!

Wij zijn 'witnesses', in het Grieks 'martur', want we getuigen van onze dood in Christus en misschien doodt het gehoor ons wel. Dat is met miljoenen martelaren die getuigden van Zijn Woord in alle eeuwen gebeurd (Op12:11)! Het begon reeds met 11 van de 12 discipelen die doodgemarteld werden, en Johannes wilden ze levend koken, maar hij overleefde deze vreselijke marteling en werd verbannen naar Patmos.

De Heilige Geest overtuigt hier in Johannes 16:8-11 evenwel van drie dingen:

1) Hij overtuigt van (dé) zonde: niet in Jezus geloven. De zonde van ongeloof! Hoewel, allereerst spreekt Hij tegen de wereld hier, maar laat ook gelovigen hun vertrouwen niet meer geven aan werelds denken en aardse dingen, zoals drugs, medicijnen, tv, eetverslaving, etc. ipv (eerst) Jezus Zelf, want zo begon je toch ook je weg in zijn gemeenschap? 'Mijn schapen horen mijn stem', Joh10: versta Gods stem want het zijn echt niet alleen je eigen gedachten die je nu zachtjes en liefdevol wijzen op Jezus: "Wat máákte het dat je dit deed, zodat je mij vergat? Waarom, Ik hou toch van je?" "Je ging van Jezus weg, had je Hem niet meer nodig?" Je vergat Zijn zorg en liefde in ongeloof dat Hij niet (meer dan) genoeg was?

De Geest overtuigt je alleen van relatie-issues: 'Hoe heb je Mij (Persoonlijk!) kunnen verachten?' zei God tegen David toen hij overspel en moord pleegde! Zijn onafhankelijkheid van God werkte deze zonden. De Heilige Geest veroordeelt je niet, maar vraagt steeds; "Doe dit toch niet, Jezus houdt van je, waarom zou je dit zonder Hem willen doen? Geef dit probleem toch aan Hem!" "Waarom een pil (zo 'automatisch') voor dit of voor dat ('Use the Godspill', Wommack); wat of Wie is de Bron van je leven?" Homoseksuelen en verslaafden weigeren vaak om te accepteren dat God hen niet zo geschapen heeft en dat Jezus echt in alles genoeg is! Maar de meesten, zelfs in de kerken, waarschuwen hen voor de gevolgen; aids, gebruikte naalden, zelfmoord (schrikbarende cijfers, ook in vroeger sterven!), familie kapot, enz. Wij denken zo uiterlijk (1Sam17:6) door weinig geestelijk (=Bijbels) onderscheid en kracht en die leugen werkt niet!

Je bedroeft alleen de Geest. Door ongeloof in Hem en door te leven met allerlei vervangende dingen en adviezen die je veilig in je comfortzone vasthouden!

Terwijl God je voor alles al vergeven heeft en Jezus heeft voor jou betaald (1Joh2:2). Als we straks staan voor Gods troon is er maar één vraag: "Wat deed je met Jezus?" De Geest is evenwel altijd positief en trekt je aandacht, geheel vrijwillig, want Hij dwingt je nooit, tot een vernieuwde relatie tot Jezus en je kiest zelf in je denken: dat alleen heeft waarde!

2) De Geest overtuigt van rechtvaardigheid.

De meeste christenen lezen helaas – door verkeerd onderwijs meestal gefocust op zichzelf, en door schuld en zonde – “de Geest overtuigt van onrechtvaardigheid”

Maar je bent rechtvaardig in je geest, net als Jezus, (2Kor5:21, 1Kor1:30) en je verliest die positie nooit. Daar wil de Geest je steeds aan herinneren, en je afhelpen van die negatieve focus vol ongelooft!

3) Van oordeel. De Geest overtuigt ons niet van onze daden (moord, dronkenschap, overspel, stelen, liegen, etc) wat de meeste christenen denken! Hij overtuigt ons van (dé) zonde (enkelvoud) van ongelooft in Jezus! Al je zonden zijn vergeven, 2000 jaar geleden! Jezus is reeds 2000 jaar geleden tot (jouw!) zonde en vloek geworden! Het gaat nu niet meer om jou, focussen we ons nu alleen op Jezus! Satan heeft totaal geen macht over je: alleen als je hem in je denken toegang geeft; het is jouw keus!

De meeste christenen ‘vertalen’ deze verzen (Joh16:8-11) automatisch in hun (religieuze) denken vanuit de ziel, door hun natuurlijke zintuigen worden schuldgevoel en ongelooft (wat uit de hel is en nooit uit God) altijd levend gehouden en ze denken: “De Heilige Geest overtuigt je van 1) je zonden (meervoud, persoonlijk), “want je deed dit of dat verkeerd en zondigde” Precies fout dus! 2) En geloven ze “...Dan laat Hij je zien dat je onrechtvaardig bent” – maar lees het wel goed: ‘de Geest overtuigt van rechtvaardigheid’!– dus weer fout! 3) En vervolgens de foute dwaling: “Bekeer je want je wordt veroordeeld hierover!” en: “Totdat je je bekeert en je zonden belijdt ben je veroordeeld!” of: “God heeft je verlaten”, ‘Hij wil even niets met je te maken hebben want je staat onder Zijn oordeel’. Nee! dat is Oude Testament! Nooit mengen met het NT!

Zo preekt de kerk deze ellende van generatie op generatie. Regelrecht uit de hel. Maar onze (eigen) ‘rechtvaardigheid’ fluctueert steeds en ‘we doen ons best’. Hou op! Men leert en preekt dat die heiligheid ‘van je daden afhangt’, vanwege het niet verstaan van de meest eenvoudige dingen van het Evangelie. Steeds dat jo-jo leven, gericht op jezelf en je zonden: in plaats van op Jezus! Je groeit zo ook geen centimeter, en daarom bestaat het Lichaam van Christus uit veel te veel baby's!

Die altijd deel zijn van het probleem en niet van de oplossing. Veel ‘christenen’ zie je liever gaan dan komen, want zoals ze God ‘kennen’ (niet echt), denken ze jou te ‘kennen’ en heffen hun vingertje al gauw omhoog. Ze zijn niet makkelijk om lief te hebben, terwijl, als je een christen ontmoet, zou je een beter gevoel moeten hebben dan toen je hem of haar ontmoette! Maar ze weten niet beter! Opnieuw: een hardnekkige, vruchteloze vermenging met het Oude Testament en het is zeer kwalijk en uiterst verwerpelijk, zondig en zelfs demonisch: lees de Galatenbrief eens met je hart! Wat was Paulus ontzettend kwaad (3:1)!

Maar zelfs als je zondigt, wil de Heilige Geest je hier in Joh16:8-11 duidelijk maken dat er maar 1) één vreselijke zonde is, en dat je nog steeds 2) rechtvaardig bent en 3) niet meer, nooit meer geoordeeld wordt door Jezus of door God! Je kunt altijd vrijmoedig tot de troon van God naderen, je staat recht(vaardig) voor God, Zijn relatie met jou is niet minder geworden, zo wil Hij je duidelijk maken! Er is geen enkel risico dat God je verwerpt en je veroordeelt vanwege je zonden, of dat Hij ooit teleurgesteld in je is!

Mijn daden beïnvloeden mijn rechtvaardigheid (‘recht staan voor God’) en relatie tot Vader absoluut niet. “Als je goed doet; ben je meer rechtvaardig en als je slecht doet, minder”, leerde je. Als je zondigt, ga jij minder van God houden, dat wel weer, en je begrijpt Hem minder en minder. Maar God houdt altijd net zoveel van jou!

Maar wie wil de beste en braafste zondaar zijn in de hel? De Bijbel leert echter: God *schonk* je Zijn rechtvaardigheid, toen je gered *werd*. Geheel voor niets! Totaal en voor 100 procent. Je bent rechtvaardig *geschapen*, Ef4:24 en 2:8, 2Kor5:17 en *verzegeld*, Ef1:13. Hoewel je *ziel* zondigt, met je lichaam en emoties, Rom6:16 – en dat is een keus in je *denken* – maar je *geest* zondigt nooit (1Joh3:9) en je bent als ‘vacuum’ verpakt, en (zoals ‘teflon’) beveiligd. Voor eeuwig! Dus luister niet naar de duivel die fluistert (door verkeerde vrienden, familie of je ongeloof): “Je zult nooit echt gelukkig zijn als...” (Gen3:1-6). God gaf reeds alle *attributen* (veiligheid, eigenwaarde: het allerbelangrijkste voor je kinderen en dat wist Hij!) maar satan wil *behoeften* (‘needs’) creëren.

Als je naar het ‘*nu*’ (of naar je heerlijke toekomst) kijkt, kun je niet naar het verleden kijken, Fil3:13. Je kunt maar in één richting kijken, nooit naar twee tegelijk! Kies daarvoor!

Abraham mediteerde, mijmerde en focuste niet op het verleden (Rom4:19,20, Hebr11:15). ‘Als hij dat deed zou hij de kans hebben gehad om terug te keren!’ Net als *Jezus*, Hebr12:1,2 en *Mozes*, Hebr11:24:27 ‘verachtte’ hij wat achter hem lag: in gelóóf wat God zo behaagt (Hebr11:6). Wat een praktische lessen!

En weet dan, dat je een grote *beloning* krijgt (Hebr11:6,10:35) als je (‘from the inside out’; Filemon 6) dat dapper *vertrouwen* niet verliest (hoeveel miljoenen christenen verliezen die *eenvoud*, 2Kor11:3, je hoeft alleen maar om je heen te kijken! Cynisme en onreine gedachten tieren welig!). Weet zeker dat Gods ‘Ja’, altijd ja is, wow! De manier waarop jij jezelf ziet is meteen de manier hoe anderen je zien. En hou vast aan het *principe* toen je je bekeerde: Hij was *alles* voor je! *Vrijmoedigheid* (‘boldness’) had je en je was niet meer verlegen, maar was *getuige* en zag misschien veel vrucht en beloning, Hebr11:6. Vertrouwen niet alleen dat God het kán doen, maar dat God het reeds gegeven heeft, dat het al gebeurd is en je (negatieve) gevoelens zijn absoluut vaak onbetrouwbaar.

Het is niet positief om door negatieve, afbrekende dingen (die dus nooit van de Heilige Geest zijn) *gemotiveerd* te zijn, helaas denken te veel christenen dat dit ‘intelligent’ en geestelijk is en uit de Geest komt! Sommigen verliezen nooit hun arrogante ‘intellectualisme’ en cynisme en stellen hun eigen woord hoger dan Gods Woord!

En daarom is *angst* – het tegenovergestelde van liefde – een deel van henzelf en motiveren ze anderen ook liever met *hel* en *oordeel*, terwijl ze Jezus ‘moeten’ aannemen, of als antwoord op iemands zonde! Als moderne farizeeën en ‘waakhonden’ voor ‘hun’ schapjes dreigen ze je:

‘Ja nu begrijp je toch eindelijk wel waarom je kind kanker kreeg, je wasmachine stuk ging, en die hond je beet!’ Maar in het beste geval komt veroordeling van je *geweten*, en in het slechtste geval van de *duivel* – en vaak een combinatie van beide, maar nooit meer van God!

‘De *goedheid* van God brengt bekering’, want dat leert het NT (Rom2:4). God *oordeelt* niet meer, zelfs als je geweten dat toch doet (1Joh3:19)! De eerste kerk predikte dat ook (1Joh1:1-4) met groot resultaat voor de hele bekende wereld (in 30 jaar tijd!). Deze prediking gaf en geeft ware vrucht: ‘Wil je het echte leven, de kracht en de vreugde, relatie en de aanwezigheid van een levende, liefhebbende God; geloof deze blijde boodschap van Jezus!’ En ja, de *hel* bestaat wel degelijk en soms moeten we dat uitleggen aan verharde, arrogante harten, maar deel nu nog vooral het Evangelie (= ‘het bijna te goede nieuws om waar te zijn’). Vaak hunkert men daar naar, want niemand heeft ze dat ooit echt verteld en het zal je verbazen als je uit je hart, heel echt en gewoon de Liefde van Jezus uitspreekt over je gehoor!

24) Want wat is 'eeuwig leven'? De meesten denken meteen aan *lange tijd*. Maar dat is het zijn in de hel ook. We moeten lezen wat Jezus Zelf daarover zegt. Hij geeft meteen het antwoord daarop als een definitie: *'Dit is het eeuwige leven'* en het antwoord geeft Hij meteen: 'het *kennen* van Hem' (Joh17:3), in het Grieks is dat *kennen*: 'epignosis', een *intiem, praktisch kennen van Hem* in onze nieuwe geest! **Het aller-aller belangrijkste in de hele Schrift wordt hier genoemd; een relatie met God hebben! Dat is 'het eeuwige leven'!**

Het Hebreeuwse ('kennen', 'yada', ידע); wijst zelfs op de sexuele gemeenschap tussen man en vrouw ('Adam *kende* Eva', Gen4:1) en dat raakt de betekenis van het Griekse 'epignosis'. 'Gemeenschap met Jezus is Jezus bezoeken en omgaan met Jezus!' Eeuwig leven is *gemeenschap* hebben met Jezus; dat is dus reeds begonnen! De duivel zegt tegen mij: 'Ik lig eruit' maar Jezus zegt: 'Ik ben veilig!' Door Jezus mogen wij nu zelfs een intiemere *relatie* genieten dan Adam en Eva hadden, en zelfs Mozes en de profeten! Die hebben God en Vader nog nooit mogen zien als de Liefde Zelf en als nederig Mens, Die naar ons toekwam (Joh3:16) en in vreselijke eenzaamheid, verlaten door iedereen en door God voor óns stierf, nadat God zijn hemel 'leeg gaf' - 'gratis' voor jou en mij, maar niet goedkoop, Rom5:8,9,17,18 - naakt hangend aan het vloekhout en niet eens meer herkenbaar als mens, maar slechts 'vormeloos als welk mens ook maar' (Jes52:14) - tot zijn dood. Afzichtelijk hing Hij daar, de geliefde Zoon van God! Dat is 'inzicht', *openbaring* voor onze harten betreffende die oneindige en onvoorwaardelijke liefde ('agape', Ef3:17-19) van God! Dat inzicht dat zelfs de discipelen nooit hadden zoals wij dat nu wel eigen kunnen maken (zij hadden slechts bijbelrollen en niet alle *openbaringen* van Paulus, die ruim de helft van het Nieuwe Testament schreef!). Wij kunnen een veel intiemere relatie hebben dan de discipelen - en zelfs de andere schrijvers van het NT ooit hadden, want wij 'wandelen in geloof en niet in aanschouwen', 2Kor5:7! Ik kan zo dicht bij Jezus zijn als ik verlang, nu! 'Door *kennis* van Hem worden genade en vrede *vermenigvuldigd*,' 2Petr1:2, 3:18 en Zijn Geest woont altijd en overal in mij, waar ik ook ga of sta!

Bewaak je *geloof* zorgvuldig! Ga alleen akkoord met het beste: een leven in *geloof* en in *zuiverheid* van het hart! Deze twee dingen veroorzaken dat je leven gaat boven je natuurlijke mogelijkheden en bronnen! Je kunt zeggen, 'Oh maar dat geloof ik niet': *okay dat is dan precies de reden waarom het niet werkt voor jou!* Er is een geestelijke oorlog en die is niet ver weg maar in je *denken!*

We moeten een invasie-leger worden, en het terrein van de vijand vernietigen. En dat is niet alleen met de '*helm de heils*' op – betreft je redding alleen – terwijl zoveel gelovigen voor de rest naakt zijn (Ef6) en lang niet volwassen. Strijd, niet met het (moslim) zwaard, maar met ons '*tweesnijdend* (Gr. eig: 'twee tongen') scherpe zwaard' en met de geestelijke wapens die je ter beschikking hebt! Immers Gods *frontlijn* is altijd satans frontlijn. Leugen denkt nog steeds het te winnen van de waarheid. 'Uw Woord is de Waarheid', zei Jezus in Joh17:17.

De Heer Jezus stierf en stond op uit de dood: niet om de vaakgehoorde reden '*zodat wij niet naar de hel zouden gaan*' – lees Johannes 3:16 helemaal uit – hoewel dat een enorme 'bonus' is. Maar waar het Hem écht om ging, waar Hij alles en alles voor over had: om met ons een *innige gemeenschap* ('epignosis', een *waarachtig en intiem kennen*) te hebben. We *hébben* Zijn rechtvaardigheid ('*rechtstaan voor God*') reeds ontvangen. Mensen *gaan niet naar de hel omdat* zij een moord begaan hebben, of iets ergs.

Hitler heeft net zoveel genade ontvangen 2000 jaar geleden als jij en ik! Net als de grootste moordenaar of God-hater, net als een moslim of atheïst: hun zonde is geen punt meer! Dat is opnieuw een schok voor veel religieuze mensen, maar het is de waarheid. Al 2000 jaar lang! Jezus noemt slechts één *zonde*: niet in Hem geloven, Joh16:8,9. Daar begint alle zonde ook mee. Dat is de bron van alles.

Ook als ik 'behoefte' heb aan drugs of een sigaret, of te veel eten: het is in feite een vervanging voor de relatie met Jezus. 'Ik heb steeds eten en snoep en snacks nodig, hier en nu': in plaats van Jezus' liefelijke omgang. Ik vertrouw, geloof niet meer in Hem op dat moment. Jezus zegt: 'Wie in Mij gelooft', en dat is in het Grieks eigenlijk: "Wie in Mij gelooft en gelooft en blijft geloven'. In de King James staat niet 'believes' maar 'believeth' in Me: een verwijzing naar deze – zich herhalende – waarheid van geloven'. Het is hier niet een eenmalig geloof! Daarom is die vertaling ook zo zuiver en kostbaar!

Alles wat voor Jezus waar is, werd voor mij waar door *eenvoudig geloof in Hem* (Ef2:8). Nu en in alle eeuwigheid! Hallelujah!

Dat rijke, praktische *geloof* begint met het aanvaarden dat iemand - buiten mij om Rom10:4,5 - die hoogste, heiligste 'hemel'-*standaard* voor mij hééft bereikt – in de plaats van mijn (verdiende) doodstraf, die vloek te *dragen*. Ja Hij had ons zo lief om – niet alleen de zonde te dragen maar ook zelfs – de 'zonde te *wórden*', 2Kor5:21, Jes52:14. Dat is een *openbaring en een geestelijk (bovennatuurlijk) inzicht*, door Zijn geloof (Hebr12:2) reeds in ons geopenbaard (Rom 1 v.a. vers 20). Wij mogen geloven met ons *hart* en hardop met onze *mond* be'amén', Rom10:9-17. Ook satan moet het horen en hij moet luisteren. Spreek trouwens zoveel mogelijk hardop als je Gods Woord leest, dan hoor je het zelf en dit werkt geloof (vs17)!

25) In je geest: een positie. Je ziel: een proces (Rom8:6). Wij hébben nu dus reeds alles 'in Christus' in onze nieuwe *geest*, maar lang niet alle ware - dus wedergeboren - gelovigen, beseffen dat helaas door *verkeerd onderwijs*, door *onwetendheid*, door *ongeloof* en/of *zonde*. Dat nieuwe denk-proces is hun onbekend om dit ook praktisch en dagelijks te realiseren na de nieuwe geboorte, 'van binnen naar buiten, from the inside out'.

Hierom 'vervangen' en 'vervagen' veel gelovigen dit nieuwe, frisse leven – eens krachtig en zuiver aangevangen – zo dikwijls en wordt het slechts '*religie*' (Gal2:18, 3:1).

De 'eerste liefde' verdwijnt (Op2:4) en we gaan opnieuw pogingen tot 'verandering' doen van buiten naar binnen: een religieuze gedragsvorming! Ouderen onder ons kennen het woord '*verdienselijk*' nog - iets *doen* om iets voor terug te krijgen, voorwaardelijk - helaas moeten we dit vandaag de dag 'vertalen' in het Engels: 'performance based'. En ja, helaas worden ook prachtige, klassieke woorden steeds minder herkend en begrepen, zoals: '*verzoening*', '*oetmoedig*', '*vergeving*', '*verdiensete*', e.d.

En dikwijls gaat dit samen met allerlei *filosofie* (Hand17:18, Kol2:8); waartegen Paulus uitroept: 'Be aware', een militair bevel: '*Be at war!*' Een soort 'Geef acht!'). Of ook '*psychologie*' die focust op je omstandigheden, je relaties en achtergrond, de kleur van je huid, enz., ze gaan je geestelijke verworvenheden vervagen. En door onwetende 'christelijke' counselors (die bijv. niet echt thuis zijn in Gods Woord en daardoor weinig praktische volwassenheid en wijsheid hebben) krijg je allerlei advies, maar wat je niet hebt, kun je ook niet geven, dus in elk geval ben je verkeerd bezig en dat komt door je '*oude natuur*' wordt dan gezegd. Die trouwens dood is en niet meer is, Rom6:2 e.v. En helemaal onzin is dat je die ooit kunt verbeteren, wat meestal toch geleerd wordt! Beter is dan om te wijzen op je '*oude denken*' als oorzakelijk. Want door mijn oude, religieuze en wereldse denken vanuit mijn zintuigen (ziel) belanden we zo al spoedig opnieuw op het gebied van de '*wet*' (het 'doen'). En dat brengt *dood en vloek*, toename van *zonde en onheiligheid* (zie hieronder de 'wet van Mozes')! En onmiddellijk staat natuurlijk satan klaar om toegang in ons *denken* te krijgen (alleen met onze *toestemming* – en wanneer weinig *geestelijk* onderscheid meer – lukt hem dat), om ons zo schuld- en angstgevoelens en veroordeling te geven. In de Galatenbrief is Paulus heel *emotioneel en boos* hierover, terwijl hij dat ook rustig, punt voor

punt en dogmatisch uitlegt o.a. in de Romeinenbrief. Want onmiddellijk is daar satan die hen aanklaagt in die 'oude' gebieden die hen schuldige, veroordelende, minderwaardige gevoelens en zelfs angst geeft!

Dat zijn dingen uit de hel en nooit uit de God van het nieuwe verbond (NT).

Immers we worden nooit volmaakt in onze *menselijke rechtvaardigheid!*

De meeste christenen denken dat zonde hun opnieuw geboren geest kan vervuilen! Maar Gods heilige standaard - die nu in onze nieuwe geest is - Zijn Goddelijke rechtvaardigheid is voor altijd onbereikbaar hoog en voor eeuwig verzegeld! Jezus was die Standaard! Satan is immers machteloos (Hebr2:14), wij géven hem alleen macht als we de leugenaar toelaten ('access' geven) in... ons *d e n k e n* en hem *medewerking verlenen* ipv hem actief te weerstaan, Jak4:7. En dat is onze eigen keuze! Ons denken kan meer en meer worden zoals Jezus dacht.

We kunnen zelfs zo afschuwelijk afdwalen – eerst in ons denken en dan praktisch – dat Paulus in Galaten 5:20,21 een vreselijk rijtje zonden ('*werken van het vlees*') opnoemt; 'jaloersheid, dronkenschap, moord, haat, drift, etc. Veel christenen begrijpen niet dat een wedergeboren persoon dit allemaal kan doen! Nee inderdaad niet 'allemaal': het is natuurlijk onmogelijk als je *al* deze karacteristieken in je leven laat zien, en geloven dat je nieuw leven in Hem hebt! Ook 1Kor6:10 noemt zo'n vreselijk rijtje, maar het volgende vers (:11) zegt meteen: 'En sommigen van jullie *wáren* zo, maar nu ben je gewassen, geheiligd en gerechtvaardigd!'

Ja, een christen kan helaas één of twee van deze zonden doen, maar dat wil niet zeggen dat je niet wedergeboren en niet gered bent! Net zoals in het volgende vers, het tegenovergestelde; Galaten 5:22, de goddelijke vrucht(en) opnoemt, maar dat wil niet zeggen dat iemand die nu een of twee van deze vruchten toont, hem wedergeboren maakt!

Daarom ook; die totale 'vrucht', enkelvoud, is voor de opnieuw geborenen! Totaal en reeds *in hem*. Vrijzetten daarvan is een keus.

Kortom, *goede* daden zullen ons niet redden maar *slechte* daden zullen je niet in de hel brengen! Wat dan wel? Er is één *zonde*, zegt Jezus. De 'enige', allerergste: als je niet in Jezus *gelooft*, Joh16:8,9. Dat wil zeggen, dat je weet dat je *eigen* goede daden je nooit in de hemel brengen, maar alleen geloof in Jezus' volbrachte, volmaakte offer – één en voor altijd, Hebr10:10,12,14.

26) Je overheersende denken bepaalt waar je nu bent. De strijd in de hemelse gewesten' is niet hemelhoog, ver weg en vaag. Volgens vele teksten (vanzelfsprekend in het Nieuwe Testament) gebeurt die oorlog in je denken! Het begint daar en – als je daarvoor zelf kiest – eindigt het daar ook! Waarop (of op wie) je het meest focust is wat jou gaat *overheersen*. Dus hetgeen je geheel in beslag neemt en gevangen houdt in je denken. 'Een man is zoals hij denkt', Spr23:7. Dat is je paradigma, je mindset (de instelling van je denken, het hele gevormde denkstelsel dat je in jaren opgebouwd hebt!).

Je denken bepaalt de uitkomst; je bent deel van de oplossing óf van het probleem! Je mindset, Rom12:2 bepaalt je grenzen, of het bepaalt je mogelijkheden. Laat niemand (illegaal) ruimte huren in je bovenkamer, daar ben je zelf ook nog bij! Jij kiest zelf, zo simpel is dat! 'Ik kan *alles* door Christus Die mij kracht geeft', Fil4:13. *Nu! En hier!* 'Groter is Hij Die is in mij, dan hij die in de wereld is', 1Joh4:4b. *Nu! En hier! Op dit moment.*

Wees *eenvoudig en zuiver in je denken jegens Jezus* en eenvoudig tégen het kwade (2Kor11:3, Rom16:19). Zo uiterst belangrijk. Wij mogen '*verblijven*' in Hem (Joh15) - in onze verzegelde, nieuwe geest - dan zijn we al volmaakt en rechtvaardig en is onze vreugde volkomen, volmaakt en overstromend (:11). Wij hebben Zijn rechtvaardigheid, ja wij zijn net zo rechtvaardig als Jezus, 2Kor5:21, 1Kor1:30. Alles wat van Jezus is, is nu van ons! Jezus is nu het einde van *religie!* 'Voorwaardelijk' denken en handelen en de ik-gerichtheid zijn *verleden* tijd want we verblijven in Hem, voortdurend vol van zijn Heilige Geest, in onze nieuwe geest; 24/7 van volle vreugde, liefde, kracht (Gal5:22,23). Aan ons is alleen wel de *keuze in ons denken* (waar de werkelijke *geestelijke strijd* is, zie de vele NT-teksten daarover!) om dat ook vrij te zetten!

Een *verhard* hart komt doordat we meer gevoelig zijn voor iets of iemand dan voor God. Want waarover je ook maar *denkt* en peinst, daar word je automatisch gevoelig voor. En waarover je weigert te *denken* word je ongevoelig en hard voor, Mark6:52, 2Kor10:4,5, 11:3. Zo wordt je leven getransformeerd naar het niveau van je nieuwe *denken*, Rom12:2.

Vervolgens kan je ook niet meer *verleid* worden door wat je niet *denkt*, Rom4:19, 2Kor11:3. (Als Abraham zijn *denken* had gefocust op het land waaruit hij kwam, zou '*hij de gelegenheid hebben gehad om terug te keren!*' Hebr11:15.

Hoewel een ongelovige kan natuurlijk niet anders dan leven '*in het vlees*' (*positie*) en wandelen '*naar het vlees*' en zondigen. Een gelovige *is* (*positie*) en leeft '*in de geest*', en wandelt '*naar de Geest*' als het goed is en hij haat te zondigen! Helaas wandelen te veel gelovigen ook '*naar het vlees*'! En zelfs *leven* er sommigen 'in het vlees', in de zonde! Vreselijk en onvoorstelbaar is dat, en de weg is snel afglijdend naar beneden. Een christen zou de zonde moeten verafschuwen, al te beginnen bij

1) onze *toewijding* (Rom12:1) en vervolgens 2) ons *denken*, wat we *zélf* moeten *vernieuwen* (God doet dat dus niet, vers 2a), dat dan (zie vers 2b) vervolgens ook 3) de perfecte wil van God '*bewijst*' en *manifesteert*' (δοκιμάζω, dokimázō)!

'Want', zegt Paulus in vers 3, 'We hebben *dezelfde* maat van geloof' (van God, Fil3:9, 2Petr1:1) en niet 'een zelfde', dus met verschillende maten gemeten!) wat veel onjuist geleerd wordt. En er is dus 'geen reden om *meer* te denken van jezelf' (:3). Maar *óók niet minder*: lees Filemon 6: je moet de goede dingen *in jezelf* wel blijven zien om '*functioneel te communiceren!*') want veel gelovigen zijn door verkeerd onderwijs helaas zo negatief geworden door de focus op hun *zonde(n)* ipv op de Heer Jezus, en leven daardoor vaak in ik-gerichte depressies, stress, minderwaardigheids-gevoelens, veroordeling (ook door anderen), angst en schuld: alles uit de hel! Ze zien dus ook geen *overwinnend* leven 'in Christus', blijven deel van het probleem, is er geen groei naar *volwassenheid* en een vreugdevol en 'gevend' leven 'naar de Geest'!

Onze keuze is in ons *denken*, Rom12:2, om ons hart te *verharden* óf te *verzachten* voor verkeerde invloeden van verkeerde vrienden, familieleden of media! Hoewel we bijvoorbeeld rustig kunnen luisteren naar onwetende, wettische, en ook veroordelende, godloze, kwade, perverse, cynische en/of hoogmoedige woorden en leugens: belangrijk is, we laten het niet 'binnen' (1Joh3:20), zodat de duivel of die demon en één van zijn vele vrijwilligers geen verdere kans krijgen in ons vernieuwde denken (Fil4:8)! En zo oefenen we ons hart te verharden voor de duivel en te verzachten voor Jezus.

Dat is van levensbelang, en je *kiest* er zelf voor! Heb lief, zegen je vijand en ga – ook vaak verbaal – niet akkoord (anders geef je hen, en hun vader der leugenaars nog voedsel!). Maak geen enkel *compromis* met de *leugen* (of ook met 'wegkijken' of 'zwijgen om de lieve vrede', etc) wat in de Aziatische mindset vaak normaal is. Omdat men de ander niet wil irriteren of pijn doen. Vreselijk! Jezus deed het tegenovergestelde zeer regelmatig! Want het

maakt wel verschil hoe en wat en tegen wie en wanneer je de waarheid deelt, maar dan nog: nooit zonder liefde anders is dat absoluut waardeloos (1Kor13:1-3). Want soms ben je echt verantwoordelijk om dingen (meestal ter bemoediging!) te delen! Maar altijd de waarheid delen! De liefde zet mensen niet vrij, maar de waarheid, Joh8:32,37 en 'we spreken de waarheid altijd in liefde', Ef4:14. Toen de schrijver dezes tiener was zei zijn moeder ooit eens: 'Ik geloof dat eerlijkheid het allerbelangrijkste is in het leven!' Als ongelovige (geloofde altijd in God maar niet in Jezus als Redder!) toen, praktiseerde hij dat al – hoe pijnlijk vaak voor hem en zijn naasten – maar zeker wat later, vanaf zijn nieuwe leven in Christus is hem dit altijd in dankbaarheid bijgebleven, en praktiseerde hij dit ook tot het uiterste!

Des te meer pijn doet het als mensen liegen (nog erger: 'vals getuigenis geven'), zelfs dat normaal vinden, want ze hebben geen idee dat leugenaars in één adem genoemd worden met moordenaars, hoeren en ongelovigen die hun eeuwige einde hebben in 'de zee van vuur', Op21:8. Er zijn zelfs mensen die 'gewoonlijk' liegen en ze weten het niet eens meer van zichzelf! Het is ook totaal respectloos, verachtelijk en diep zondig als je liegt tegenover God en de mens. Waarom zou je ook?

Deut30:19 zegt: 'Kies dan leven of dood. Kies leven!' zodat het zijn kwade, soms demonische en schadelijke werk naar – en daarna vanuit – ons denken niet kan doen! En zo 'verharden we' ons tot het kwade en godloze, maar 'verzachten' we steeds meer ons hart tot Jezus, Zijn Woord en Geest en we gaan – door 'oefenen' – gelijken op Jezus hier en nu, en zijn we áls Jezus 'in deze wereld'! Dat zegt God van onze nieuw geboren geest; en Hij spreekt niet over 'straks', of als we 'meer vasten', of 'in de hemel', 1Joh4:17. Deze positie moet vrucht dragen, en dat moet ik dus ook ervaren!

Zoals bijvoorbeeld voortdurende, innerlijke vreugde boven (dus niet 'onder') alle omstandigheden en deze vreugde kunnen we best als test, als 'polsslag' zien in ons 24/7 dagelijkse leven. Ervaar ik niet die voortdurende, dagelijkse vreugde – altijd gepaard gaande met liefde, vrede, geloof – dan ken ik God niet! En kan ik ook niets uitgeven of heb ik recht van spreken over het Evangelie, want wat ik niet bezit kan ik ook niet geven!

En helaas hebben kerkdienaars en pastors te vaak inderdaad niets van binnen: ze zijn soms niet eens wedergeboren, laat staan dat ze een praktische relatie met Jezus hebben, en van daaruit de vrucht (Gal5:22,23). Niemand zit ook te wachten op die rommel van je oude, religieuze denken in vervelende, saaie, onpraktische maar ook onbijbelse preken of leringen!

27) De geestelijke strijd is altijd in je denken (in het Engels ook wel *considering*, *meditating*, pondering), en heeft zowel in de Griekse als in de Hebreeuwse betekenis een link naar 'oorspronkelijk', 'conceptueel', 'bevalling', 'ontstaan', en ook 'voorstelling', 'beeltenis', 'meditatie', 'focus', 'overlegging'.

In het Hebreeuws is 'denken' en 'hart' niet zo te scheiden als in het Grieks, en het spreekt soms van 'nieren'. Bovendien, de oosterse mens denkt (schrijft: denk aan het Chinees) meer in plaatjes, is daarin visueel ingesteld. Hoewel alles(!) wat wij denken en zeggen is gerelateerd met 'plaatjes' en visualiseren wij dat onmiddellijk en overal en altijd zonder ophouden! Vervolgens worden we 'zoals we denken' (Spr23:7 KJV). Ons denken is dus een deel van onze ziel en/of onze nieuwe geest, zie boven, 'geest, ziel en lichaam'. En deze 'persoonlijkheid' kan eenvoudig veranderen ten goede - áls we daarvoor kiezen in ons steeds meer vernieuwde denken - zonder die inspanning, moeite en krampachtigheid van voorheen! Het is wel een proces, net als het fysieke moeten we onze 'geestelijke' spieren ook onderhouden, door ons denken te vernieuwen door Woord en Geest.

We ontdekken dat we automatisch, zonder inspanning steeds meer gaan *denken* als Jezus! Dus als we in het gezicht gespuugd worden bij *evangelisatie*; geen probleem, je kunt zo iemand *welgemeend, uit je hart* toch echt liefhebben (niet zijn gedrag, of opinies). Heel simpel is het ook om iemand onmiddellijk en van harte te *vergeven*: je bent daarin geoefend, door een voortdurende *intieme relatie* met Jezus Zelf! Ook zien we dat we zo eigenlijk nooit meer 'de *wil van God vragen*' in al ons doen en laten; we *zijn* in die wil, we *zijn* de wil van Hem geworden! En we weten, dat we weten dat het Zijn wil is, hier en nu!

Want tegelijk ervaren we ook de bevestiging daarvan; een voortdurende vreugde, liefde en vrede binnenin en van binnen uit! Dat is (de Geest van) Jezus: Hij woont in je! Immers onze natuur en dus onze houding en motivatie (liefde tot Jezus!) is reeds totaal – bovennatuurlijk – veranderd (in één *moment*, als positie, als 'identiteit in Christus' bij onze nieuwe geboorte, 2Kor5:17, Ef2:10). En van daaruit verandert, 'metamorfte' onze innerlijke mens (als *proces in ons denken*) en dus, ons doen en laten! Dat lukt met *psychologie, filosofie*, religieuze '*methoden*', of '*stappen*' ('vijf stappen tot overwinning'), en *cursussen, seminars* of (huwelijks)*conferenties* misschien even – met tijd en inspanning en met vaak veel geld* – maar werkt oppervlakkig en niet blijvend. (N.B. De schrijver van dit stukje leeft als zendeling, evangelist, leraar, schrijver en spreker en mag vrijwel alles gratis* uitdelen. Werkte altijd met zijn eigen handen en was van niemand ooit afhankelijk: net als Paulus. Want 'zendingsorganisaties' of kerken die je onderhouden: is dat echt nodig, zijn we gaan geloven? We hebben Gods genade *gratis* ontvangen (hoewel het offer van Jezus niet *goedkoop* was!) en we mogen het gratis doorgeven! En we zien dan veel *blijvende vrucht*, het bewijs dat dit onderwijs uit God is en het echt werkt! Doe je mee? En het wordt tijd dat dit Bijbelse, praktische '*Genade & Geloof*' evangelie *wérkt*, Ef2:8,10 als we binnen en vooral buiten de kerken kijken! In Jezus Naam, amen. Ga dan uit, en maakt discipelen, Matt28. *Ik kan niet zonder Jezus. Maar, ik ben niet zonder Jezus!*

Kortom, werkelijk *geestelijk inzicht* ('openbaring') van *Romeinen 12 vers 1 en 2* is *sleutel* tot een overwinnend, stabiel, volwassen en heilig leven in Christus, vol van Zijn liefde, vreugde en vrede! *Dit inzicht* en het doen vandaaruit heeft miljoenen totaal veranderd! De strijd is voortdurend weer in ons *dénken*. Veel gelovigen spannen zich in en zijn enorm toegewijd ('*committed*'), 'als levend offer', lees vers 1. Belangrijk! Maar echt niet genoeg (ook al beheersen wij onze neiging om van het hete altaar af te kruipen, immers we zijn 'een levend offer!'). Want als je je oude denken ('stinkin' thinkin') niet verandert (vers 2, in een proces, 'metanoia') zullen we dat echte Leven in Hem niet zien, en zien we niet die perfecte wil van God elk moment van de dag '*bewezen*' (vs 2b) en m.a.w. '*gemanifesteerd*' (δοκιμάζω; 'dokimázo', tested, approved, allowed, discerned, examined, proved, tried).

We zijn zo serieus, maar soms serieus verkeerd! We zijn best 'betrokken' (12:1) maar

...zien geen echt *resultaat*. Het probleem zien we nu, als we *Rom12:1,2* biddend, met ons hart en in de context lezen. Want als we (als gelovige, nog steeds) verkeerd *denken, zijn* we verkeerd en *handelen* we dus verkeerd! Omdat '*De mens is wat hij denkt*', Spr23:7. We '*bewijzen*' en '*manifesteren*' dus verkeerd (*vers2b*). Omgekeerd, als we ervoor *kiezen* 'slechts' ons *denken* te vernieuwen, dan zegt God erbij: wees *toegewijd*, vers 1. Het ene mag niet los staan van het andere om Gods wil te *manifesteren* (:2b)!

Je kunt h e i l i g leven en God niet liefhebben. Maar je kunt God niet liefhebben en niet heilig leven! Heilig leven is een vrucht, een bijproduct en niet de wortel!

Het gaat om onze *motivatie*, steeds weer om onze houding van het hart. Wat een praktische waarheid spreekt er ook uit *Romeinen 12 vers 1 en 2* en *Efeze 4:24* die helaas voor te veel volgelingen van Jezus verborgen blijkt. Terwijl dit het allereerste zou moeten zijn om de pas wedergeboren persoon te *onderwijzen*! Schrijver hiervan bracht dit ware evangelie naar een professor die na een maand uitriep met een soort kwaadheid en verbazing: "Waarom hebben

ze me dit nooit verteld toen ik 12 jaar geleden wedergeboren werd!?” Ja, dat zou normaal gebeurd moeten zijn!

Sindsdien preekt de rector dit ware evangelie van ‘*genade én geloof*’ (Ef2:8) elke zondag op zijn universiteit voor honderden jonge, hongerige studenten. En het is zo eenvoudig, maar het was religie en onwetendheid,

en dat heeft alles zo *moeilijk* (en vruchteloos, ja vaak schadelijk) gemaakt! Maar Jezus (niet satan zoals velen geloven) ziet ons motief, Kol3:17,23 en weet onze houding en onze *relatie* (‘gemeenschap’) met Hem! ‘*Bedenk* deze dingen!’, Fil4:4,6,8 is een innelijke keus. ‘*Verheug* je altijd in de Heer! Nógmaals zeg ik je, *verheug* je!’, schreef Paulus. In de gevangenis schreef hij zijn meest *vreugdevolle* brief, die aan de Filippenzen.

Paulus heeft onvoorstelbaar geleden, 2Kor4:11, maar was altijd *vreugdevol*. Ook Petrus heeft toen hij (zie Handelingen hoofdstuk 12 na valse *leugens* van de mensen) in de diepe, stikdonkere Romeinse gevangenis zat – in zware houten blokken voor handen en voeten, zijn naakte rug bloedend van de glasscherven en de stalen deeltjes van de ‘vele geselingen’... en tussen de ratten en ongedierte – begon hij te zingen! En niet ‘als *wapen*’ (wat *lofprijzing* wel degelijk is; om de duivel te overwinnen en te laten vluchten!) maar hij en de gevangenen, die reeds *vrij* weg konden lopen, bleven zingen, bleven in wonderbaarlijke en vreugdevolle *gemeenschap* met hun Heer Jezus! Mensen letten op je, en *willen* dan *veranderen*: wat ook hier gebeurde en zij willen wat jij ook hebt!

Waarachtig geloof is: ontvang wat je reeds in genade in Christus gekregen *hébt!* Alleen dit ‘geloof kan God behagen’ (Hebr11:6, Rom8:8). En voor Zijn genoegen, behagen en genot (‘*pleasure*’ KJV) zijn wij geschapen (Op4:11). Het gaat Hem om die *relatie* met Hem, NU al! Want ‘eeuwig leven’ (het *kennen* van Jezus, die dagelijkse, praktische relatie; ‘epignosis’, Joh17:3 zie boven) is begonnen! En is tot in alle eeuwigheid. Hallelujah!

28) (On)geestelijk gebed? Zie ook: ‘*Ons Nieuwe Verbond mengen met het OT?*’

Juist gebed is altijd gericht op de *oplossing*, nooit op de omstandigheden!

Als we dat gaan begrijpen, *danken* we op een gegeven moment eigenlijk alleen maar: een geestelijk teken van volwassen, ware overgave. *Vreugde* zonder *geloof* kan niet, zoals ook geloof niet zonder vreugde kan; en belééf het ‘uitbundig’, Kol2:7. ‘In Uw *aanwezigheid* is er overvloedige vreugde’, Ps16:11. En als je je *denken* richt op Hem, is er perfecte vrede! Jes26:3.

Miljoenen ‘christenen’ bidden: “Oh Heer, laat Uw macht zien!” “Laat mensen in Jezus geloven”. “Laat” dit en “laat” dat”, “laat” zus en “laat” zo!

Maar a) je geeft God de schuld als “Hij” moet het ‘doen’, terwijl Hij alles hééft gedaan, 2000 jaar geleden? b) Dit zijn Oudtestamentische gebeden, en vol ongeloof c) Vaak proberen we God te dwingen en te forceren met veel en lange gebeden. Of met velen, met honderden of duizenden, dan zal God wel beter zijn best doen! Nee! God laat zich niet manipuleren, ook niet door deze gebeden die vaak gepaard gaan met schreeuwen. Maar, beste (pinkster)gelovige, God is niet doof. En Hij verlangt veel meer die dingen dan jijzelf! God is meer gemotiveerd dan jij!

En dan dit. Hebr13:5b, de Amplified versie zegt: “...for He [God] Himself has said, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. [I will] not, [I will] not, [I will]

*not in any degree leave you helpless nor forsake nor let [you] down (relax My hold on you)!
[Assuredly not!]*

Er nóg steeds christenen die bidden, kreunen, smeken en zingen: “Oh God, weest U met ons!” “Wees ons nabij!” Of: “Als wij hier vandaan gaan, ga met ons mee, oh God!” En: “Oh Heer, verlaat ons niet!” “Doe Uw Geest niet van ons!”. “Blijf toch met Uw Geest!” Dat lijkt erg geestelijk en *nederig*, maar is als een christen zo bidt, is het onbijbels, ik-gericht, niet God-gericht en dus eigenlijk gewoon vaak religieuze hoogmoedigheid, Spr13:10, Jak3:16. Het is Oudtestamentisch en niet voor een volwassen christen! Alles wat we denken of doen zonder God(s Woord) is in feite *hoogmoedig*. Want ‘IK’ kan en doe het zelf wel! Terwijl God duidelijk vele keren zegt dat Hij ons nooit meer zal verlaten: ‘want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten’ (2 keer: beslist niet); Hebr13:5b - in het Grieks zelfs vijf maal sterk ontkennend, lees vooral de ‘*Amplified*’ hierboven om die zekerheid te ervaren. En nooit meer achteruit te gaan bidden!

De meeste christenen wijzen dan op Ps51, maar dat is het OT waar de Geest *op iemand* kwam, en ook weer verliet! Hoewel David veel vatte van *geloof* met zijn hart (ipv de wet), hij was niet wedergeboren en had ook de Geest niet *blijvend in-wonend* zoals wij!

Maar wat een vreselijke ‘gebeden’ voor de christen dus eigenlijk; gebeden van ongelooft, door onwetendheid en verkeerd onderwijs! Het heeft niets met *geloof* te maken, want we hebben hier opnieuw een *kennis*-probleem. Eigenlijk is het ‘achteruit bidden’ (een soort ‘vloeken’ bijna). Duidelijk is dat we Vader en zijn Wezen dan niet kennen! *De meeste christenen bidden* tot God en vragen of Hij hen nooit wil verlaten, maar geloven dus ook dat God hen niet (ver)hoort! Maar Hij hoort altijd, het ligt niet aan Hem!

Dan is er Hebr11:6: ‘Maar zonder *gelóóf* is het onmogelijk Hem te behagen: want wie tot God komt *moet* geloven dat Hij *is* (niet dat Hij was of zal zijn!) *en* dat Hij hen *belóónt* die hem intens *zoeken*’. Hoewel ‘de demonen *geloven* ook in God, en ze sidderen, Jak2:19 ! Daarom moeten wij geloven dat Hij ook *belóónt*! Want het staat er echt en laten we niet geveinsd nederig zijn hierover; ontvang het in dankbaarheid! Geloof zonder *werken* is dood en waardeloos, Jak2:26 en je bent niet wijs (Matt7:21-26). We moeten dan ook *geloven* en zeker weten dat als we bidden (in waar geloof) dat Hij het hééft gehoord en wij het verkregen *hebben*! Dat is waar geloof, uit waar gebed! Je moet *geloven dat je ontvangt, en reeds ontvangen hebt terwijl je bidt*, Mark11:24.

Bidden is *praten* met, zingen over, en *luisteren* naar God, een intieme, blij *relatie* met Vader, Rom8:25 en dat hoeft helemaal niet met de ogen dicht en op de knieën: je kunt *(aan)bidden* de hele dag door! Als we opstaan gaan we ‘automatisch’ in alles *danken*, (1Thes5:18, Ef5:20, Fil4:4-8, Neh8:11, en danken is ‘kracht’: 1Kor1:18, Ps8:2, Matt21), misschien in tongen als je de woorden niet meer weet; meer vrijheid!

Paulus sprak in tongen ook privé en ‘*meer en vaker dan jullie allen tesamen*’. Na het opstaan eerst een dagelijks dansje doen en in tongen zingen voor Vader mag gerust. We kunnen ook bidden (beter: danken) zoals in Efeze 1:16-23 (*danken* wat we reeds *ontvangen* hebben (1Kor1:30) in onze *erfenis* en *positie* in Christus) net als in hoofdstuk 3:9,18,19 dat we geestelijk mogen zien wat we hebben; we kunnen beginnen met *dankzegging* en eindigen met dankzegging, zoals Jezus ook deed. Het kan zo eigenlijk alléén maar dankzegging worden, en aanbidding waarin we met woorden in onze eigen taal tekort schieten; en o.a. daardoor danken we in tongen! Paulus leert ons te bidden dat onze ogen *opengaan*, dus dat we ons *denken vernieuwen* wat wij reeds *hebben*, hier en nu en in onze nieuwe *geest*; daarin is alles reeds perfect, heerlijk en gezegend – reeds nu en in alle eeuwigheid – er is niets meer wat ons ontbreekt in deze geweldige erfenis! Als we dit met ons hart werkelijk begrijpen en toepassen zal het ons (gebeds)*leven* totaal veranderen. De kramp en het wetticisme in

onze relatie met Vader zal verdwijnen en daardoor zullen we ook vrucht zien in onze ziel en ons lichaam, die straks In Hem volmaakt zullen zijn!

Wat is de enige manier om volmaakte mensen - zoals Adam en Eva - te verleiden?
Antwoord: maak ze ontevreden, dus ondankbaar! Hoewel God alles reeds had gegeven ('attributen' zoals veiligheid, zekerheid, eigenwaarde!), gaf satan hen behoeften (iets wat ze nodig zouden hebben, dus méér dan ze al hadden!). 'Je wilt vast méér!' zei de verleider eigenlijk.

Tegen volmaakte mensen! Hoe veel makkelijker is het dan, om de niet-volmaakte mens te verleiden? Vooral jonge mensen misschien, want Paulus zegt dat het een proces is om tevreden te worden: 'Ik heb geleerd om tevreden te zijn!', Fil4:11.

Philippus zei tegen Jezus: 'Toon ons de Vader; dan zijn wij tevreden!' Joh14:8.

Eigenlijk best raar, deze... belediging voor Jezus. Hoewel het voor de discipelen veel moeilijker was dan nu voor ons, om Jezus als God te zien 'in het zwakke vlees', wilden ze méér zien dan 'Jezus alleen'.

Hoe vaak zien gelovigen het verkeerd, want het ligt geheel aan jouw perceptie. Het is niet de toestand, maar het standpunt! Het ligt zeker niet aan Jezus: Hij verandert niet!

Dus ga bij jezelf te rade en: 'Bewaar jezelf in de liefde van God!' Hoe? Het vorige vers (Jud20) zegt dat dit o.a. goed kan door het bidden in tongen, in elk geval 'in de Geest'! Simpel is dat! Doen! En veel doen! Schrijver begint zo de dag zodra hij zijn ogen opendoet, heel automatisch! Daarna zijn dansje, met 'een nieuw lied' voor de Vader! Het wordt, net als bij Paulus, een soort tweede natuur (Paulus bad meer in tongen dan allen tezamen deden!). Graviteer je gedachten naar beneden zoals de zwaartekracht; zing dan automatisch in tongen! Het werkt! Straal voor Hem, schijn voor Hem... van binnen uit! Wees tevreden met Hem alléén!.

Lang bidden is ook geen teken dat het 'geestelijker' is (Jezus bad soms een keertje lang, maar in de context ligt dat wat anders), maar hij was wel voortdurend in gebed, met open ogen: d.w.z. Hij had intieme omgang met Vader! Zo kunnen wij ook voortdurend in Zijn aanwezigheid zijn en 'hanging out' met Jezus! *Veel* en *lang* en met *meerderen* bidden hoeft niet te betekenen dat God 'eerder verhoort', in tegendeel, want het kan juist meer ongeloof betekenen: een (voorwaardelijk) 'doen' van onze kant. Opnieuw: alsof het van ons afhangt! Jezus zei: "Hypocrieten houden ervan te bidden". De 'kerk' in Zijn tijd bestond uit de meest charismatische gelovigen die er echt voor gingen. Wat een voorbeeldige gelovigen! Voordat ze luid gingen bidden in hun mooie gewaden, met opgeheven handen op de hoek van de straat, kondigden trompetters dat al aan. Ze gaven tienden en –veel meer dan dat – offers (33%!); ze kenden de Bijbel, baden hardop en lang; eigenlijk 'perfekte' gelovigen. Hoe anders toen Jezus hun uiterlijk gedrag keihard veroordeelde! Religieuze geesten zijn misschien wel de grootste vijanden van zijn Koninkrijk en vrienden van de hel!

We hoeven Vader ook echt niet uit te leggen wat voor ziekte, symptomen en ellende er eigenlijk zijn. Vaak wordt de gelijkenis in Lukas 11:5-8 aangehaald; waarin iemand zijn vriend in de nacht wakker maakt en *blijft* lastigvallen om brood. En door zijn volhouden en herhalen zal 'zelfs ook' deze vriend hem 'geven zoveel als hem gevraagd wordt!'

Maar dit is geen vergelijking met een gebed tot God zoals de meeste gelovigen denken en leren! In tegendeel; God is volmaakt en nooit geïrriteerd en heeft echt al wel gehoord ('vóórdat gij bidt'). Geen vergelijking dus maar Jezus legt juist een tegenstelling uit!

Waarschijnlijk is het kortste gebed 'Jezus, help!' vanuit het hart veel beter dan een urenlang gebed en Jezus bad (= commandeerde en beval in geloof, zoals wij vaak verleerd zijn) soms heel kort. Een vrouw in grote nood riep voortdurend alléén 'Jezus, Jezus!' en werd bevrijd van alle demonische aanvallen! 'Zwijg!', beval Hij de storm. Ook wij mogen de natuurkrachten gebieden, zoals wolken plaatselijk te stoppen met regenen of natuurbrand te stoppen en velen getuigen daarvan. We zijn immers niet minder dan Elia (Jak5:17,18), zelfs 'veel meer' (Rom5:15,20) want wij hebben veel meer inzicht en openbaringen (van o.a. de Heer Jezus en Paulus), we hebben een nieuwe natuur, wij hebben 'een (veel) beter verbond' (Goddelijk contract, verbintenis), de uitnemende opstandingskracht (dunamis) is blijvend in ons, en wij hebben ons lichaam en dus wij kunnen onze autoriteit nog uitoefenen, hier en nu, als intermediair tussen de geestelijke en fysieke gebieden!

Elia, Paulus, de engelen... hebben niet die macht en het gezag die wij nu hebben!

Wij hebben onze grote verantwoordelijkheid, zolang we op aarde zijn!

Veel christenen bidden ook voor verloren familieleden of vrienden, en vragen God hen te 'bekeren' of nieuw leven te geven. Stop daarmee. God hééft alles al volbracht 2000 jaar geleden voor de redding van die zondaren, vergaf reeds alle zonden en om gered te worden, mensen moeten zelf kiezen uit vrije wil. Hij gaf ons tevens de autoriteit te (ont)binden (Ef2:2, 2Kor4:4) want ze zijn 'verblind' en er is demonische tegenstand. Beveel in Jezus Naam die misleiding en het bedrog – van de 'leugenaar van het begin', de vorst van de duisternis – te verdwijnen (Jak4:7)! Hoewel die ('reeds verloren') persoon mag en moet zelf kiezen, hij heeft een totaal vrije wil gekregen en we mogen en kunnen en willen nooit mensen dwingen of manipuleren.

Ook niet om te overtuigen (dat doet alleen de Geest, Joh16:8-10); wij mogen 'slechts' getuigen (Joh15:26). God vraagt ook of je bidt om 'werkers' om hen (nogmaals) te bereiken en een voorbeeld te zijn van een ware, liefdevolle christen die de waarheid spreekt!

Hoewel nog beter is dat jij zélf een werker (een getuige) bent voor deze of andere personen – in a spirit of excellence die hen tot jaloersheid wekt! Misschien zelfs alleen om een woord van liefde en bemoediging – en in waarheid – door te geven? Dat kan een verschil maken tussen dood en leven!

Misschien huilde Jezus wel van binnen toen Hij uitriep "Wáár zijn de werkers?" 'De velden zijn wit om te oogsten!' Maar wat doen wij vaak: alleen maar in een veilig hoekje bidden (te vaak verkeerd, in ongeloof, zonder overgave in liefde en vreugde en te bidden en met een schuine blik op ons horloge: 'Hoe lang nog dit voorgenomen uur?' En waar zijn de werkers die Zijn werken doen, Joh14:12? Die naast hun genadewoord (Rom2:4, 5:15,17, 10:9,10, Tit2:11,12) ook kracht, genezing en bevrijding bewijzen en tonen (vooral tbv ongelovigen) dat dit de Waarheid is? (Rom12:2b).

Ook bidden we niet: 'God ik weet, U kúnt genezen, U kunt het', enz., Er zijn 'pinkster'gebeden: actief, dwingend ('Name it, claim it - blab it, grab it') of het meer 'protestante' gebed: passiever, gelaten: 'Oh God, we komen met niets voor Uw aangezicht, heel ootmoedig, ik ben het niet waard', 'indien het Uw wil is', enz. Ook dit zijn geen gelovige gebeden! Dat is zonder de 'moed', blijdschap, zekerheid en vrijmoedigheid, kenmerken van de Geest! Het is altijd Gods wil dat je gezond of gezegend bent. Je hébt ontvangen, terwijl je bidt! Beide soort gebeden, vaak met kreunen en steunen zijn slechts religieus. Bidden: 'Oh God, U kunt het, bij U is het mogelijk', is geen geestelijk en gelovig gebed! Gelóóf je dat Hij een Beloner is, terwijl je bidt (Hebr11:6)? Dat je het reeds ontvangen hébt als je gebed in Zijn wil en Bijbels was? Dat je 2000 jaar geleden Zijn liefde al ontvangen hébt, dus dat je niet meer bidt:

“Oh God, Ik heb meer kracht nodig”... “Oh God, Ik wil méér vreugde”... “Oh God, *geef me meer liefde*, laat me Uw liefde zien”! Want dan geef je eigenlijk God de schuld: “God U hebt niet genoeg gedaan” - in je ongeloof en onwetendheid - terwijl Hij *alles, alles al gegeven hééft* 2000 jaar geleden in Christus!

Zet dan vrij, manifesteer (‘trek uit je binnenste de Heilige Geest!’) wat en Wie je reeds *bezit* van binnenuit, en ‘*wek je zèlf op*’ (evt. door het bidden in tongen)... en *bewáár jezelf in Zijn liefde*’, Jud21. Moet je het dus zélf doen, zo simpel is het, en bid en kreun daar niet voor! Weet: je hébt alles reeds, liefde, kracht, vreugde, vrede, etc. (Gal5:22) alleen jij moet het vrijzetten in dankzegging! Daar ben jezelf bij!

Geestelijk (=Woord) danken: “Vader, dank U voor dat we allemaal, oneindig veel ontvingen in genade (Ef1:3) en we willen dat gemanifesteerd zien hier in deze gemeenschap; bevrijding, genezing, volle liefde en vreugde (Joh15:9,11)! U wilt dat nog veel meer dan ik! *Uw verlangen* is veel groter voor verfrissing en opwekking dan de mijne! Ik prijs Uw Naam!” Dat is een Bijbels, goed gebed! Zodat we ons *denken* voortdurend vernieuwen en er voor de duivel met zijn ‘benodigdheden’ van ‘*méér liefde!*’, ‘*méér kracht!*’, ‘*méér vrede!*’ (niet dus!), zijn *aanklachten, schuld en angsten* géén plaats meer is, Hebr10:2,22.

Je hébt ‘de volheid van de Godheid in je’, Kol2:9,10. Dat is méér dan genoeg!

29) Waarom deze ellende? Want God is toch ‘soeverein?’ *De meeste christenen* begrijpen de soevereiniteit van God volkomen verkeerd en dus onbijbels! Want *Gods wil* komt niet overal en altijd en voor iedereen automatisch tot uitvoering! *Alles* wat gebeurt, is niet altijd Gods wil!

De meeste christenen denken dat God ‘in alles’ de *controle* heeft! Dat God ‘in alles’; ook in ziekte en ellende is! ‘Que sera sera; whatever will be will be’! Moslims zuchten: ‘Inch’Allah’, god wil het zo. Het zij zo. Voor ‘Zen’ is hun god ‘in alles’ wat je ziet. Voor hindoes zijn er ruim twee miljoen goden (demonen dus) en ‘Jezus’ kan daar ook best nog vaak bij; geen probleem. Hun Jaina-sekte ziet zelfs de rotsstenen op de grond als mogelijk geïncarneerd voorgeslacht, dus vermijden ze daarop te lopen! Wat een dwaalgeesten, en het is alles in een enorme trieste gelatenheid en *passiviteit*, dat alles ‘over ons komt’ – zoals onze God ons nooit heeft bedoeld!

God *oordeelt* ook niet meer, dat heeft Hij reeds ten volle gedáán, 2000 jaar geleden, 2Kor5:19, 21, Joh5:22, 16:11 en redding en vrije zegeningen stroomden naar ons toe, als we geloven, Luk4:18,19.

Ook te veel christenen vergeten te gemakkelijk o.a. onze verkregen *vrije wil*: een enorm groot geschenk van God, dat trouwens ook *verantwoordelijkheid en gezag* met zich meebrengt (Ps78:41; *zij* bepaalden Gods grenzen en *zij beperkten* God)! De passieve christen – met niet of nauwelijks geestelijke vrucht – ‘ontwikkelt’ zich (niet) door deze dwaalleer! Een ‘*soevereine* God’, honderden keren zo vertaald in moderne (‘per-’) *versies* – ipv het beter vertaalde ‘*Almachtige* God’ (KJV) – maakte ook dat altijd en overal Hij ‘in alles’ is, en alles is Zijn ‘wil’! Of ook: Hij ‘*laat het toe*’- de geraffineerdere, *religieuze* variant hiervan, want dat lijkt nog meer ‘overgave’ en nog ‘geestelijker’. Nee! God laat ook niet al deze ellende en ziekten toe!

Die smerige *leugenaar*, de ‘*aanklager* van de broeders’, en helemaal van onze goede Vader waar dit vandaan zou komen! Het is zo intens gemeen maar de duivel krijgt zijn eeuwige loon straks! Door onwetendheid en verkeerd onderwijs hebben zelfs vele ‘leiders’, pastors en theologen de miljoenen misleid doordat het Oude met het Nieuwe verbond wordt verward en

gemixt. Ziektes, tsunami's, ellende, oorlogen, misgeboorten, ondervoede kinderen in kelders, miljoenen moorden en abortussen, tragedies en politieke zwendelaars: die zouden er zijn om je 'op te voeden'. En ook 'omdat God van jou houdt'.

Men leert dat we Gods 'schaakstukken' zijn en dat alles - ook de vreselijke dingen - sowieso 'van God' komen! Jawel, God zegt: 'Ben IK het niet Die ziekte en dood geeft?' Jaja, maar opnieuw, dat was het Oude Verbond!

'*Waarom zwijgt God?*' is dan een eerlijke en vaak wanhopige vraag, waarop vanuit deze dwaalleringen nooit een antwoord komt. Of het antwoord is dan veroordelend, vol met schuldgevoelens en angsten. Uit de hel dus. En vaak is het te laat want men is een psychiatrische 'geval' geworden, tot aan zelfmoord toe.

Maar het goede nieuws is: wij kunnen altijd *kiezen* door onze vrije wil. Bijvoorbeeld voor beter *onderwijs* en meer *kennis* hierover. Zodat bijvoorbeeld óók door dit onderwijs wat we delen, men tot een gezegend, gelukkig, stabiel en *volwassen* christen kan groeien!

Want *religie* maakt het moeilijk, maar *Gods Woord* is immers zo eenvoudig en praktisch (2Kor11:3). *Je hebt iemand nodig om je te helpen het verkeerd te begrijpen!*

Als *alles Gods wil is*, dan is ook dit artikel 'Gods wil' geworden, toch? Als je dit leest - hoe pijnlijk dat ook tegen je *religieuze traditie* is (Mark7:13); en hoe je hart zich reeds misschien heeft *verhard* voor alles wat buiten je *comfortzone* komt en wat je niet *gewend* bent: deze uitspraken hier zijn nu ook 'Gods wil' geworden (grapje). Want, ja toch, 'alles is Gods wil' en de Soevereine God heeft dit '*geleid*' of '*toegestaan*'. Nee! Als ik nu echt dat diepe religieuze karrespoor in het zand wil verlaten – want velen gingen me voor – is dat *mijn eigen keus*, en ik kan God niet de schuld geven als ik volhard in het zelfde, oude hardnekkige spoor. 'We moeten geen *ander resultaat* verwachten als we steeds *hetzelfde doen*', zei Einstein. Dit is een *verergerde* en zeer ernstige versie van hoe de *wereld* (en hun psychologie) dit graag ziet: alles is de schuld en de verantwoordelijkheid van een ánder, of de Ander, of 'het zit in mijn genen', want 'ik heb een drankprobleem', of wat ook maar.

Lekker gemakkelijk, maar met het 'christelijk' sausje is het nog veel erger, hypocrieter en een schande voor onze alleen-maar-goede God die overal maar de schuld van krijgt. Wat is eenvoudig, praktisch maar goed Bijbels en geestgeleid onderwijs toch nodig!

30) Religie en Soevereiniteit. Natuurlijk is God *soeverein* in de *goede (woordenboek) betekenis*; Hij is totaal onafhankelijk en almachtig, geen hogere autoriteit dan Hij, voortreffelijk, Hij werd niet geschapen, etc. Hoewel de *religieuze* zin van 'soevereiniteit' ('Alles is in Gods controle', Hij kan alle ellende stoppen', 'Hij werkt alles, want Gods wil', etc) totaal niet deugt. Het heeft reeds teveel desastreuze, wereldwijde schade aangericht!

Natuurlijk, God *kán* in de lucht echt wel Zijn liefde tot jou persoonlijk verklaren, met een geschreven tekst van wolken, of een hond voorbij sturen die blaft: 'Jezus houdt van je!' maar dat zal Hij nooit doen. Dat is niet zijn ware Natuur en zijn Karakter, zijn Wezen en ook niet zoals God ons en Zijn schepping schiep. Zomaar 'poef!' hier een wonder en daar een wonder. Hoewel er soms een wonder nodig moet zijn. *Wonderen* hebben altijd met *crises* te maken en Hij kan een wonder doen, absoluut, en het gebeurt elke dag, en overal. Maar Hij zoekt integendeel juist dat dagelijkse stille, werkende *gelóóf* (Hebr11:6) in ons hart, in een stille, vertrouwelijke omgang met Hem, dat zelf tot keuzes komt door mijn *motivatie* van liefde en vertrouwen! Zodat we een leven leiden van *zegeningen*, ipv *wonderen*.

En God is zó soeverein dat Hij in Zijn soevereiniteit Zichzelf begrenst. Gods Karakter is niet dat Hij met bovengenoemde dingen gaat stunten, Hij zoekt ons geloof.

Zijn Zoon Jezus kwam ook niet in een paleis en zweefde niet boven Jeruzalem als Superman of Spiderman. Natuurlijk, God kan dat wel, en niemand anders dus, ja Hij is soeverein. Maar daarom doet Hij het niet en Hij is niet 'in alles!' Maar zelfs ook wij, in onze vrije wil en keus, kunnen Hem begrenzen, Ps78:41. God zegt zelf in Zijn Woord, dat Hij 'niet kán veranderen', en: Hij 'kan niet liegen', Tit1:2. Hij delegeert aan ons ook de macht (die Adam verloren had) om Zijn gezag uit te oefenen.

Bestudeer o.a. Hand1:7, wat Gods macht betreft; en dan het volgende vers 8 betreft onze macht (Gr: 'dunamis'). Interessant, vers 7 is geheel onder controle van God, vers 8 is onder ónze controle en verantwoordelijkheid! En niet onder Gods controle en gezag, en dat betreft ook ónze getuigenissen (Joh15:27) en het onderwijzen (Mat28:19,20, 2Tim2:2) van Gods Woord, de gaven van Zijn geest vrijzetten en uitwerken, etc. De bovennatuurlijke gaven 1Kor12, en Ef4 tbv de gemeente en andere gaven en talenten in Rom12. Ook is het ónze verantwoordelijkheid om Hem – soms hardop – te belijden, Rom10:9, 17 naast het ontvangen van zijn redding (Zijn genade reeds 2000 jaar geleden gegeven, en Hij sterft niet nogmaals!) ook door ons geloof, Ef2:8. Net zo, God geneest ook niet meer, Hij had fysieke en mentale gezondheid door Zijn grote liefde destijds reeds gegeven, 1Pet2:24 en Jes53:4 (Hebr. 'Makov': 'sorrows' en 'Choli': 'grieves!') en door ons geloof (niet: ons 'verlangen') zetten wij deze reeds – in 100% genade – geschonken genezing vrij. God gaf ons (geestelijke en fysieke) wetten, en onze verantwoordelijkheid is om die te beheersen, zoals de wet van zwaartekracht (zonder parachute niet springen!), maar ook de wet van geloof, en het in geloof uitspreken van woorden (Matt12:35-37, Mark11:23, Spr18:21 - zelfs een leven en dood kwestie), wetten die allemaal hun uitwerking hebben - of we het willen of niet!

Jezus antwoordde de vijgeboom: dus die boom sprak tegen Jezus, Mark11:14 en Jezus zette deze 'hypocriete' – net doen alsof – boom op zijn plaats, want zó had Hij hem niet geschapen; loof tonen en niet gelijktijdig vrucht dragen!

Zo zijn er genoeg dingen die tegen ons spreken en een visuele of verbale boodschap afgeven; de computer, het huishoudboekje, de bankrekening, het nieuws van de krant, de oordelende collega... Soms moeten we ook gewoon uitspreken en proclameren tegen ons probleem, onze berg (vers 14, 22,23)! 'In de Naam van Jezus!'

Dat spreken van God en van Jezus had altijd zijn uitwerking en 'dingen die niet waren tot bestaan brachten'; 'en het was er'. Hij heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld dus moeten wij ook Zijn (geloofs)wetten leren door kennis en ons doen. **Ook in het spreken in geloof!**

Het is fantastisch en bijzonder hoeveel vrijheid - en dus ook verantwoordelijkheid - God ons heeft gegeven in Zijn enorme liefde. Hij heeft ons reeds 'uitermate uitbundig gezegend'... (Ef3:20) maar het is wel 'dóór de kracht die in óns werkt', zo wordt erna vermeld! Want vele predikers 'vergeten' dat er bij te noemen, en dan is die bewering niet in de context en in feite onjuist. En dat gebeurt niet alleen in preken of onderwijs van Gods Woord, maar ook in de politiek, (sociale) media, wetenschap (klimaatysterie, pandemie angsten door leugens en fakenieuws media, sociologie, psychologie, etc). 'Just follow the money' bij de 'linkse', arrogante billionairs en godloze politici.

Dingen gedeeltelijk weglaten of toevoegen kan de hele waarheid teniet doen! Dus een beweerd 'feit' is lang niet altijd waarheid! Een 'feit' kan zelfs bewust gebruikt worden als afleiding en ook zelfs tegen de waarheid!

Zelfs een groot deel van de 'wetenschappers' liegen en bedriegen in deze kwade tijden, als het hen uitkomt, want hun denken is vaak godloos, vooringenomen, arrogant en pervers en

er zijn vaak verscholen 'winstoogmerken'! De duivel praktiseerde dat al in Genesis (vergelijk de woorden van God in Gen2:16,17 met de verdraaide, halve 'waarheden' van Gen3:1-5 (we tellen wel acht verschillen!). De 'vader der leugen' heeft dezelfde manier van liegen tot nu toe (Op22;18,19), alleen soms wat anders verpakt met een ander lintje om zijn 'presentje' aantrekkelijk te maken. Maar voorspelbaar en niet echt 'creatief' (want alleen maar destructief) voor degenen die zijn leugens, gedraai en imitaties kennen door Gods Waarheid.

We vergeten immers ook - door een verkeerd begrip van 'soevereiniteit' - dat wij zelf een vrije wil en autoriteit hebben en dat wij deze 'soevereine' God ook kunnen belemmeren (Ps78:41,56). Want door Gods liefde, integriteit en beloften kan en wil Hij ons niet dwingen of manipuleren. Hij zei niet tegen Eva (nadat ze in ongehoorzaamheid zelf uit vrije wil koos, in haar denken): 'Ho stop, we doen het nu overnieuw'. God is nooit verantwoordelijk voor onze eigen keuzes. Wel strafte Hij de zondaar door ziekte en ellende... maar dat is wel in het Oude Verbond: 'Ben Ik het niet Die ziekte en dood geef?' Niet in het Nieuwe Verbond vanwege onze Heer Jezus die éénmalig, voor eeuwig zonde werd. Herodes was geen kind van God, hij dacht dat hij god was en werd gestraft: de historicus Josephus stond erbij en schreef dat de in Hand12:23 genoemde wormen de trotse man in 20 minuten tijd hadden verorberd! En of Ananias en Safira wedergeboren waren (dus het Nieuwe Verbond toebehoorden, is ook de vraag. Maar hun leugens waren tegen de Heilige Geest, een allernstige zonde, en nog wel aan het prille begin (Ef5:27) van Gods eerste, maagdelijke, nieuwe Gemeente! Vergelijk dit met de vreselijke zonde van Achan, nadat het volk aangekomen was in het beloofde land, een totaal nieuw, hoopgevend begin, maar deze zonde bedierf alles extra (Jos7:10-26) en moest hevig bestraft worden!

God geeft geen ziekte of ellende (Hij kan het wel ten goede keren!) en Hij is nooit, nooit, nooit meer boos (Jes54:7-10), dat wás Hij en de Heer Jezus droeg die toorn. Hij droeg niet alles alleen; maar werd ook Zelf zonde (2Kor5:21) en werd een vloek, Jesaja 53 en 54.

'Ik zal "alle(n) (mensen)" tot mij trekken', Joh12:32 moet in de context gelezen en ook uit het Grieks begrepen worden (zodat niet 99% van de gelovigen ook dit verkeerd lezen). Juister is 'Ik zal het oordeel (:31 niet: 'mensen') tot mij trekken' (de KJV is hier weer eerlijk: (alle) 'mensen' is cursief gedrukt want niet in het oorspronkelijke Grieks en is later bijgevoegd)... 'zodra Ik verhoogd aan het kruis zal zijn'. Maar het volledige oordeel (Joh16:11, 2Kor5:21) was op Hem, voor altijd. Hij droeg alle zonden (mv) - uit het verleden, nu en in de toekomst - en de zonde (enk.) van Adam bij onze geboorte is ook weggevaagd! Zodat er eigenlijk 'maar' één zonde overblijft, hoe onbeschrijfelijk vreselijk die ook is: niet in Jezus geloven (Joh16:8,9). Jezus zegt het Zelf, tegen de wereld - dus zij die nog dood en afgescheiden van God zijn - de Geest overtuigt (niet: wij getuigen hier; zie 15:27! Immers – belangrijk ook voor zgn. 'Jehova Getuigen' en veel overactieve christenen: niet wij 'overtuigen', maar de Geest getuigt van dé zonde (enkelvoud Joh16:8)!

En het blijft goed nieuws: de satan kan Gods kind niet meer aanklagen, voor geen enkele zonde, voor eeuwig! De aandacht en focus is nu niet meer op mij, maar op Hém!

Niet meer op mijn verleden en op mijn zonden maar op Wie Hij IS! Mensen zouden geheel ten goede veranderen en vrucht zien in kerken en daarbuiten, als onderwijs hierop gefocust was (Rom2:4), het is immers 'het evangelie van genade', de blijde boodschap en niet van schuld, oordeel en angst.

31) Gods wil en jouw ware 'overgave'. 'Predestinatie'. God is niet verantwoordelijk voor jouw daden! Of wat anderen jou aandoen! Of de duivel!

Of wat de *natuurrampen* brengen: immers zelfs in de kleine lettertjes van Amerikaanse levensverzekeringen wordt genoemd: 'Acts of Gods'. Niet dus! Oudtestamentisch, dat wel weer, maar niet 'uit God'! Dit zijn geloofsdoders. Het houdt ons gevangen en gebonden, laat staan dat we groeien in een intieme relatie met Vader!

En Gods wil wordt niet automatisch tot uitvoer gebracht! Voorbeeld: 'God wil dat iedereen behouden wordt' (2Petr3:9) maar Jezus zegt dat *de weg breed is die naar de hel leidt!* Conclusie: de mééste mensen gaan naar de hel: maar dat is dus niet Gods wil! Zijn wil gaat dus niet gebeuren!

En dit spreekt elkaar niet tegen. Het bewijst wel dat er een totaal verkeerd beeld (door o.a. Evangelische kerken, Calvinisme) is gecreëerd van de 'soevereiniteit' van God. En God heeft je 'vóórbestemd' (predestined) nadat je 'vóórgekend' (foreknow) bent - *áls* je als een kind van God...

1) 'voorgekend' ('foreknowned') bent, Rom8:29; dwz het is nog niet gebeurd, maar God kan al zien in de toekomst: *Hij kan zien wie er deel zal krijgen in Zijn Koninkrijk*, Ef1:5,11 én *áls* je van Hem houdt, Rom8:29 én *áls* je meewerkt met zijn Geest, zijn hier voorwaarden! Dus niet als je de genoemde passieve, religieuze, onbijbelse en vruchteloze houding hebt t.o. satan ('weersta hem!', Jak4:7), ben je...

2) 'voorbested' '*als Jezus, in dit leven, als wij meewerken dan werkt Hij alles mee ten goede!* Je wordt gered door genade én je persoonlijk geloof (Ef2:8) en dat is louter jouw vrije keuze! Hier en nu: '*Uw Wil geschiede, Uw Koninkrijk kome, in de hemel zo ook op aarde!*' We kunnen nu al aardig worden 'zoals Hij is' en we zijn het al in onze nieuwe geest (1Joh4:17, 2:20), maar straks zal elke gelovige – of hij nu veel gegroeid is of niet – 'Hem zien zoals Hij is' en 'zijn zoals Hij', 1Joh3:2 in één moment!

Dat gaat dus ook niet zoals in o.a. de 'Biblebelt' wordt geleerd, dat men 'weet' wie in de familie 'voorbested' zijn voor de hel. Hoe ongelofelijk onbijbels en vreselijk! God heeft nooit iemand zo 'voorbested'; als je dat denkt ken je God niet. Hoe velen, die de laatste stervensuren doorbrachten met bijv kanker - al erg en pijnlijk en eenzaam genoeg - daar bovenop nog eens het oordeel van (groot)vader kregen, dat ze naar de hel gaan. Wat een onvoorstelbaar, vreselijk lijden door deze leer, die regelrecht uit de hel is en velen totaal ontmoedigd, depressief en lam gemaakt heeft, tot zelfs, te vaak; zelfmoord. En dan, als iemand zover kwam, men 'helemaal zeker wist dat die naaste in de hel komt, niets aan te doen'. Totaal onschrijftuurlijk, en men gaat op de troon van God zitten! Wettisch, veroordelend en Oudtestamentisch. Anti-christelijk! Jezus zou dit nooit zeggen. Nee integendeel, we zijn voorbested om een eeuwige relatie met Hem te hebben, iedereen (1Joh2:2) en daar is niets engs of veroordelends aan! Sommige dingen zijn niet zomaar 'toevallig', maar God voorzegde dat iets zou gebeuren, ondanks omstandigheden; dat is de betekenis van 'predestinatie'. Niet dat God verantwoordelijk is voor alles wat er gebeurt in je leven, want je blijft je vrije keuze hebben!

De meeste christenen hebben een totaal verkeerd idee van overgave en Gods Karakter, en denken dat wanneer er iets ergs gebeurt met je, dan moet dat wel van God zijn!

In Lukas 1:28 bracht een engel prachtig en bemoedigend en liefdevol nieuws voor Maria, maar het in volgende vers lezen we haar reactie: ze was *enorm bezorgd* wat dit wel voor een boodschap zou zijn! Wat zijn we toch altijd negatief, en wat hebben we vaak automatisch een verkeerd beeld van onszelf en van de goede God! Misschien als de engel met een vreselijke boodschap voor Maria had, zou ze het meteen geloven. 'Want dat moet wel van God zijn!' – "God *strafft je en voedt je op* – door kanker die Hij je nu geeft" (nooit!), je kinderen in de rebellie bracht (nooit!) of dat toelaat (nooit!) of je met een terroristische aanval

'zegt' omdat Hij van je houdt (ook nooit!). Of omdat Vader jou wil 'opvoeden' hierdoor, 'want je moet groeien'. En ja, kreunen ze dan heel vroom:

"We weten dat God een bedoeling hiermee heeft". Niet dus! Nooit! Je *weet helemaal niets* van de ware God, dwaalgeest! 'Zwijg religieuze geest uit de hel, in Jezus Naam!' God is niet 'in alles', is niet 'sowieso in controle' en voor velen is dit een schok, maar de Bijbel (NT) maakt dit steeds heel duidelijk!

Stel dat we buiten een vader zien die zijn kind onder zijn auto legt en wil overrijden: "Het doet wel pijn even maar ik *hou van je en is goed voor je karakter*", roept hij nog. Door een vreselijke gil van het arme kind rennen mensen er op af!

En ze aarzelen niet om de man aan te geven, een psychiater te vragen, en hem op te sluiten. Het zal grote krantenkoppen halen in de media! Maar als je als 'christen' (helaas zijn er vele miljoenen, vooral in zwaar Calvinistische kringen!) zo *demonisch* denkt over je alléén-maar-goede Vader, is dat blijkbaar '*normaal*' en wordt dat *ongestraft maar geaccepteerd*? Hoe durf je te denken dat Hij je door ziekten en pijn en tsunami's wil 'opvoeden'? En nog met een religieus sausje ook, nog vroom je ogen opslaan en preken dat dit 'liefde van God' is? En wordt er graag een mooie religieuze naam aan gegeven: '*overgave*'. "Wat een sterk en dapper gelovige!" Het gezonde antwoord mag zijn: 'Nee, dit is echt knettergek om zo te denken vanuit een *religieuze* en *demonische* geest. Oneerlijk, leugenachtig en hatelijk is dat, over je goede Vader deze duistere lasterboodschap te verspreiden! Is voor je medemens ook levensgevaarlijk; gezien de vele *zelfmoorden* door dit soort religie! Zelfs de *wereldse* mensen gaan nog niet met hun *gedáchten* daarheen!'

Die zijn gezond gebleven zonder religie. Maar heeft u al zo'n 'christen' gezien die men hierom voor tbs opgesloten heeft? Nee. Nu even serieus. Is het niet 'ten hemel schreiend' als we zo denken over onze alléén-maar-goede Vader? Zo'n 'vals getuigenis geven' tegen je naaste werd door de *wet* bestraft met de dood!

Want God is goed en wat goed is komt van God. De duivel is slecht en wat slecht is komt van de duivel. Simpele maar ware theologie! Wat een *eenvoudige, maar ware, zuivere, reddende en genezende 'theologie'* kan iedereen met zijn hart brengen!

Want dat blijkt zo nodig onder miljoenen – echte of imitatie-christenen. Doe je mee? Zul je? Want hoeveel christenen kennen echt Zijn Karakter, Zijn heerlijke Natuur en Wezen? Door Zijn Zoon, in het vlees op aarde geopenbaard? *Want wat je niet hebt, kun je ook niet geven!* Net als dit gif van *religie generaties* lang uitwerkt, werkt ook het ware *Woord van genade!*

Waar gebeurd: moeder en dochter werden verkracht, op straat bloedend achtergelaten na vele messteken en diefstal. De dochter, een zendelinge, overleefde het niet, de moeder deed haar getuigenis nog in het ziekenhuis voor de camera's:

"Je weet niet wat God hiermee bedoelt, dat Hij ons dit *geeft* en *alles toeliet*; maar *Hij heeft Zijn bedoeling*. *God werkt in een mysterieuze manier. Hij werkt dit ten goede mee!*"

In vele huiskamer-tv's kwam deze rotboodschap – van een God die zij niet kende; hoewel vrijwel iedereen het tegenovergestelde dacht natuurlijk; immers dit was 'échte nederige *overgave!*' en '*groot geloof!*' Nee dus. Dit is geen geloofskwestie, dit is louter een *kennis*-probleem. Door geen kennis van Gods Wezen, door puur onwetendheid, slecht onderwijs en slechte preken – vaak generaties lang! Deze vrouw had niets van binnen. Dat wil zeggen, het meest belangrijke, God te *kennen!* En wat je niet hebt, kun je ook niet geven.

Dat God ook dit ten goede kan meewerken: dat kan, zie een andere studie hierover elders!

Zo zijn er de miljoenen – ook in de Nederlandse gezinnen – die deze wraakzuchtige, oordelende, hypocriete ‘god’ die de kerk preekte en die gezinnen praktiseerden, eerst van alles de schuld gaven zoals deze lieve vrouw hierboven, maar vervolgens voorgoed hebben afgezworen! Zo werd ook hierdoor Gods gemeente van *binnenuit* (Hand20:29,30) als een toenemende kanker vernietigd (Joh10:10). De religieuze kerken schenden hiermee de waarheid uit het Nieuwe Genade Verbond volkomen (Jak1:13; want ‘zeg nooit dat deze dingen van God komen’ en dat we ‘verzocht worden door God’), en mengen waarheden die wel in het Oude Testament golden, maar niet nu!

Problemen kunnen ons geduld oefenen en ons *karakter* sterken, het kan ten goede meewerken, maar ze komen nooit van God! Hoewel ook dit overal wordt geleerd – door gewoon niet goed lezen – uit o.a. Jak1:2,3. Maar God oefent ons door *Zijn Woord* alleen.

En iedereen – zelfs de wereld – kent het wel: ‘Alles werkt mee ten goede!’, Rom8:28. Dit vers is niet voor de ongelovige bedoeld, maar 1) voor hen ‘die God liefhebben’, en 2) nooit zonder jouw keuze en medewerking door Gods roeping! 3) Dit vers begint met ‘en’; d.w.z. dat Paulus in het vers *daarvoor* al had gesproken van de Heilige Geest Die ‘tussenbeide komt’. Als we daarin niet meewerken, dan zal ook niet ‘alles meewerken ten goede’.

Het probleem is tevens dat bijna iedere christen deze tekst helaas automatisch verbindt met “God werkt (in) alles”, en dat alles wat ons gebeurt, van God komt. “God werkt ook de tegenvallers in je leven, je problemen, je ziekte en je falen”! En omdat *alles* van Hem – de ‘soevereine’ God – komt, werkt dus ook ‘*alles*’ mee ten goede’. Nee, onjuist! Dit is opnieuw een kronkel in de religieuze ‘logica’.

Ook door verkeerde leringen over de ‘*doorn in het vlees*’ (“Is een ziekte”, en: “Zie je wel, Paulus was ook zwak en ziek!”, “hij had een oogziekte” en andere flauwekul), maar vooral door de valse doctrine dat ‘God is in alles’. Ja ook: ‘*Hij laat het toe*’ en dat is een nog *geraffineerdere religieuze variant* en camouflage van deze dwaalleer.

Maar daarom gaf Jezus ook de grote *opdracht*: ‘Maak discipelen!’ En dus moeten we *goed onderwijs* hebben om ons te wapenen en voor te bereiden: Jezus Zelf *onderwees* duidelijk meer dan Hij *preekte*. *Preken is goed (proclameren en bemoedigen); onderwijs is nog beter, maar altijd ‘zoals de Geest waait’*. Zoals u hier nu *onderwijs krijgt, en ook wilt toepassen, de leugen wilt ontmaskeren en Gods Koninkrijk wilt bouwen*.

En doordat we de Heer Jezus helpen het koninkrijk van de leugenaar te vernietigen, krijgen wij wel (demonische) *vervolging* (persecution) – vooral vaak in familie- en vriendenkring! – een bewijs als we *godvruchtig* leven (2Tim3:12), ja, dat ook wel weer en dat hoort er bij (Matt5:10-12), en het is ook iets om trots op te zijn en in te *roemen* (Joh15 v.a. vers 18). We kennen toch wel de liefste mensen die vreselijk vervolgd worden?

Immers de farizeëen, de ‘kerk’, heeft onze Heer Jezus gehangen. ‘Weg met Hem!’ en (juist vaak!) moderne farizeëen en religieuze leiders zijn ze er ook nu, die ware Bijbelse gelovigen wereldwijd, ver weg en dichtbij *vervolgen*. Waarom? Vooral als wij van Gods waarheid *getuigen* (Grieks: ‘*martur*’! Op12:11,6:9, Hand1:8... eigenlijk: als martelaar *getuigen van de dood van jezelf, in Christus*), onmiddellijk gaat zich de demonische geestelijke wereld dan roeren en satan heeft genoeg – zelfs een ruim overschot – aan vrijwilligers daarvoor! Want het gaat niet om jou, maar om het *Woord* dat zijn leugens openbaart, en wat Jezus verheerlijkt! Deze *vervolging* is de ‘*doorn in ons vlees*’ maar ‘Zijn Genade is ons genoeg’, 2Kor12:7-10. We hoeven ons niet altijd – soms wel – te verdedigen als leugens, laster en achterklap uit de hel, illegaal *ingang in ons denken* willen nemen! Jezus zegt ‘heb ze *lief en zegen hen*’ en het is een ‘*eer* voor hen die vervolgd worden om Zijn Naam’! Lees bemoedigende woorden o.a. van Jezus: Matt5:10-12,44, Joh15:18-27, 1Petr4:12, 2Tim3:12. Doe je mee om dit echt te praktiseren? Het kan echt!

Kwaad te beantwoorden voor goedheid is *demonisch*.

Goedheid met goedheid beantwoorden is *menselijk*.

Goedheid voor kwaad beantwoorden is *uit God*.

Maar 'Hij Zelf zal zich *wreken*' over zijn geliefden, zegt Gods Woord ook als troost. Waarheid – vooral in liefde gebracht – ziet vrucht en overwint altijd, hallelujah! Laten we geduldig en trouw blijven!

32) Leugens en de 'Nieuwe Media'. Zo werd ook in de USA aan een man door zijn kerkleden uitgelegd, dat de dood als gevolg van kanker bij zijn zuster 'Gods wil' was omdat "Hij zo van haar hield". "Hij wilde liever je zus bij zich hebben". "*God laat niets zomaar toe*" en "Hij is almachtig en soeverein!" werd er gezegd. Hij antwoordde: "*Als dit God is, zal ik van nu af aan alles in het werk stellen om iedereen te vertellen dat God niet bestaat*". Die God van jullie wil ik niet. Never!"

En hij had nog best gelijk ook. Deze vreselijke 'hyper-Calvinistische' dwaalleer – een *illegale* (want die is uit de hel en niet uit Gods Woord) mengeling van Oude en Nieuwe Verbond – veroorzaakte o.a. dat deze felle anti-theïst *Ted Turner* ('*Christianity is a religion for losers*') zijn destructieve werk deed voor de vele miljoenen! Ook als oprichter in 1980 van de meest godloze, grootste leugen- en fake-nieuws-machine CNN was zijn werk uiterst destructief. Vooral sinds 2016 bleek zoveel arrogante christenhaat en vooral *louter leugens* (alles gedocumenteerd, feiten) tegen de gekozen, zelfstandig denkende, enorm productieve maar anti-'Deep State' President Donald Trump. Het meeste(!) nieuws over hem werd gelogen of verdraaid, samen met ruim 90% van alle (oude) media: tv en nieuwsbladen, magazines die eigendom zijn van een paar schatrijken die de *globalistische* wereldregering – voorbereiding voor de antichrist – beogen). Het bleek des te meer dat 'feiten' nog geen waarheden hoeven te zijn, als men (*weggelaten, gedeeltelijke, of juist toegevoegde*, Op22:18,19, Gen3:1-5) 'feiten' zelfs geraffineerd tégen de waarheid gebruikt. De Nederlandse NOS, RTL, Volkskrant, NRC, Trouw, Gelderlander etc. namen en nemen (we schrijven 2020: nog steeds maar hoe lang nog?) vrijwel alles klakkeloos over (hebben ze dat geleerd op hun uiterst linkse journalisten scholen?), zonder de ouderwetse, eerlijke, gewetensvolle, kritische research in journalistiek van de paar decennia na de oorlog. Als voorbeeld: de journalisten van 'Le Monde' moesten in de jaren-70 nog elke ochtend een eed afleggen dat ze de waarheid schreven! Het nieuws in het westen vertrouwde men toen vrijwel 100% (nooit in Socialistisch/ Communistische landen)! Want ook kon je in Nederland je fiets nog gewoon zonder slot buiten laten staan 's nachts voor je huis; iets wat reeds *twee decennia* later onvoorstelbaar ongelofelijk was, en nu hebben veel fietsen al drie sloten en kettingen in de steden! Het (linkse) nieuws is nu volkomen onbetrouwbaar geworden, zeker betreffende Trump, klimaatgekte, corona hoax, e.d. Helaas bezorgen – voorheen 'kwaliteitsmedia' als – CNN, MSNBC, ABC, AP, Times Magazine, Frankfurter, NRC, BBC, The Guardian, NYTimes, WashPost (nu beter: 'WashCompost') het dagelijkse toxische voedsel aan de genoemde *afvalputten van extreem linkse riooljournalistiek*! Want betreffende *President Trump* kon je eigenlijk niets meer geloven wat zij beweerden (men toonde aan dat CNN zelfs 94% loog; '*vals getuigenis*' gaf!). En inderdaad, de bron is satan, wat betekent 'tegenstelling', en zoals de dialektische klassenstrijd – alles is gebaseerd op strijd, tegenstand, tweespalt en ontbinding – zie je overal. Vreselijk, want wat een misbruikte *verantwoordelijkheid* tegenover de mensheid, tevens veroorzaakt door de *globalistische, 'linkse' en godloze miljardair eigenaars* (Bezos, Soros, Cook, Gates, Zuckerberg, enz)!

Maar er is een kentering anno 2020 (eigenlijk vanaf 2016) want er zijn reeds duizenden 'stille' rechtsprocessen, gevangenzettingen en gedocumenteerd onrecht (ook via *afpersingen*

en *sponsoring*) wat fakenews liefst nooit vermeldt! Maar de waarheid kan niet altijd bedekt blijven, hoewel het wakker worden van mensen door de nieuwe media is een heel proces. Het is eenvoudig iemand te misleiden, maar erg moeilijk of onmogelijk zo iemand *in te laten zien dát hij bedrogen is!*

Een groeiend aantal (min of meer) *onafhankelijke* nieuwe mediakanalen brengen eerlijke research, onafhankelijkheid, transparantie en een keuze voor de lezer/kijker om *zélf* te onderscheiden en *zélf* te beslissen wat waar is of wat leugen is temidden van de geraffineerde politiek correcte compromissen en halve 'waarheden'! Dit *ouderwetse*, *verantwoordelijke echte journalistieke* werk is des te nodiger nu!

In de USA gebeurt dat veelal door wedergeboren christenen die logischerwijs absolute verantwoordelijkheid praktiseren; want: relatie met hun levende God en dus verantwoording voor al onze daden, zelfs al ons denken! En wij weten ook: 'Wee hen die kwaad goed noemen en goed, kwaad...', Jes5:20.

33) Geest, ziel en lichaam - en 'bekering'. (Zie ook 'Wedergeboorte'). We waren geen zondaren doordat we gingen zondigen maar het was onze zondige natuur – geërfd van Adam, dat maakte dat we individuele zonden deden (Rom5, Ef2:3). Ik werd geen *zondaar* door mijn *persoonlijke zonden* maar door mijn lichamelijke geboorte ('in Adam') en ik kon daar ook niets aan doen en hoefde daarvoor ook niets te doen. Want al had ik een geest, die was reeds gescheiden van God, ik was een kind van de duisternis, geestelijk dood en het had geen leven van God.

De oplossing is onze echte, innerlijke bekering, wat eigenlijk moet samenvallen met de wedergeboorte, maar er kan vaak - helaas - ook tijd tussen zitten. Bekering in het Grieks: 'metanoia' is 'verandering van hart en innerlijk denken', een bewuste beslissing. 'Epistrefo' en 'metamelomai' is ook bekering, maar meer emotioneel, vaak is het *spijt* voelen over het resultaat van de zonde. Bijvoorbeeld als je een prent van de politie krijgt na te hard rijden. Deze 'bekering' gaat niet zo diep en komt uit de ziel en zijn zintuigen – terwijl 'metanoia' ook al deels uit de nieuwe *herboren* geest ontstaat! Verder heb je vier Hebreeuwse woorden die 'bekering' omschrijven. Het eerste, het meest gebruikte en 'echte' is: 'nacham'; diep ademen en zuchten, zoiets als 'metanoia'. Andere woorden zoals 'shuwb', 'wocham' en 'nichum' kunnen wat oppervlakkiger zijn; spijt over de ontdekking en het openbaar worden van de zonde, en een voornemen dit niet te herhalen, emotioneel, maar uit de ziel (zie Saul, 1Sam15:15,22).

Vele 'christenen' in de kerk zijn helaas niet bekeerd – laat staan wedergeboren – al denken ze van wel. Bekeren, of omkeren, gaat er niet om wat je doet.

Het is allereerst een verandering van je hele denken, je mindset – altijd na het juiste onderwijs – en in het Grieks en Hebreeuws is 'denken' gerelateerd met motivatie en 'concept'! Het is niet meer je oude denken: "Ik moet heilig leven", of "Ik moet dit of dat (niet) doen", "Ik moet een schoon geweten krijgen en een zuiver leven", "Ik moet God meer gehoorzamen"; dat ligt allemaal in het gebied van schuld en veroordeling (OT) en wat *ik* zelf moet doen. Het heeft niets met geloof te maken. De focus is op jezelf, je zintuigen ('vlees') en (de Bijbel zegt) de dood! "Ik moet me bekeren van te geloven dat ik me moet bekeren van zonden om God zover te krijgen dat Hij van me houdt!" Dat is allemaal 'doen'. Oude Testament, alles over mijzelf in plaats van Hem! 'Bekering' is nooit betreffende jouw daden, maar de ware, diepe kennis van jouw zonden en ongeloof (Luk24:47). Je motief wordt veranderd en dus je daden ook! From the inside out! 'Bekering' is ook altijd verankerd in het volbrachte werk van Christus Jezus! '*To do*' versus: '*It's done*'. Oftewel: doen tegenover Hij heeft het al gedaan. Hierin kun je ook al gauw de ware wedergeboren gelovige

onderscheiden. En ja, het kan 180° anders: “Ik ben rechtvaardig, ik ben heilig, ik ben in Christus!”; en dat is allemaal in je nieuw ontvangen geest, in je totaal nieuwe natuur!

Vanuit deze nieuwe ontdekking en praktijk dat de Heilige Geest en het Woord mij inspireert, is mijn nieuwe denken (conceptueel) als levensbelangrijk proces begonnen!

Hoe duidelijk wordt zo het reddingsplan van God! Want als Jezus zei: ‘*U moet wederomgeboren worden*’ kwam daar een oplossing voor het onmogelijke: wij konden onze individuele handelingen van zonde niet veranderen door onszelf, hoe we onze best ook deden! En zelfs al dachten we dat het aardig lukte, vergeleken en gemeten met anderen (2Kor10;12 zegt ‘dan zijn we niet wijs’); dan nóg konden we de ware bron, onze zondige natuur absoluut niet veranderen!

Op dezelfde manier werd ik een rechtvaardige (‘in Christus’) in mijn absoluut nieuwe geest, en door mijn nieuwe geboorte hoefde ik daar niets voor te doen, Rom5:17,18 en ik ontving het 100% als een geschenk, 2Kor5:17, Rom5:15,18. Ik ga niet naar de hel vanwege mijn zonden maar ongeloof in Jezus (Joh16:9). Veel christenen hoor je zeggen dat ze een ‘zondaar’ zijn, maar dat is onjuist.

Je bent geen zondaar meer! Je doet zonden; maar niet als zondaar ‘door je oude natuur’ (die heb je niet meer) maar door je niet-vernieuwde denken. Je bent geen ‘zondaar’ meer - wat overall wel wordt gepredikt – hoewel je nog zondigt, maar je hebt een eeuwige, nieuwe natuur die niet wil en zelfs ‘niet kan’ zondigen. Door het kennen van deze Bijbelse waarheden – en niet de focus op je zonden en gevoelens maar op Jezus alleen – zijn we reeds (meer dan Rom8:37) overwinnaars en eindelijk – groeien we als kool en – wat de hele bedoeling is van Gods Woord – ontwikkelen we een intieme, praktische dagelijkse relatie met de Heer Jezus!

‘Zie, alles’ is nieuw geworden, 2Kor5:17 maar blijkbaar – zo dagelijks te zien - betekent dus ‘alles’ niet 1) de ziel of 2) het lichaam dus moet dat 3) alleen mijn geest zijn (1Thes5:23)! Mijn ziel is bij die nieuwe natuur dus (vrijwel) het zelfde gebleven en door mijn denken heb ik de keus om die in een (snel, of minder snel) proces te vernieuwen! Hoewel de meeste christenen dan denken dat ze méér liefde, méér kracht, ‘méér God’ nodig hebben! Maar we hebben alles al, in Christus, in onze nieuwe geés! Het is volbracht, 2000 jaar geleden! Hoewel het aan ons is, onze keus om dat vrij te zetten, en het te realiseren.

‘From the inside out’. Vanuit onze volmaakte herboren, nieuwe geest naar ons nog onvolmaakte, onvolgroeide ziele-leven waarin we mogen leren vanuit geloof te leven, boven de omstandigheden i.p.v. uit onze zintuigen, emoties, en onder de omstandigheden.

Deze vernieuwing is een proces (μεταμορφόω, ‘metamorpho’, transforming) van eigen keuzes in ons denken, en onze emoties zijn een bij-product daarvan. Volgens Gods Woord, en niet volgens o.a. de psychologen, de wereld en zelfs de meeste christenen! Onze nieuwe identiteit mogen we a) ontvangen (2Kor5:17-21, Joh17:3), b) realiseren door de vernieuwing van ons denken (Rom12:2, 2Kor10:4,5, 11:3) want de echte geestelijke strijd, de oorlog is daar, in ons denken! c) rusten in deze identiteit, onze positie tot een volwassen, stabiel geloof. Eigenlijk zoals Watchman Nee de Efezebrief beschreef als a) zitten b) wandelen en c) standhouden. En minder zoals in Bunyans sombere ‘christenreis’ waarin je nooit echt zult groeien omdat je dan je identiteit – zoals je nu bént – in Christus niet kent. Want anders dans en huppel je in grote vreugde en overwinning je ‘christenreis’! En ook niet conform de vele verwerende excuus-‘mannen’ van deze tijd; alsof alles ‘midlife crisis’ is (verzonnen door, u raadt het al, een ‘psycholoog’, Elliott Jacques, 1965). Hebt u ooit een ‘midlife’-crisis ervaren? Of een ‘meno- of menopauze’? Grow up! Doe je duim uit je mond, want met een duim in je mond kun je God niet prijzen! Ontstond ook hierdoor, de laffe pseudo-managers (on)‘verantwoordelijkheid’ en het wijzen naar elkaar?

Gelukkig hebben we een *krachtig voorbeeld* in Jezus Zelf, die geen compromissen of 'dubbele bezielde' (Jak1:8) kende en ook in vrijwel alle discipelen die *doodgemarteld* werden omdat ze geen compromissen in hun geloof kenden! Paulus noemde zijn uiterst zware en vele beproevingen een 'licht leed' (2Kor4:17,18) en ging altijd *vreugdevol* zijn weg, *binnen* (Filippenzenbrief) of *buiten* de gevangenis, in heftige *vervolgingen*:

vijf keer – maal 39 – *zweepslagen* en drie keer met *stokken* (waardoor je op de kop werd *opgehangen* en o.a. op je voetzolen keihard geslagen werd, en meestal braken ze je botten ook nog wel), drie keer *schipbreuk*, *gestenigd* maar uit de *dood* opgewekt, grote en constante *gevaaren*, *honger* en *dorst*, in de *kou* en in *woestijnen* zonder kleren, etc, 2Kor11:24-31.

De meeste christenen realiseren zich trouwens niet dat ze niet alleen *bevrijd* zijn van zonde maar dat ze ook mogen *ervaren* dat ze echt *vrij* zijn, hier en nu! Immers o.a. Rom6:7 spreekt over die - meer '*legale*', *justitiele vrijheid van zonde* (van Adam!) in de nieuwe geest van elke christen (Gr: δίκαιός, dikaio; 'Eng. 'freed'; vrij, 'gerechtigd'. Een *feit* voor elke christen!

Hoewel iets verder, in Rom 6:22 spreekt die *vrijheid* (Gr: ἐλευθερώω, eleuthero, Eng. 'free') ook van (*het ervaren van*) *vreugde daarover*, hiervan *genieten met je gevoelens* als een vrije burger en niet meer als slaaf! Waar zijn de gelovigen die ook die échte vrijheid laten zien aan een arme, verloren wereld om ons heen?! Mensen zullen het je vrijwel nooit zeggen, maar ze zien het wel en ze letten op je!

34) Zonden; dus toch nog? Maar hoe zit het dan met de *zonden* die (opnieuw geboren, ware) christenen dus toch nog doen?

Immers bijvoorbeeld in Galaten 5 vers 19 tot 21 (zie ook '*Ons Nieuwe Verbond mengen met het OT?*') noemt Paulus – en niet alleen hier – nogal wat zonden die zich '*manifesteren*' (Gr: klaarblijkelijk, bewijzen). Ook hier kan de wet – met zijn 100% toewijding daaraan – als standaard, als schaduw van de werkelijkheid, ons leren om niet onverantwoord en zelfs zondig te leven, hoewel we nu een andere *motief* (liefde, relatie, goudeerlijkheid, geen mensen behagen) kregen en deze beoefenen in ons nieuwe *denken* en nu met resultaat!

Deze 'werken van het *vlees*' (vanuit slechts het *zintuiglijk* leven) zijn hier geschreven voor gezonde ijking en *identificatie*. Deze verzen (Gal5:19-21) beschrijven vier categorieën a) het sensuele en sexuele, b) valse bedieningen c) persoonlijke en sociale relaties, leerstellig (zoals dwaalleringen van 'Jehova Getuigen' en 'Mormonen') d) discipline, matigheid. Hierdoor kunnen we zien of iemand wordt geleid door de Heilige Geest ('*wandelt naar de Geest*') of '*naar het vlees*'! 'Als je deze dingen doet, zul je het Koninkrijk van God niet binnengaan', besluit Paulus hier in vers 21. Hierdoor raken veel gelovigen verward! Want in de context, waar Paulus in de hele Galatenbrief wel het krachtigst en meest emotioneel van het hele NT duidelijk maakt dat je geen *redding* en heil mag verwachten van je 'heilige' handel en je best doen en wandel vóórdat God je zal accepteren, dat klinkt dit wel erg hard en tegengesteld!

En velen begrijpen hieruit dat als je maar ook één van deze dingen doet, je niet *wedergeboren* kunt zijn, óf, als ze dat waren, nu hun redding verloren.

En dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde wat dit hele boek – en zeer vele teksten elders - leren! Maar iedere christen - hoewel hij de zonde nu *haat!* – heeft zich wel eens schuldig gemaakt aan een of meer van bovengenoemde zonden. En als *contrast* noemt Paulus de vrucht van de *Geest* op, vs22,23. Zie wat Paulus ook in 1Kor6:9,10 opnoemt: ook die zondaren zullen niet het Koninkrijk van God beërven. Wel moeten we hier verder lezen;

hij zegt meteen in vers 11; 'Maar zo *wáren* sommigen van jullie; maar *nu* zijn jullie geheiligd en gerechtvaardigd'. Dit waren m.a.w. de *karakteristieken* van het '*vlees*', nooit wat de Geest van God en wat je nieuwe herboren geest produceert. In die gebieden waren sommigen nog steeds, die niet *naar de Geest* wandelen, een dagelijkse 24/7 keus in je *denken!* Hoewel, als iemand de meeste van deze zonden, of zelfs allemaal zou doen, dus op elk gebied niet geleid wordt door de Geest dan mogen we ons natuurlijk echt afvragen of hij gered is: vrijwel zeker niet, ja onmogelijk!

1) *Goede werken maakt een persoon niet automatisch wedergeboren* en 2) *boze werken geeft niet iemand zomaar eeuwige verlorenheid!* Maar we moeten de vrucht van iemand wel *onderscheiden* – wat ook hij maar beweren kan: "Ik heb toch echt tomaten gezaaid"... "Ja kan wel zijn, maar ik zie brandnetels!"

Dat de zonde ons niet meer *behéerst* – ondanks soms wat 'uitglijden' – bewijst dat we in het licht wandelen. En het goede nieuws is onze positie, onze identiteit in Christus en daardoor de *vrucht* van de *geest* (lees elders daarover) die *voortdurend* aanwezig is binnen in ons en vrucht produceert!

We hebben altijd, dag en nacht, dat enorme reservoir in ons binnenste! Je hebt altijd *liefde, blijdschap, vrede* etc. We hoeven daar niet om te bidden!

Ook niet om 'méér liefde', 'méér vrede', 'méér God'.

Dat zijn gebeden van ongelof, want Hij zegt ons wat waar geloof en onze erfenis, enz. nú reeds is, Ef1;18,19. We hoeven het er alleen uit onze geest, in geloof uit *tevoorschijn* trekken, en 'onzelf op te wekken' want je hebt de nieuwe mens aangedaan, Kol3:10, 1Sam30:6 en 'jezelf in Zijn *liefde* te bewaren', Jud20,21. En als we hierin praktisch *inzicht* krijgen zal ook dit ons leven totaal veranderen, want het werkt absoluut! Aan de zonen en dochters van God is het om dit *eigen te maken* maar ook *vrij te zetten*. Zodat we zelfs niet eens meer *zondebewust* zijn, Hebr10:2,10. 'En laat die *vrede van God* regéren in je hart', Kol3:15.

35) Leven òf dood. Rom8:6 zegt: Vanuit het vleselijk *denken* (de zintuigen, het 'gezonde verstand' zonder de Heilige Geest) is er dood. Deze geestelijke dood en alle ellende vandien komt vanwege de *erfzonde* (en van daaruit, onze persoonlijke zonden).

Daarentegen is er *eeuwig leven* wanneer je wedergeboren wordt (een 100% geschenk) en vervolgens (ons deel, een keuze in ons *denken* van de geest: is *leven* en vrede! Rom8:12,13 zegt in de Phillips Vertaling: "Daarom hebben wij gelovigen geen bijzondere redenen om dankbare gevoelens te hebben naar onze *instinctieve natuur op het zintuigelijke niveau* (dus 'vanuit de ziel, sensueel: 'naar de zintuigen', senses). Inderdaad lijdt deze manier van leven naar een zekere geestelijke dood. Maar als je aan de andere kant, in gehoorzaamheid aan de *geest*, de zenuw van je zintuiglijke handelen (*ziel*) doorsnijdt, ben je op weg naar het echte leven". Het is een keuze in ons vernieuwde *denken* vanuit onze *nieuw geboren natuur!*

De *zekerheid* van de gelovige!? Als je die nieuwe natuur bezit, dus je hebt je bekeerd *van* je verkeerde denken *tot* wedergeboorte in Jezus, kun je dan nog *verloren* gaan in de eeuwige dood?

Er zijn twee tegenovergestelde visies: a) *ééns* wedergeboren en dus gered, altijd gered! b) Als je je zonden niet belijdt, dan kan je leven eruit zien als gered > verloren, gered > verloren, gered > verloren! Zelfs als je jaren lang wedergeboren bent, wordt (vooral in

pinksterkringen) deze angstige dwaalleer geloofd dat je dan nog – bij onbeleden iets – voor eeuwig verloren kunt gaan!

Voor a) én b) zijn vele schriftplaatsen te vinden... En er is ook nog c): *allebei waar, ...maar!* Er werd hier reeds over geschreven, toch even samenvattend:

a) kennen wij bijvoorbeeld *overduidelijke* teksten als Joh3:16, 10:28, Hebr10:10,14,17,18, Rom4:8, 1Petr1:3-5, Rom6:23. Zijn offer was *éénmalig en voor altijd!*

b) Daarentegen spreekt van het tegenovergestelde bijv. Hebr6:4-6 (elders uitgebreider behandeld; en dit is niet hypothetisch maar realistisch! Ja zelfs een wedergeboren persoon kan nog verloren gaan, als hij daar bewust voor kiest, misschien jarenlang en de *genade verwerpt!* In de context lees vers 7,8. Je kunt Hem ontkennen 2Tim2:12 hoewel, 'zij zijn ooit *geheiligd* door het bloed!', Hebr10:26-31, 2Petr1:10-12, 2:20 ('De hond keert terug naar zijn eigen braaksel'; dat betekent dat ook gelovigen – net als deze domme hond – is vergeten dat het slechte en giftige voedsel hen ooit niet goed bekomen is, maar toch weer hun gedrag herhalen!). Jud24 zegt dat 'Hij *machtig* is om je van (weg)vallen te bewaren', dus er is een mogelijkheid te vallen als gelovige, er staat niet: 'Hij heeft je bewaard'! Dit is voorwaardelijk, net als Kol1:23! Ook in Openbaringen is er dikwijls de aanmaning van de Heer: 'Hij die overwint...', zie een alinea verderop!

c) Ef2:8; een betere oplossing op deze moeilijke theologische vragen. Of; we máken het moeilijk? Je bent gered door genade én geloof; en dat niet uit jezelf, niet uit *werken*'. Niemand kan gered worden door de *werken* van de wet! Nooit uit jezelf! Het ligt niet meer aan ons! 'Ben je gek geworden, je begon in genade en eindigde in de wet?', riep Paulus kwaad in Gal3:1. Jak2 spreekt van 'werken van het *geloof*, niet van 'werken van de wet'!

Jak2:10 zegt dat het niet gaat om grote of kleine zonden, je brak de wet, je bent *altijd schuldig!* Maar dat is allemaal *vergeven* voor altijd! Deze vergeving, te ontvangen alleen door geloof dus (Ef2:8), betekent dan eeuwige redding, eerder niet! Het scheidt ons niet meer van God, zoals Jes59 zegt in het Oude Verbond, zonder Jezus offer!

Alléén als je dus je redding blijft *verwerpen*, Hebr6:4-6 en Hem ontkent 2Tim2:12, dus jezelf stelt boven God. *You cannot sin your salvation away, but you can reject it!*

Je kunt je redding niet weg-zondigen! Eén druppel van Jezus bloed was meer dan voldoende voor alle redding van iedereen, in de hele wereld! Van *buitenaf* kan *niemand* onze redding verstoren, Joh10. En God zal nooit iemand dwingen om gered te (willen) worden, en ook niet om verloren te gaan zonder Zijn eenmaal gegeven Zoon! Zoals bijv. Judas Iscariot; die verloor zijn redding niet, maar verwierp het bewust?

Daarnaast kun je ook zo één worden met je zonden – 'verhard in je hart' – en zelfs *leven in zonde* als christen, dat je aardse leven waardeloos, ja zelfs schadelijk en vernietigend wordt; '*dood*' dus (Rom6:16)! En toch blijf je behouden voor de eeuwigheid, wat een genade! Tenzij... je niet in die weg blijft doorgaan en je *redding* en Zijn offer bewust steeds verwerpt dus, zie boven!

Niemand verlangt naar depressies, maar weinigen voelen enige verantwoordelijkheid voor je eigen *gevoelens* en kennen geen *geestelijk gezag* daarover! Wat zoals de meeste mensen (verkiezen te) denken, is wel het totaal tegenovergestelde van Gods Woord en conform aan gevoelens, 'counseling', wat anderen vinden, enz. Want 'Ik kan het niet helpen steeds te zondigen' is wel een van de grootste redenen dat we (blijven) zondigen. Maar door ons volwassen, geestelijk en vernieuwde *dénken* leven we niet 'ónder de omstandigheden, maar 'boven de omstandigheden', reeds als *overwinnaar*.

'Hoe overwin je dan' is de vraag bij velen en 'wie is overwinnaar?' (Op2:1,7,11,17,26, 3:21, 12:11), wordt tevens gevraagd in 1Joh5:5: 'Who is he that overcometh?' (KJV en in Grieks; *keer op keer blijft overwinnen!*) Het antwoord wordt daar meteen gegeven! Niet om je best te doen en hopen op kracht uit jezelf... maar uit geloof: 'Hij die gelooft dat Jezus is de Zoon van God'. Ons geloof brengt ons ook praktisch in een heel andere positie en in een ander gebied! Je leven wordt getransformeerd naar het niveau van de vernieuwing van je denken (Deut30:19; 'Kies dan leven òf dood'. Kies leven!) geeft God als suggestie na deze vraag).

En daarbij blijkt altijd weer; de dingen (personen) waar je jezelf het meest op richt en op focust in je denken zijn de dingen en mensen die je gaan beheersen en domineren!

Je gaat altijd in de richting van je overheersende gedachte!

Vergeten we niet dat we nooit buiten visueel denken kunnen ('imagination'), we denken altijd in plaatjes! Aan ons de keus wat voor plaatjes, wanneer, hoe, waarom. Het oefenen in vernieuwd denken blijkt opnieuw van het grootst belang voor een ware, reine, liefdevolle gemeenschap met Jezus!

Wanneer we, zoals met een vergroten 'verrekijker' van ons denken, focussen op ons probleem, onze zonden of onze 'oude mens' (waarover veel gepreekt wordt maar die er trouwens niet meer is!) of de wet (van Mozes of van ons geweten) worden we een deel daarvan, en gevoelens van schuld, veroordeling, mislukking en angst groeien buiten proporties. Draaien we onze 'verrekijker' daarentegen om van de problemen zodat ze ver weg en heel klein lijken, en vergroten we onze focus op Jezus – opnieuw een eigen keuze in ons denken, 2Kor10:4,5, 11:3 dan genieten we des te meer van onze intieme relatie met Hem. En dan versterkt waarheid en liefde ons karakter! We zijn geen deel meer van het probleem maar van de oplossing en ervaren dat we in alles (meer dan, Rom8:37) overwinnaar zijn omdat Hij reeds (onze) overwinnaar is, Joh16:33, 1Joh5:5. Geen religie meer: "Doe dit en de Geest zal komen en stromen", maar: geloof met je hart dat Hij het reeds deed! Zoekt eerst het Koninkrijk van God en de rest zal je gegeven worden!" Dat blijft het principe van de ware christen!

36) Altijd dat schuldgevoel? Hét grootste probleem voor iedere eerlijke persoon op aarde!

Wat een ontdekking als iemand begrijpt wat Jezus reeds gedaan heeft – voor hem persoonlijk – aan het kruis! *Hoewel de meeste (wedergeboren) christenen schuld ervaren en denken* nog steeds dat GóD of de Heilige Geest hen verwerpt door hun dagelijkse zonden! Dat zou niet mogen!

Want zelfs heeft God Adam (en Kaïn, de eerste moordenaar) niet verworpen door geen gemeenschap meer met hen te hebben (wat helaas vaak geleerd wordt over onze alleen-maar-goede God) maar ze kozen zélf om uit Gods gemeenschap te gaan! Veel christenen doen hetzelfde; in plaats van dat wij juist Vader opzoeken in problemen! En juist vanwege genade – niet vanwege schuld en oordeel wat meestal geleerd en gepreekt wordt! – behoevde God dat de mens niet eeuwig op aarde leven zou (Gen3:22,23). 'Genade alléén!' Waar wordt dat nog gepredikt (Rom2:4, 5:15,17, Spr16:6, Tit2:11)? Want iemand met vreselijke terminale ziekten zou anders eeuwig moeten lijden, en in toenemende mate? En de 'Hitlers', 'Stalin' en zijn criminelen zouden eeuwig leven en de mens blijvend tergen en vermoorden?

Vandaar dat de (lichamelijke) dood hier op aarde in deze zin absoluut genade en een zegen was van God! God had vanaf het begin de oplossing en liet altijd zijn enorme genade en liefde blijken, Zijn ware Natuur!

De Wet die Hij daarna tijdelijk moest geven tot Christus komst, met harde wetten en vreselijke straffen en voorwaardelijke 'deugdelijk', humaan leven, was nooit Zijn beste oplossing, vanuit Zijn ware 'Ik Ben'! Maar zelfs de hopeloze, diepe zonden en afwijkingen van de mens – omdat hij geen *morele standaard* en geen ijkpunt had; lees over Lamechs krankzinnige 'standaard' Gen4:24, 6:5– en door de totale afwezigheid van een *morele standaard* in Sodom en Gomorra waren de meest onvoorstelbare zonden (moord, pedofilie, bestialiteit, necrofilie, etc) *dagelijkse* kost volgens opgravingen. Zo 'normaal'; daar is Los Angeles of Amsterdam (nog) niets bij en bedenk dat als iemand die *vergelijking* toch weer maakt!

Maar het goede nieuws is, dat iedereen, de hele wereld dus om ons heen, ook de grootste haters van God, de atheïsten en leugenaars *nu reeds vergeven* zijn (1Joh2:2, Tit2:11)! Dus niet zoals teveel christenen denken, dat *alléén* hún zonden vergeven zijn, dat Jezus alleen voor hen kwam!

Ook is er de dwaalleer van '*alverzoening*' of '*hypergrace*' en slaan we door naar de andere kant: iedereen is een 'kind van God' en *iedereen* is 'okay en gered'! Nee, ter correctie: alle zonden zijn reeds weggedaan 2000 jaar geleden; maar daardoor is niet iedereen *gered*. Want 'door *genade* én door *geloof* zijn wij behouden', Ef2:8 dus niet óf het één (*genade*, veel kerken preken dit helaas) óf het andere (*geloof*, veel kerken preken ook dit helaas). Wat is Gods Woord nauwkeurig en behoedt ons heel simpel van veel kwaad en religie!

En ja, voor diegene die dan nog *zelf koos* voor een leven zonder God en (de eeuwige pijn van) de hel *wás* er totale vergeving en onze alleen-maar-goede God stuurde hem of haar daar nooit heen wat je zo vaak hoort! God *hád* reeds het antwoord en openbaring op hun zonde gegeven (Rom1) en volgde hen helemaal tot de hel - mogelijk met miljoenen waarschuwingen en 'hintjes' op hun verderfelijke, ongehoorzame en trotse weg er naartoe. Vol van trotse, vrome *eigen* gerechtigheid. Het was hun *eigen keuze* en nooit die van onze goede God!

Ja, 100% *genade* voor iedereen, 'voor de hele wereld' is nu Gods aanbod, 1Joh2:2! De zonde was al *vergeven* voordat we geboren werden! Zonde is reeds totaal afgehandeld 2000 jaar geleden! Gods *genade* is precies hetzelfde voor iedereen, voor jou en mij en ook voor die vermeende atheïst of grootste massamoordenaar!

Jezus is voor ons een *éénmalig offer* geworden, *ééns* en voor *eeuwig en altijd* en daardoor zijn jij en ik – als we dat geloven – *ééns en voor altijd* geheiligd en gereinigd, hallelujah! Lees Hebr8:12,13, 9:12,14,15,26,27,28, 10:10,12,14,17 en 10:2,22, 12:23, Kol2:10,13,15. *Eéns en voor altijd!*

Gods aandeel: voor *iedereen was en is er 100% vergeving... maar dat is nog géén redding of 'zaligheid'*! Want 'mijn aandeel' is *geloof*, zodat deze genade ook persónlijk voor mijzelf is, hier en nu. 'Ondanks alles, ondanks mijn zonden, en zeker niet dankzij mijn goede gedrag! Hoewel, ja mijn deel, mijn keuze is *geloof*, maar dit geloof is eigenlijk ook uit God, Ef2:8. 'Uit genade, door geloof!' Ik heb Hem nodig, maar... Hij heeft ook mij nodig. Dat wil zeggen, Hij verlangt mijn antwoord in woord en daad. In geloof! Zonder mijn 'Ja!' kan Hij niet verder. Heeft Hij geen relatie met mij - waarom Hij Zijn Zoon gaf. God heeft altijd iemand *nodig* gehad op aarde met zijn (nieuwe) geest, zijn ziel en fysieke lichaam! Paulus heeft dat lichaam niet meer, dus jij bent machtiger en vruchtbaarder dan Paulus op dit moment! Gebruik dan je *autoriteit* tegen de duivel (die óók graag in een lichaam wil wonen daardoor!) én je *dienen* in Zijn Koninkrijk, dat 'binnenin je' is! Liefde is tweezijdig! Zo eenvoudig is het, hallelujah: God heeft je 'niet nodig' hoewel toch ook weer wel! Maar *religie*, door verkeerd onderwijs, slechte voorbeelden in discipelschap en door leiders, onwetendheid en ongeloof maakte het vaak zo ingewikkeld en *negatief*: "God heeft een arme worm als ik niet nodig". Totaal onjuist!

“Zouden wij dan maar zondigen, nu alles toch genade is?” ‘Volstrekt niet, nee, nooit...!’ (in het Grieks een zeer stellige *dubbele ontkenning*) antwoordt Paulus op deze vragen in Rom6:2, na dit geweldige (bijna-te-goed-nieuws-om-waar-te-zijn) genade-onderwijs in Romeinen 4 en 5 en herhaalt dat dan nog twee keer! Het is wel een bewijs dat Paulus dus heel duidelijk de Bijbelse genade-boodschap bracht! Goeie vraag! We zouden haast denken: als mensen die vraag niet stellen na onze preek of na ons onderwijs, hebben we dan echt wel die *juiste Evangelieboodschap* gebracht?!

Maar we veroordelen niemand. Waarschuwen soms in liefde, is wat anders. Als je rookt dan kunnen we je zeggen dat je bij elke sigaret statistisch zeven dagen(?) korter leeft, maar dat is geen veroordelen.

Maar je gaat niet naar de hel door roken - ‘Je ruikt weliswaar alsóf je er vandaan kwam’ (grapje). Je gaat ook niet naar de hel door je zonden, en door moorden of overspel!

Mensen gaan naar de hel als ze Jezus verwerpen, Joh16:8,9, 5:24, Ef2:1,5, Hand4:12. En dat is vele malen erger dan moorden; niet ‘naar de mens’ maar ‘naar God’.

Een veel betere benadering van iemand die rookt is trouwens niet focussen op zijn roken; en zeggen dat dat slecht is, dat hij een zondaar is, e.d. Dat weet zo iemand trouwens heel goed. *Jij kent jij beter dan jij kent mij*. Hij weet van zijn verslaving beter dan wie ook maar, elk uur van de dag, en zijn kennissen, zijn familie, collega’s en club- en kerkleden weten het! Net als God je zonde niet ziet en daar niet op focust al denken de meeste christenen dat! Want het gaat om Jezus! Dus je deelt de goede dingen van Jezus; ‘Hij houdt van je! Ongeacht alles. Als je eens wist hoevéél Hij van je hield! Dat is het ware evangelie; de Blijde Boodschap, het ‘*bijna te goed om waar te zijn*’ nieuws! “Ja maar, ik rook”, zegt zo iemand dan. Maar ga niet iemand wijzen op waarin hij zondigt of faalt! Je kunt rustig antwoorden: ‘Luister goed vriend: no problem. Jezus houdt net zoveel van je. Hij houdt niet meer, en ook niet minder van je! Als je echt wéét en *met je hart ervaart hoe groot Zijn Liefde is, en Wie Hij werkelijk is*, dan stop je waarschijnlijk een keer met roken. Dat kan morgen zijn, over twee weken, of over twee jaar; daar ga ik niet over! Want jij *kies*t in je denken, want je motivatie en je houding gaat dan veranderen: van binnen uit!’ En de rest komt wel!

Nou, zo iemand heeft zo'n opstelling nog nooit meegemaakt waarschijnlijk. Hij was gewend om, zeker door een ‘christen’, meteen veroordeeld te worden! Vingertje omhoog! Lekker betuttelen! Wat nutteloos is: want je hoeft echt niet de negatieve dingen te vertellen die hij allang beter weet dan jij! En het is niet alleen volledig nutteloos, het kan ook zeer schadelijk zijn: kijk maar om je heen hoe leeg, koud en onaantrekkelijk de kerken vaak zijn! Vooral daardoor? Een nog belangrijker tijd dan de preek zelf is vaak het uurtje ná de dienst: *zién* we elkaar dan nog?! Of gaat ieder zijns weegs naar zijn eigen koffie thuis? Of begint de drummer of een lid van het koor zoveel ik-gerichte herrie te maken (want nu de kans nemen!?) dat je van elkaar geen woord meer kan verstaan (meestal in pinksterkerken)? Let op elkander, en ‘let go and let God!’

De goedheid (niet de toorn) van God, dát trekt mensen tot redding (Rom2:4, Tit2:11, Spr16:6). Niet oordeel, schuld, straffen en angst, wat nooit meer van God komt in het NT!

En Paulus zegt dan: ‘Ik schaam mij dit (genade)evangelie niet!’, ondanks dat religieuze en betuttelende gelovigen rondom Paulus meteen willen kijken *hoeveel je dóét* voor God, ipv wat Hij dééd: want dat is de betekenis van Evangelie. Iets wat ze ten tijde van Paulus vaak beter begrepen dan nu. Wat een lessen hebben we ook van de nederige Paulus, die de volgende chronologische statements na 20 jaar wandelen met God, over hemzelf neerschrijft: 1) ‘Ik ben de minste van de apostelen’, 1Kor15:9 2) ‘Ik ben de allerminste van alle heiligen’, Ef3:8 en 3) ‘Ik ben de voornaamste van alle zondaars’, 1Tim1:15. Hoe begreep hij de genade van God; laten we daarin ook nooit te ver in gaan in onze herinnering waaruit

we komen (Ef2) en uiterst dankbaar blijven! Zoals Paulus hiervoor praktiseerde in de synagoge-aanbidding ('doxologie'), nu ook *in Christus* in een hoger gebied, zie ook Rom11:36, 16:27, Gal1:5, Fil4:20 en Ef3:21!

Je kunt je redding dus niet 'weg-zondigen' en teniet doen, en je kunt niet opnieuw - en opnieuw - en opnieuw geboren worden... maar je kunt wel je redding bewust verwerpen, en daardoor 'wegvallen' (Gr. 'Parapipto'; je afkeren),

Hebr6:4-6, één van de moeilijkste verzen die teveel gelovigen tot verwarring en zelfs wanhoop bewoog. Maar deze verzen betreft een mogelijk *jarenlang proces* van vijf niveaus, dus door een reeds zeer volwassen christen(leider) die - als uitzondering - zelfs zijn eeuwige redding verliest door duidelijke eigen keus; het verwerpen van het genadewerk van Jezus aan het kruis! Maar dit gebeurt dus niet van de een op de andere dag - is ook niet meteen 'backsliding' wat veel christenen meemaken (een tijdelijke geestelijk 'droge tijd') - geen paniek, geen angst en 'houd goede moed' (Joh14:1). Dit blijft dus gelukkig de ernstige uitzondering, als men zich afvraagt of je als kind van God nog verloren kunt gaan! Hoewel dit gaat over 'bekering' (totaal anders gaan denken) gebeurt dit met wedergeboorte (en redding) meestal op één moment. En dan ben je 'gered door genade én door geloof,' Ef2:8.

Maar het evangelie van genade (Gal1-3) is niet gericht op de hel en 'verdoemenis' en óns 'goed doen', ónze standaard.

De meeste christenen denken dat zij altijd moeten evangeliseren door angst, waarschuwingen, schuld en veroordelingen te delen, om een heilige God voor te stellen! Zodat de ander daar bovenop ook zijn eigenwaarde verliest! De Bijbel zegt het heel anders, en het tegenovergestelde: 'Door Gods goedheid komen mensen tot omkering', Rom2:4. Als we zondigen, houdt Jezus net zo veel van ons ('*Hij bekijkt steeds jouw A4 formaat foto in zijn binnenzak en schept op bij zijn engelen over jou, hoe speciaal je bent voor Hem!*', grapte bijbelleraar Andrew Wommack eens). Dat is een mooi beeld van Gods onveranderde, liefdevolle karakter, Hij blijft Dezelfde en God is Liefde! Alleen - als wij zondigen en de verkeerde vrienden hebben - zullen *wij* Hem niet meer zo liefhebben, en Hem minder gaan begrijpen in zijn onvoorwaardelijke, altijd gevende 'Agape'-Liefde die niets terugvraagt en Die niet meer straft en oordeelt! Zo geven we dus wel satan toegang in ons denken, waar de echte strijd, verwarring en zonde begint, zegt het N.T., en vele keren en mogelijk veel erger wordt als we door eigen keus het een (blijvend, verankerd) déél van ons denken laten worden! 'Vogels vliegen vrijelijk boven ons hoofd, maar je kan wel voorkomen dat ze een nestje bouwen in je haren', zei iemand.

De meeste christenen weten niet dat de geestelijke strijd alleen in hun denken is!

Het probleem is niet 'de omstandigheden', het probleem is hun denken. Zonde is emotioneel en zelfs (geestelijke en/of lichamelijke) dood kan het gevolg zijn. Dus wat is het dom om te zondigen ('...maar God houdt van je, dommerd!').

37) In je geest geheel zonden-vrij! Allereerst moeten we Gods karakter kennen, in het bijzonder uit het Nieuwe Testament! Als we zeggen dat *God goed is* en we draaien ons om en zeggen: "God is Degene die *in alles* is, en alles regeert en doet, satan kan niets doen zonder Gods goedkeuring", dan ontkrachten we al meteen het feit dat God goed is! Want Hij moet dan verantwoordelijk zijn voor de bloedkanker van mijn kind, voor de holocaust en voor alle ellende! Het is 'allemaal Zijn wil', want 'soeverein'. Nee. We hebben dit reeds behandeld! Ja, als we het Oude Testament lezen - maar dat was niet Gods ware karakter en Gods 'beste' om te straffen en te vervloeken en te vergelden voor jouw kwaad! Tegenstrijdig,

hypocriet en inconsequent dat miljoenen christenen dit beweren maar dus tegen Gods wil toch naar de tandarts en het ziekenhuis gaan. Dan is het opeens niet meer 'Gods wil'?

Wil de ware God nu eens opstaan?

Als we in de Romeinenbrief lezen over zonde(n), dan denken ook vrijwel alle christenen dat dit hun *persoonlijke zonden* betreft! Of de zonden van hun naaste.

Omdat de kerken ons leerden op je zonde(n) gefocust te zijn, i.p.v. gefocust te zijn op (een diepe relatie met) Jezus! Maar ook vanwege gebrek aan kennis van de grondtekst, de context, gebrek aan geestelijke openbaring ('van het hart'), en...

'door hun traditie hebben zij het Woord van God onbruikbaar, *zonder effect en waardeloos gemaakt*' (Eng. 'nullified', is helemaal niets, maar 'disannulled' is dus nog minder dan niets, dubbel zero, nul), Mark7:13, Hebr7:18. Daarom is er zo weinig volwassenheid door een *werkelijk heilig leven in een geest van voortreffelijkheid* en zijn christenen vaak meer deel van het probleem dan van de oplossing!

Dat komt ook doordat overal wordt geleerd dat als je wedergeboren wordt, je zonden vergeven zijn tot dat punt! En daarna is elke zonde die je doet een nieuwe overtreding tegenover God en heeft je relatie met Hem beïnvloed! Zelfs (in het bijzonder bij pinksterkerken!) dat je je redding hebt verloren totdat jij God vergeving hebt gevraagd. Men preekt over vergeving van zonden, maar er is enorme verwarring en dwaalleer hierover! En men groeit hierdoor geen centimeter om anderen weer echt te dienen en te *discipelen*, 2Tim2:2.

Want steeds elke zonde zo te belijden werkt ook niet! Je kunt niet leven op deze manier! En je zondigt ook wanneer je weet goed te doen en je handelt daar niet naar. Zonde is niet alleen het slechte wat je doet, maar ook het goede dat je niet doet! Iedereen faalt! Deze zonde-focus en zonde-bewustheid is niet Gods wil, Hebr10:2,22.

God handelt niet meer naar je zonden, naar wat je doet! Ik weet: dat is een schok!

Maar Jezus heeft daarvoor geboet en betaald tweeduizend jaar geleden, helemaal: wat je deed, wat je doet, en in jouw toekomst! Hebr9:11, 10:10,12,14 etc. Jezus 'past niet steeds het bloed toe (*plead the blood*) voor miljoenen gelovigen elke seconde, maar rust voor eeuwig: 'It Is Done!' Zonde is het probleem niet meer, er is reeds 100% voor betaald! Niet 'voorwaardelijk': als je dit niet doet, dán doet God dat. Vreselijk. Oude Testament; niet alleen *fysiek* maar je hart is nu totaal schoon en geheiligd! De tijd om op jezelf te zien en jezelf te kietelen is voorbij als je echt een relatie met Hem hebt!

En verwacht dan geen beter resultaat als je hetzelfde blijft doen! Zei Einstein niet zoiets? Het wordt tijd om nu ons denken radicaal te vernieuwen en vrucht te zien in Zijn Koninkrijk: want Hij is het waard! Immers Paulus gebruikt in deze Romeinenbrief altijd (ruim 50 maal) een zelfstandig naamwoord, en het gaat om de zonde van Adam, een positie, van de oude mens! Het heeft helemaal niets met jouw zonden te maken, dat wil zeggen, jij kunt hier niets aan doen dus voel je niet meteen veroordeeld, schuldig en minderwaardig (slechts twee van de ruim vijftig maal betreft het een werkwoord, over onze persoonlijke zonden, in Romeinen 3 en 6). De zonde van de oude mens; dat betreft trouwens niet een christen (we bedoelen een *opnieuw geborene*: anders is het natuurlijk geen christen!); hij bezit geen 'oude mens' meer, de dood in Adam, maar een *volkomen nieuwe natuur* en eeuwig leven in Christus Jezus! Zo heb ik in geloof mij toe-geëigend wat Jezus 2000 jaar geleden hééft volbracht voor ons: een totaal andere, eeuwige p o s i t i e !

De reed genoemde Watchman Nee schreef ooit dat het 'kruis' te maken heeft met 'zonde' (enkelvoud) en het 'bloed' met zonden: meervoud. Adam en Jezus zijn de belangrijkste personen geweest ooit op aarde en ooit in de hele geschiedenis! En een ieder is hier 'in Adam' (geestelijk dood) óf 'in Christus' en (eeuwig) levend gemaakt in de nieuwe geest die is totaal zonder zonde, volmaakt, verzegeld en heilig, nu al!

38) Onze nieuwe geest en een heilig en rechtvaardig leven! *De meeste christenen denken dat hun nieuw geboren geest hun oude natuur kan veranderen! Deze opnieuw geboren geest (onze nieuwe natuur) kan niet en zal niet veranderd worden door je oude natuur en je oude natuur kan niet en zal niet veranderd worden door je nieuw geboren geest! We kunnen onze zondige natuur niet veranderen door enkel goed te zijn.*

Dit aspect van Bijbelse basis-waarheid moeten we allereerst accepteren en dat doen mogelijk veel christenen wel.

Hoewel het verdrietig is dat veel christenen die nu een nieuw geboren natuur hebben, ook denken dat die nieuwe, heilige natuur veranderd of verontreinigd kan worden door de zonden die ze doen! *Maar je kúnt je nieuwe natuur niet verontreinigen of besmetten door je zondige handelen, net zoals je ook niet je zondige natuur kunt veranderen door je rechtvaardige handelen!*

Als jouw rechtvaardige daden (van de geest) je zondige natuur niet kan veranderen, dan kunnen je zondige daden ook jouw rechtvaardige natuur niet veranderen! Gelukkig maar! Onze nieuwe geest (2Kor5:17,21) is als 'teflon', absoluut *ondoordringbaar* voor vuiligheid, onreinheid en zonde!

Deze geest van onze opnieuw geboren natuur is perfect, '24/7' en in alle eeuwigheid! Het produceert ook 24 uur per dag liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, discipline. Het is aan mijn vrije keus of ik deze vrucht – reeds in mij en van mijn nieuwe geest – *vrijzet* in het dagelijkse leven!

Ik ben zo vol van God als ik verkies te zijn, hallelujah!

Ik ben zo vol van vreugde, liefde en vrede als ik verkies te zijn! Hier en nu! Amen.

U kunt lezen of kijken of luisteren naar Andrew Wommacks praktische en krachtige 'Genade en Geloof'-series (gratis):

• Ga naar www.awmi.net voor héél veel audio/print out/tv onderwijs! Download alle .mp3 luister-studies! Levensveranderend!

Als u kunt helpen met de verspreiding van dit onderwijs en dit boek, dan zouden we dat echt waarderen. De opbrengst ervan is 100 % voor Zijn Koninkrijk! We hebben een fonds opgezet voor algemene giften voor ons werk in Indonesië, ook ten behoeve van het vertalen en publiceren van dit boek in het Indonesisch. Samen bouwen we het Koninkrijk van God, zolang het nog dag is (Johannes 9:4).

Giften om het boek te verspreiden en het praktische straatwerk te steunen, kunt u storten op Rabobank: NL09RABO 0121180247 t.n.v. B.Boland

Voor meer informatie zie onze website: www.strangersofthestreet.com